

Tsjerkenijs



*Kerkblad Protestantse Gemeente Minnertsga
Jaargang 25 nummer 7/8 juli/augustus 2023*

OVERDENKING

Een nieuwe lichtval op een eeuwenoud schilderij

Dominees in Minnertsga, het zijn er al veel geweest. Maar één ervan heeft meer dan de anderen, een diepe betekenis voor mij gehad.

Dominee Lekkerkerker. Hij was dominee in Minnertsga van 1966 tot 1979. Hij sprak over Rembrandt en een wonder, dat hij had meegemaakt.

Een gebeurtenis uit mijn jeugd. Wekelijks zaten we eenmaal bij deze grise éminence, letterlijk dan, de grijze eminentie. Je keek bij hem op. Als deze rijzige gestalte door het middenpad richting de preekstoel liep, dan had dat bijna iets plechtigs, wat ik mooi aan hem vond.

Dominee Lekkerkerker mocht dan grijs zijn, er bijna bejaard uitzien, hij had in mijn ogen een van de jongste geesten van de dominees die ik heb meegemaakt.

Zijn catechisatie was op geen moment vervelend of dogmatisch.

Lekkerkerker pakte er op een goed moment een groot historisch platenboek bij, gevuld met allemaal schilderijen, Bijbelse taferelen van de kunstenaar Rembrandt. Hij liet ze zien, vroeg wat wij zagen, en gaf vervolgens een uitleg, waarbij wij onze oren spitsten.

Een iets andere aanpak van de catechisatie en een prachtige belevenis. Hij liet onder meer de door Rembrandt geschilderde familie van Jezus zien. Jozef de timmerman, zijn vader, en Maria die het kind de borst geeft, noem maar op.

Rembrandts werk kent vele thema's uit de bijbel. Er bestaat zelfs een theorie dat Rembrandt zichzelf ooit als kleine jongen bij het kruis heeft geportretteerd.

En wat te zeggen van het schilderij van Saul en David. De lichtval – lees het aandachtstrekken licht altijd gericht op het hoofdthema – is fabuleus.

Het onderscheidde de schilder van zijn tijdsgenoten.

Een mooie gedachte is, dat Rembrandt ook in Minnertsga schoonfamilie had. Via Saskia, de echtgenote van de later zo beroemde schilder.

Johannes Sylvius, toen dominee in Minnertsga was namelijk getrouwd met Aeltsje van Uylenbergh, de oudere nicht van Saskia. Sylvius sloot als dominee het huwelijk in Amsterdam, later werd dat ook bevestigd in Sint Annaparochie. Ook leidde hij een doopdienst van een kind van Rembrandt. Mooi om te weten is, dat ook Rembrandt hier in Minnertsga regelmatig bezoeken bracht aan de pastorie, waar Aeltsje en Johannes Sylvius woonden en werkten.

De vriendschap ging zover dat Rembrandt ook Aeltsje schilderde. Dat werk hangt na een lange omweg in een museum in Boston, waar meer werken van bekende Nederlandse kunstenaars hangen. Het werk met Aeltsje werd destijds daar aangekocht voor ruim twintig miljoen euro.

Rembrandt inspireerde niet alleen dominee en tijdgenoot Sylvius, maar ook Lekkerkerker. Hij sprak er levendig over, ik hing aan zijn lippen. Ik weet nog het moment dat hij het boek voor zich had. Ik zat vlak bij hem met achter mij het bekende schilderij van Minnertsga dat aan de wand hing.

Het wonder

Maar als het gaat om wat mij echt het meest van dominee Lekkerkerker is bijgebleven, dan gaat het toch om iets dat nog meer indruk maakte op mij.

Lekkerkerker vertelde een verhaal, over dat hij als jonge predikant over de straat liep. Er was wat ruzie geweest, maar het weerhield hem er niet van een bepaalde route te lopen. Wat hij niet wist dat er iemand hem op een hoekje stond op te wachten. Hij wilde Lekkerkerker op een vreselijke wijze aftuigen...

Daar kwam dominee Lekkerkerker pas later achter. Diezelfde man deed in diep berouw zijn verhaal bij de jonge dominee. Die reageerde eerst verbaast, want de man vertelde dat hij niet had gedurfd, omdat er twee personen meeliepen aan beide kanten van de dominee, zodat hij het niet had durven doen.

Lekkerkerker leek op dat moment totaal verbaasd. Hij was er nog stil van toen de ooit zo wraakzuchtige boze man dit hem vertelde. „Ik liep daar alleen. Honderd procent zeker.” Weer was het stil.

Vol geloof vertelde Lekkerkerker toen aan de man, dat het God was geweest die zijn beschermengelen met hem op pad had gestuurd.

„Vanaf dat moment wist ik het zeker en werd mijn geloof nog meer gesterkt dan daarvoor”, vertelde Lekkerkerker toen in de consistorie.

En op mijn beurt is dat voor mij het moment geweest, dat ik zo jong ik was in wonderen ben gaan geloven. Het maakt mij weer stil als ik eraan denk. Het is dezelfde man, die op hoge leeftijd in zijn appartement in Twello, Minnertsga later zelf een wonder bezorgde. Maar daarover de volgende keer meer.

Een verhaal geschilderd als met oude olieverf, maar met een nieuwe lichtval die dat oude verhaal van wonderen weer deed leven in Minnertsga.

Sybe

KERKDIENTEN IN DE MAANDEN

JULI EN AUGUSTUS

In de vakantieperiode is er geen aansteken paarskaars

Zondag 2 juli

9.30 uur

Collecten:

De paarskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Doopdienst

Ds. W. v/d Heide,
Sexbierum

Diaconie en Pastoraal Werk
Joël Wiersma
Leiding kinderkerk

Zondag 9 juli

9.30 uur

Collecten:

Extra collecte:

De paarskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Heilig Avondmaal

Ds. J.W. van Dijken, Stiens
Kerk en Pastoraal Werk
Avondmaalscollecte
Arjen Schuiling
Leiding kinderkerk

Zondag 16 juli

9.30 uur

Collecten:

Extra collecte:

De paarskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Ds. J.C. Dondorp, Franeker
Diaconie en Pastoraal Werk
Kerk
Hilde v/d Meer
Leiding kinderkerk

Zondag 23 juli

9.30 uur

Collecten:

Ds. N. v/d Briel, Oudskoat
Kerk en Pastoraal Werk

Zondag 30 juli

9.30 uur

Collecten:

Fryske tsjinst
Ds. B.G. Keizer, Eastrum
Diaconie en Pastoraal Werk

Zondag 6 augustus

9.30 uur

Collecten:

Dienstdoende ouderlingen
Kerk en Pastoraal Werk

Zondag 13 augustus

9.30 uur

Collecten:
Extra collecte:
Kinderkerk

Ds. W. v/d Heide,
Sexbierum
Diaconie en Pastoraal Werk
Kerk
Leiding kinderkerk

Zondag 20 augustus

9.30 uur

Collecten:

Mevr. T. Bloem
Kerk en Pastoraal Werk

Zondag 27 augustus

9.30 uur

Collecten:

Dhr.P.Speelman, Folsgeare
Diaconie en Pastoraal Werk

AGENDA

4 juli Extra gemeente avond om 20.00 uur in de kerk
23 augustus Moderamen om 20.00 uur
19 augustus Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur

Open kerk elke vrijdagmorgen van 9.30 t/m 11.30 uur (zie pag. 10)

Bezichtiging Meinardskerk elke zaterdagmiddag vanaf 1 juli t/m 9 september tussen 13.00 en 17.00 uur (zie pag. 14)

DOOPDIENST

Op zondag 2 juli aanstaande is er om 9.30 uur een doopdienst.

FANÚT FRJENTSJER

De zomer staat voor de deur. Wat heerlijk dat we weer van de lange dagen kunnen genieten en van de zon. Voor de één een geschenk en

voor de ander is zo'n zomerse dag afzien. En toch, toch merk ik dat de zomer wat verlichting geeft in handelen en in denken. Het is al licht als je opstaat en ik merk dat je actiever wordt. En andersom komt er ook wat meer ontspanning, je gaat er weer wat meer op uit, er zijn meer feesten en ontspannen activiteiten om te ondernemen. Die ontspanning hebben wij als mens, maar ook als volgeling van Jezus nodig. Juist vanuit een ontspannen houding kan je meer voor een ander betekenen en als je ontspannen bent, zorg je blijkbaar goed voor jezelf.

Ik ga hopelijk ook een ontspannen zomer tegemoet. Als het Tsjerkenijs bij u op de deurmat valt, dan heb ik net een week vrij gehad. In augustus hoop ik nog twee vrije weken te hebben. Dit is van **zondag 6 augustus tot zondag 20 augustus**. Mocht er dan een situatie zijn waarbij je iemand nodig hebt, bel dan de voorzitter van de kerkenraad: Dan zie ik jullie graag op zondag 20 augustus weer in de kerk.
Tsjikke Bloem.

GELOOFSGESPREKKEN OF BELIJDENIS DOEN?

Er zijn een aantal gemeenteleden die nadenken over de vraag om belijdenis te doen en die graag geloofsgesprekken zouden willen voeren. Ben jij iemand die ook wel eens wat dieper na wil denken over geloof? Gewoon met elkaar in gesprek over het leven, God, Jezus, de Heilige Geest, wat geloof ik nou eigenlijk? Heel simpel en soms best wel ingewikkeld. Geef het dan door aan mij, Tsjikke, dan kunnen we in het nieuwe seizoen kijken of we een tijdje met elkaar op kunnen lopen.
Tsjikke Bloem.

PASTORALIA

Er zijn veel mensen in ons dorp en gemeente die kampen met zorgen rondom gezondheid of mensen die aan het rouwen zijn om een dierbare die ze moeten missen. We nemen eenieder in onze gedachten en gebeden mee.

UIT DE KERKENRAAD

Beste mensen namens de kerkenraad schrijf ik u het volgende. Zoals eerder al gezegd in het vorige nummer van Tsjerkenijs staat het werk in de gemeente niet stil.

Zo wordt u van harte uitgenodigd bij de extra gemeente avond die zal worden gehouden op dinsdag 4 juli s' avonds om acht uur, deze keer weer in de kerk zodat we ook met de uitzending zoveel mogelijk mensen in de gemeente proberen te bereiken.

Het onderwerp voor deze avond is: ***hoe gaan we in de toekomst het pastoraat samen vorm geven en invullen.***

De avond zal worden geleid door mevr. Tineke Klei die we als gemeente opbouw werker hebben gevraagd met de gevormde commissie te kijken wat er nodig is en hoe dan de invulling er uit zou kunnen zien. (zie de uitnodiging op de volgende pagina).

Het is van groot belang dat u erbij bent want dat stelt u in de gelegenheid waar er vragen zijn die ook te stellen zodat we duidelijk zicht krijgen op hoe we in de toekomst samen gemeente kunnen zijn. Verder vraag ik uw aandacht voor de op handen zijnde ambtsdragers verkiezingen omdat er mensen in de kerkenraad zijn die hun ambtsperiode hebben vervuld en hebben aangegeven niet langer beschikbaar te zijn.

Daardoor ontstaan er lege plaatsen en we hopen dat er gemeenteleden bereid zijn om dit werk voor de kerk en gemeente op te pakken zodat we samen als gemeente doorkunnen.

Op pagina 9 in Tsjerkenijs vind u hierover meer informatie.

Inmiddels zijn de meeste schoolexamens voorbij en aan veel vlaggenstokken hangt de schooltas als teken van geslaagd zijn.

Geslaagden van harte gefeliciteerd en voor de mensen die nog een herexamen moeten maken opnieuw succes gewenst.

We gaan snel door de tijd, dit schrijven we voor het juli/augustusnummer en de vakanties zijn voor sommigen al begonnen, daarom wensen we u die nog gaat een fijne periode van rust om te genieten van wat u tegenkomt onderweg, maar boven al een veilige thuisreis.

Zo wens ik u namens de kerkenraad alle goeds voor de komende tijd.

Een warme groet aan u allen,

Jitse kuiken.

Uitnodiging

Vorig jaar is besloten om het pastoraal werk anders in te vullen in onze gemeente. Er is vervolgens een commissie aan de slag gegaan om de uitwerking nader in te vullen.

Het nieuwe plan is nu gereed en wij willen de gemeenteleden graag informeren.

U bent allemaal van harte welkom op dinsdag 4 juli 2023 in de kerk.

De avond begint om 20.00 uur en de bijeenkomst is ook te volgen via mijnkerkdienst.nl/kerken/pknminnertsga

Agenda

1. Opening
2. Voorstellen Tineke Klei
3. Presentatie pastoraalplan door Tineke Klei
4. Vragen en opmerkingen van de gemeenteleden
5. Hoe nu verder
6. Rondvraag
7. Sluiting

VERKIEZINGSPROCEDURE AMBTSDRAGERS

Ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters worden voorgedragen door de gemeente. Alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder worden in de gelegenheid gesteld om kandidaten voor te dragen. U ontvangt een overzicht van de ambten die vacant zijn. Verkiesbaar zijn: Belijdende leden tot zeventig jaar en doopleden vanaf 18 jaar die hun geloof in de bevestigingsdienst of op een ander moment willen belijden.

Met het kerkblad van juli-augustus ontvangt u een formulier waarop u per vacature een kandidaat kunt invullen en u ondertekent het formulier

Op de zondagen 9 en 16 juli kunt u uw voordracht inleveren in de voorkerk of eventueel ook bij de fam. Kuiken **of via de mail** scribapknmsga@gmail.com

Uit de voordrachten stelt de kerkenraad per ambt een lijst samen. Hoe vaker een kandidaat genoemd wordt hoe hoger hij/zij op de lijst komt te staan. Mocht de kerkenraad het nodig achten dan mag zij kandidaten aan de lijst toevoegen. Vervolgens gaat de kerkenraad de kandidaat-ambtsdragers bezoeken. De namen van gekozen kandidaat-ambtsdragers worden twee keer bekend gemaakt bij de mededelingen voorafgaande aan de zondagse kerkdienst. Bezwaren kunnen tot een week na de laatste bekendmaking schriftelijk worden ingediend bij de kerkenraad.

OPEN KERK

In juli en augustus is er op vrijdagochtend open kerk van 9:30 uur t/m 11:30 uur. In juni kon ik, Tsjikke Bloem, er niet zijn en hebben de ouderlingen het overgenomen. In juli en augustus ben ik er wel, behalve in mijn vakantieweken. Kom gerust even langs voor een praatje, dat vindt ik alleen maar fijn, weet mij altijd te vinden en ik leef graag met jullie mee!

Tsjikke Bloem.

VERJAARDAGEN IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS

Namens kerkenraad en gemeente van harte gefeliciteerd en Gods zegen op jullie verdere levenspad toegewenst.

Als u niet in deze rubriek wilt worden vermeld, graag doorgeven aan de scriba



DIACONIE

Collectes

In de maand mei zijn de opbrengsten van de diaconie: collecten € 327,00 en giften € 225,00. Heel hartelijk dank voor uw bijdragen.

Bloemengroet

Aanmelding en/of vragen?

Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan dat via de volgende manieren:

blommengroet@gmail.com

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!

Heilig avondmaal

Op zondag 9 juli hopen wij weer het Heilig Avondmaal te vieren.

Deze keer in de banken.

De extra collecte is bestemd voor Stichting Faridpur Bangladesh en Nigeria.

Stichting Faridpur is actief in Faridpur in Bangladesh en in Mangu in Nigeria. De stichting steunt de medische en sociale projecten van Cees en Neeltje Spronk.

Cees is gepensioneerd plastisch chirurg en bestuurslid van de Stichting. Ieder jaar worden er twee medische missies naar Mangu georganiseerd. In zowel Faridpur als Mangu ondersteunen ze een aantal sociale projecten.

Stichting Faridpur stelt zich ten doel alle giften nagenoeg volledig ten goede laten komen aan degenen, voor wie de giften bedoeld zijn.

Contactadres in Friesland: Mevr. A. Galama, Mûnein.

Het HCH, Holland Children House. De Covid pandemie heeft ook in Bangladesh hard toegeslagen. Vooral kinderen waren slachtoffer. De scholen waren 18 maanden gesloten. 30 000 mensen overleden. Veel arbeiders raakten werkloos en keerden terug naar hun dorpen. Veel haalden hun kinderen vanuit het HCH naar huis om daar te helpen. 34 kinderen zijn na Covid niet terug gekomen naar het HCH. In 2022 zijn er 34 kinderen opgenomen uit de Chittagong Hills, het meest onderontwikkelde en arme gebied van Bangladesh. Daar is gebrek aan de meest basale menselijke behoeften als onderwijs, gezondheidszorg en ook voedsel. Mensen moeten letterlijk naar een ziekenhuis gedragen worden drie uur ver weg.

Ontwikkelingen Sabon Layi school in Mangu in Nigeria. Afgelopen jaren is het lastig geweest om de salarissen van de leerkrachten en ander personeel van de school in Mangu te betalen. Veel leerkrachten zijn zo betrokken dat ze hun werk doen zonder daarvoor regelmatig salaris te ontvangen. Van overheidswege wordt de school niet gesubsidieerd, zoals we dat hier gewend zijn. Er is goed contact tussen de school en het Cocin Hospital. Het ziekenhuis is genegen om de school financieel te ondersteunen en betaalt het salaris van het niet-onderwijzend personeel. Verder heeft de regering toestemming gegeven om de secondary school te starten en deze is examenschool geworden voor de jongste groepen. Wij, als Stichting Faridpur, ondersteunen de huisvesting en verzorging van de leerlingen met een beperking die in het internaat wonen. Per leerling stellen we € 100,- beschikbaar. Op dit moment gaat het om 42 leerlingen op de primary school en 20 leerlingen op de secondary school. Waar mogelijk kunnen we indien we genoeg donaties ontvangen, de school en het internaat ondersteunen wat betreft lesmaterialen, computers, meubels, matrassen. Deze extra collecte van harte bij u aanbevolen. Meer informatie op www.faridpur.nl

67+ reisje

De diaconie is bezig met het organiseren van het zo genaamde 67+ reisje en voor ieder die het leuk lijkt om mee te gaan.

De datum is woensdagmiddag 13 september 2023 en afsluiting in het MFA.

Om kosten te besparen gaan we dit jaar niet met de bus maar met auto's.

Zet de datum vast in de agenda. Meer informatie in Tsjerkenijs van september.

Een gezellige huiskamer

Elke dinsdagmorgen staat om 10.00 uur de koffie klaar in de Twaskar.

Even elkaar ontmoeten en bijkletsen, ook in juli en augustus.

Het is altijd weer gezellig.

Iedereen is welkom!



De Diaconie.

BERICHT VAN HET AVONDGEBED

Wat hebben we weer een rijk seizoen achter de rug met vele mooie diensten, themadiensten, kinderkerk, open kerk, kliederkerk, koffieochtend op dinsdag en het avondgebed. Vrijwilligers voor schoonmaken, tsjerkenijs drukken, bezoekjes afleggen en alle kleine dingen die in stilte worden gedaan. Dank jullie wel voor al jullie inzet. Wat mooi!



Het is nu bijna vakantietijd en de maand juli en augustus hebben we geen avondgebed.

Woensdag 7 september is de eerstvolgende gebedsavond.

Wij willen u langs deze weg ook een goede en gezegende vakantietijd toewensen en daarbij u willen danken voor uw trouwe gebed.

En we willen u vragen voor de mensen in het dorp, om u heen en alle zieke mensen en die eenzaam zijn te willen bidden vanuit uw huis, dat zou geweldig zijn.

Gebed is zo krachtig, God wil graag aangeropen worden.

Doet u mee?

Een vriendelijke groet,

Wietske Spoelstra, Wietske Lautenbach, Petra Abma, Froukje Kuiken.

STARTZONDAG

Op zondag 17 september staat de startzondag gepland. We hopen er een feestelijke zondag van te maken! Het thema zal zijn: **Ga mee!** Meer informatie volgt in het kerkblad van september.

TSJERKEPAAD 2023

Vanaf **1 juli t/m 9 september** worden de open kerkdagen gehouden. En ook wij stellen de Meinardskerk weer open ter bezichtiging.

U kunt op deze zaterdagmiddagen tussen 13.00 uur en 17.00 uur de kerk bezichtigen en eventueel vragen stellen aan de gastdames/heren. Zij staan u graag te woord.

Ook (wanneer de techniek dit toelaat) zal er op gezette tijden een filmpje worden vertoond dat gaat over de restauratie van het leidendak van de kerk.

Dit gebeuren is gefilmd door dhr. H. Penninga, u allen welbekend. Hierbij aansluitend hebben de kinderen van de basisschool een lei beschilderd en deze “kunstzinnige” resultaten kunt u op deze dagen bewonderen in het koor van de kerk.

Bent u geïnteresseerd om deze mooie monumentale kerk van binnen in alle rust eens te bekijken of bent u benieuwd naar de expositie dan bent u van harte welkom.



Wellicht tot ziens!
Team van Tsjerkepaad!

EVEN VOORSTELLEN

Welkom!

‘Gaan jullie naar Friesland, wat moet je daar? Geen familie en van die stugge mensen.’

Ons, Jenneke van Dijk en Roel Schelhaas, is van dat laatste niets gebleken, het tegendeel is waar.

Vanaf het allereerste moment dat we in Minnertsga kwamen, voelden wij ons welkom.



We voelden ons direct welkom bij Norma en Hilco, met wie we aan de bouw van onze huizen aan de Almasingel begonnen.

‘Welkom’, zei Evelien, die aan kwam fietsen en een kop koffie aanbood.

‘Welkom’, zei Afke, ‘kom even ons huis bekijken.’

En niet te vergeten Heidi, die alle vragen van Jenneke over het dorp uitvoerig beantwoordde.

Na oplevering kwam de actieve buurtvereniging ‘de Seize’ langs om ons welkom te heten in de buurt. En als je dan ook nog kerkelijk betrokken bent ontmoet je in de prachtige Meinardskerk betrokken leden, die je direct het gevoel geven dat je erbij hoort.

Wij komen uit Den Helder en hebben twee geadopteerde zonen uit Colombia. Jenneke is 45 jaar werkzaam geweest in het onderwijs en ikzelf 30 jaar en 15 jaar in de uitvaartzorg.

Nu, gepensioneerd, help ik bij het ontwikkelen van activiteiten voor de buurtvereniging en zijn wij samen bezig met een grote opdracht voor het Fries Verzetsmuseum, n.a.v. een lezing, gehouden door Marre Sloots in het MFA.

Kortom: Wij hebben onze draai in Minnertsga gevonden en wonen hier met fijne mensen om ons heen; met dank aan die ‘stugge’ Friezen.



Met vriendelijke groet,
Jenneke en Roel

GEBOORTEBERICHT

