



Kerkblad Protestantse Gemeente Minnertsga

OVERDENKING

‘Het wonder van het Robustelly-orgel’

Dominee Dick Lekkerkerker had een zwak voor historie in het algemeen en die van orgels in het bijzonder. Als hij na zijn aanstelling in Minnertsga door het middenpad liep op weg naar de kansel, genoot hij in zijn beginperiode in Minnertsga ontzettend van het Robustelly-orgel (bouwjaar 1785).

Guillaume Robustelly was de bouwer. Na enige omzwervingen via Vreren en Wjelsryp - daar was het orgel eigenlijk te groot – kwam het in Minnertsga terecht. Na de kerkbrand in 1947, was het Robustelly-orgel een lichtpunt. Het robuuste orgelspel klonk weer volop in de kerkzaal.

Dominee Dick Lekkerkerker maakte er nooit een geheim van dat hij genoot van het typerende geluid van het orgel, toen hij in 1966 met echtgenote en eveneens dominee Wien van Petegem in Minnertsga kwam. De rijzige dominee Lekkerkerker merkte tot zijn spijt dat het mooie Robustelly-geluid in de eind-zestig jaren qua geluid verschaalde. Hij klaag

de niet, maar vond het in wezen verschrikkelijk. In 1973 viel het orgel stil en kwam ernaast een elektrisch orgel te staan.

Die teloorgang hield Lekkerkerker tot lang na zijn afscheid in 1979 bezig.

Maar niet alleen hem. Domineeszoon Gert Oost, leerde er in de jaren '50 nog op spelen. Maar ook hem viel het veranderende schrale geluid op. Dissonante geluiden.

Pas in 1987 kon de orgelcommissie de eerste restauratie laten uitvoeren.

Het geluid was hoorbaar stukken beter. Organist Gert Oost merkte dat op toen hij in 1997 50 jaar na de kerkbrand, de toetsen weer indrukte. ‘Dit is Robustelly-waardig’, jubelde de domineeszoon.

Vele honderden mijlen verderop woonde Dick Lekkerkerk inmiddels in Twello. Daar schreef hij over de historie van de Dorpskerk en haar dominees. Hij ontpopte zich als een rasechte verhalenverteller, schrijft Janny Kraijo van de Oudheidkundige Kring Voorst in de Levensschets van ds. D. Lekkerkerk (1915-2001). Lekkerkerk informeerde over de eerste ‘eenvoudige restauratie’ in Minnertsga. Lekkerkerk deed naast zijn passie voor het orgel als emeritus ook onderzoek naar de grafzerken in de Meinardskerk.

Kraijo schrijft: ‘In 1996 doneert hij een flink bedrag van 50.000 euro voor de restauratie van het orgel. Daarmee werd het orgel gered. Hij hield van klassieke orgelmuziek.’ Kort daarvoor sprak Lekkerkerk over die ‘ingeving’ met zijn broer Aat en met mensen uit zijn voormalige woonplaats Twello. Hij kan er niet van slapen, of droomt juist van de kerk en de geweldige orgelmuziek die hem in Minnertsga zo had geïnspireerd.

‘Het wonder is geschied’. Lekkerkerk kan met een gerust hart zijn laatste jaren slijten. De orgelcommissie van Minnertsga weet ook nog enkele fondsen aan te boren. Op 28 april 2001 wordt het Robustelly-orgel weer in gebruik genomen na een grondige restauratie door Flentrop Orgelbouw Zaandam.

Drie maanden na overlijdt de van Minnertsga. zeggen, dat hij die orgelmuziek van in Minnertsga heeft Waar Gert Oost na vertelde het herkennen, was er hetzelfde zalige licht van zijn



de ingebruikname voormalige dominee Zijn verzorgsters avond naar de het Robustelly-orgel geluisterd. de eerste restauratie orgelgeluid weer te voor dominee gevoel dat - in het droom – de missie

was volbracht.
Sybe.

KERKDIENTEN IN DE MAAND OKTOBER

Zondag 1 oktober

9.30 uur

Collecten:

Extra collecte

De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Israëlzondag

Dhr. H. Visser, Wâlterswâld

Koffiedrinken na de dienst

Kerk en Pastoraal Werk

Israëlzondag

Femke Aartsma

Leiding kinderkerk

Zondag 8 oktober

9.30 uur

Collecten:

Extra collecte:

De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Themadienst 'Oei ik

bloei' van Deksel's theater

Diaconie en Pastoraal Werk

Jeugdwerk

Hylke de Haan

Er is geen kinderkerk

Zondag 15 oktober

9.30 uur

Collecten:

Extra collecte:

De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Bevestiging en afscheid
ambtsdragers

Ds. W. Andel, Oudegea
Kerk en Pastoraal Werk

Voor de slachtoffers van de
aardbeving en storm in
Afrika

Henk Tilma

Leiding kinderkerk

Zondag 22 oktober

9.30 uur

Collecten:

Extra collecte:

De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Werelddiaconaat

Mevr. T. Bloem

Kerk en Pastoraal Werk

Werelddiaconaat

Boaz Wiersma

Leiding kinderkerk

Zondag 29 oktober

9.30 uur

Collecten:

Extra collecte:

De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Dhr. P. Speelman, Folsgeare
Diaconie en Pastoraal Werk

Ned. Bijbel Genootschap

Lisa Poelstra

Leiding kinderkerk

AGENDA

- | | |
|------------|---|
| 4 oktober | Avondgebed om 19.15 uur in de kerk |
| 10 oktober | Thema-avond Geloofsopvoeding om 20.00 uur in de Twaskar |
| 11 oktober | Moderamen om 20.00 uur in de Twaskar |
| 25 oktober | Kerkenraad om 20.00 uur in de Twaskar |
| 23 oktober | Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur |

PASTORALIA

Voor een ieder die hier niet genoemd is, maar worstelt met ziekte, rouw of verdriet. Veel sterkte toegewenst. We bidden voor jullie! Graag

willen we met elkaar meeleven, mocht het op prijs worden gesteld dat ik of een ouderling langskom. Bel gerust, dan maken we een afspraak. Tsjikke Bloem.

IN HERINNERING AAN ...

God keek eens in Zijn hemels paradijs
en heeft daar nog een plaats bereid
toen keek Hij naar de aarde
en zag jouw vermoeide strijd

Hij sloeg toen Zijn armen om je heen
en nam je op tot Hem
Zijn paradijs moet prachtig zijn
Hij kent er iedere stem

Hij wist dat jij het moeilijk had
Hij wist van al je pijn
Hij wist ook dat je op aarde
nooit meer beter zou zijn

God zag dat de weg te moeilijk werd
de bergen hoog en zwaar
dus sloot Hij je vermoeide ogen
en fluisterde; het is goed, kom nu maar

Jouw geliefden waren gebroken
maar je ging toch niet alleen
een stukje van ons ging met je mee
naar het Vaderhuis, Zijn armen om je heen.

- Leo Heuvelman -
christelijkegedichten.com

UIT DE KERKENRAAD

Beste mensen namens de kerkenraad schrijf ik u het volgende.
Met vreugde laten we weten dat we op zondag 15 oktober a.s. een dienst mogen houden waarin we ambtsdragers mogen bevestigen en herbevestigen.

In de dienst zal Ds .Wim Andel voorgaan.

Nogmaals met vreugde want het is erg bemoedigend om te weten dat er toch weer mensen bereid zijn om het werk in en voor de gemeente op te pakken.

Maar als er nieuwe mensen het stokje overnemen houd dat in dat we afscheid nemen van ambtsdragers die na een periode van meerder jaren deels verlengd door corona hun werk voor en in de gemeente mogen afsluiten.

Inmiddels is de startzondag alweer voorbij en mogen we weer met frisse moet verder gaan met het werk in de gemeente.

Dat kan op vele manieren en we wensen u en jullie daarbij veel plezier in de groepjes en samenkomsten op welke manier dan ook, Gods zegen toegewenst over het winterwerk.

Dan nog even het nieuwe pastoraat bij u onder de aandacht brengen.

Het is een taak voor ons allemaal om onze ogen en oren open te houden en waar we kunnen naar elkaar om te kijken en te luisteren.

Zo mogen en kunnen we gemeente en kerk zijn in ons dorp en in onze samenleving .

Namens de kerkenraad een Warme Groet,

Jitse Kuiken.

FANÚT FRJENTSJER

Het nieuwe seizoen is weer begonnen! Dat opstarten kost altijd even energie, maar ik krijg ook veel energie van iedereen die zich inzet voor de gemeente en dat we juist samen gemeente-zijn. Er zijn weer nieuwe ambtsdragers en mensen die hun ambt verlengen. Dat is feestelijk nieuws en voor mij betekent dat ook, dat ik mijn werk hierdoor makkelijker uit kan voeren. Er zijn mensen die met je mee willen denken of en die ook mij steunen in alles wat er bij mijn werk komt kijken. Ook zullen we afscheid nemen van de mensen die hun ambt weer neerleggen. Die mensen wil ik bedanken voor hun inzet, wetende dat je als gemeentelid zonder ambt net zo waardevol en van betekenis kan zijn.

Als volgelingen van Jezus hebben we allemaal ook onze geestelijke voeding nodig om het geloof brandende te houden. Zelf merk ik ook, dat het niet altijd gemakkelijk is om juist die voeding op te zoeken, maar inspiratie hebben we allemaal nodig. Daarom helpt het mij om in de dag vaste momenten te hebben waarop ik automatisch terugval en stilsta bij mijn geloof. Juist op vaste momenten van de dag bidden helpt mij om te ervaren, dat ik niet alleen ben en dat ik mijn dag met God mag doen. Daarnaast zou ik het heel fijn vinden om in de ochtend even een kwartier iets geestelijks te lezen en even echt stil te zijn en te bidden. Dat is voor mij dit seizoen een uitdaging, waarin ik jullie ook graag in mee wil nemen. Ik ben ook nieuwsgierig hoe gemeenteleden dat zelf doen? Heb je een vast ritueel? Of niet? Wat helpt om stil te staan bij je eigen geloof?

Ook luister ik graag podcast die mij inspireren. Zo luisterde ik vorige week een podcast van de serie: De ongeloflijke podcast. Het was nummer 145 over Vreugde en God vinden in extreme economische tijden. Heel interessant hoe er gesproken werd over groei en dat groei dus niet altijd goed is, dat we daardoor juist niet meer weten wat niet hoe we afhankelijk moeten zijn, omdat we dat juist niet zijn. We kunnen onszelf met alles redden en hoeven de burens bijna nooit meer te vragen om iets te lenen, simpel weg, omdat we het zelf bestellen en het soms dezelfde dag nog in huis hebben. Daardoor heeft nu ieder huishouden een eigen boormachine en heeft dat weer invloed op de aarde en het milieu.

Voor mij echt een eyeopener, want durf ik nog wel afhankelijk te zijn en heeft dit invloed op mijn geloof? Durf ik afhankelijk te zijn van God? Ook een vraag waar ik het aankomende seizoen mee aan de slag wil gaan. Ik wens een ieder een heel mooi seizoen toe. Ga mee, zeg niet nee, maar sta op en doe mee!

Tsjikke Bloem.

BERICHT VAN HET AVONDGEBED

Wij willen ons avondgebed houden op woensdag 4 oktober a.s. om 19.15 in de kerk.

De volgende gebedspunten zijn binnen gebracht.

Wij willen danken voor:



- # We danken voor de mensen die elkaar helpen en steunen
- # Voor de chronische zieken in onze gemeente die steeds met veel inzet hun steentje bijdragen
- # Voor de mooie startzondag en de activiteiten van het winterwerk
- # Voor onze vrijheid en vrede

Wij willen bidden voor:

- # Voor vrede en gerechtigheid
- # Voor de mensen in de gevangenissen
- # Voor alle mensen die het moeilijk hebben met ziekte, verdriet
- # Voor alle mensen die leven in oorlog of rampgebieden
- # Bidde foar hoop en dat wy allegearre de moed der yn hâlde

Wilt u thuis weer met ons meebidden, dat maakt ons een biddende en daardoor levende gemeente.

Vriendelijke groet,
Wietske Spoelstra
Petra Abma

Wietske Lautenbach
Froukje Kuiken

VERJAARDAGEN IN DE MAAND OKTOBER



Namens kerkenraad en gemeente van harte gefeliciteerd en Gods zegen op jullie verdere levenspad toegewenst. Als u niet in deze rubriek wilt worden vermeld, graag doorgeven aan de scriba.

KLEINE GROEPJES

In oktober starten we weer met de kleine groepjes! Zit u/jij nog niet bij een klein groepje, maar zou je dat wel willen. Meld dat dan bij mij, Tsjikke Bloem.

In oktober gaan we het hebben over Paulus. Hier even een korte quiz om je geheugen een beetje op te frissen of wat te leren over Paulus. In het kerkblad van november komen de antwoorden.

Quiz over Paulus:

Bij welke religieuze of nationalistische groep hoorde Paulus volgens eigen zeggen?

- A. Farizeeën
- B. Schriftgeleerden
- C. Sadduceeën
- D. Zeloten

In welke stad begon Paulus, meteen na zijn bekering, met de verkondiging van het Evangelie van de Here Jezus?

- A. Jeruzalem
- B. Damascus
- C. Tarsus
- D. Antiochië

Wie hielp Paulus toen hij blind was?

- A. Annanias
- B. Silas
- C. Petrus
- D. Johannes

In welk land is Paulus met zijn zendingsreis nooit geweest?

- A. Egypte
- B. Griekenland
- C. Italië
- D. Turkije

In welke brief zegt Paulus: "Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?"

- A. Efeze
- B. Timoteüs
- C. Romeinen
- D. Filipenzen

zondag 8 oktober
de voorstelling

Oei, ik bloei!



van



Meinardskerk

9:30

Minnertsga

Verslag Kerkenraadsvergadering op woensdag 28 juni 2023 in de Twaskar

Opening

De voorzitter heet iedereen welkom en leest een stuk voor uit Elisabeth magazine “Glazen oog” en gaat voor in gebed.

Vaststelling verslag kerkenraadsvergadering 19 april 2023.

Ter kennisneming notulen geen opmerkingen.

Mededelingen en ingekomen stukken

Uitnodiging bevestiging predikant Sexbierum op 9 juli om 14.00 uur.

Uitnodiging bevestiging en afscheid classispredikant op 3 september.

Rooster van aftreden

We hebben als Moderamen besloten om voor de vakantie nog ambtsdragerverkiezingen te organiseren.

Op zondag 9 en 16 juli kunnen de briefjes voor de nieuwe ambtsdragers worden ingeleverd in de kerk of via de mail.

We proberen dan op startzondag/begin september de nieuwe ambtsdragers te bevestigen.

Onderstaande kerkenraadsleden zijn aftredend en herkiesbaar.

Ouderlingen:

De lijsten zullen we zo spoedig mogelijk bekend maken en niet na de vakantie.

Nieuwe pastoraat:

Iedereen heeft het nieuwe pastorale plan ontvangen en dit wordt besproken tijdens de gemeenteavond.

We moeten tijdens de gemeenteavond ook vrijwilligers vragen.

Toekomst van de gemeente in Minnertsga:

Preekrooster voor 2024 is geregeld door Froukje.

Speciale diensten door bevoegde predikanten volgens het schema.

Met het nieuwe pastoraat opzet dan beoordelen hoe verder met predikant.

Een predikant is geen goede optie financieel gezien.

Een nieuwe predikant moet worden aangevraagd via het landelijk systeem en een kerkelijk werker aannemen kunnen we zelf regelen.

Als het nieuwe pastoraat is ingevoerd kunnen we later bepalen hoe en wat met een nieuwe predikant of extra kerkelijk werker.

Jeugdwerk

Themadiensten zijn weer ingedeeld en we moeten nog nieuwe ideeën bedenken met gemeenteleden en Commissie andere diensten.

Preekrooster loopt straks samen met het tassenproject.

Wally blijft als “schaduw” ouderling met Marjan op de achtergrond helpen.

Project Zandprinses is op vrijdagavond 17 december met de Waadblazers.

Plutschouw komt 8 oktober, wordt vervolgd.

Oudijzerbak is naar de school gegaan als gift van de Jeugdcommissie.

Kerk en gezin wordt de nieuwe opzet van kerk/school/gezin. Dit moet nog vorm krijgen hoe dit eruit gaat zien.

Geslaagden krijgen dit jaar een kleine presentie van de Jeugdcommissie ontvangen.

Diaconie

Ter kennisneming notulen geen opmerkingen.

In september is het reisje van de diaconie.

Gezamenlijke diaconieën (Barradeel), moeten we de diensten ook weer opzetten in Nij Bethanië?

Hier wordt een clubje voor opgezet er zullen weer enkele diensten worden opgezet in Nij Bethanië.

Er komt ook een Deelstation in het dorp, dit in overleg met de Skulle en het Ido.

Kerkrentmeesters

Ter kennisneming notulen geen opmerkingen op de notulen.

Een hoop werk gehad van het opruimen en schoonmaken van de pastorie.

Ouderlingenberaad

Ter kennisneming notulen geen vragen.

Eventueel verslag afgevaardigden: Geen.

Rondvraag:

1. Kan het bloemstuk op de avondmaalstafel worden vernieuwd.
Nel gaat uitzoeken wie het oude bloemstuk heeft gemaakt en gaat in overleg verder een nieuw bloemstuk regelen.
Bloemen e.d. in de Twaskar via Aukje en Wally.
2. Afscheid en bevestiging rondom startzondag. Dit geven we tijdig aan wanneer er meer bekend is over nieuwe ambtsdragers e.d.
3. Bestemming Verjaardag fonds waar is dit voor: Dit jaar voor het verduurzamen van de Twaskar.
4. Op 4 september a.s. zijn Hielke en Wallie 60 jaar getrouwd.
5. Website.
Er mogen geen namen uit Tsjerkenijs worden gezet i.v.m. de privacywet.
6. Er wordt nog bedankt voor het schrijven huis-aan-huis door Tjerk en Hannie.
Wie regelen straks de koffie en thee tijdens de vergaderingen e.d. Dit blijven Aukje en Wally verzorgen.
7. SWO zijn vertrokken naar het MFA. Dit is voor het SWO goedkoper omdat de huurprijzen van de Twaskar is verhoogd en het MFA is altijd

verwarmd en is goedkoper om te huren.

Sluiting

Anno sluit de vergadering met een gedicht: Verstrikt.

Na de vergadering is er nog een gezellig samenzijn voor de vakantie.

KLEINE TASJES

In september zijn de eerste kleine tasjes uitgedeeld. Op 8 oktober worden weer kleine tasjes uitgedeeld. Deze maand gaan ook de kinderen en hun ouders het over Paulus hebben.

GELOOFSOPVOEDING - 10 oktober - Ontvangen en doorgeven – 20:00 uur in de Twaskar

We gaan deze avond aan de slag met je eigen waarden. Wat vind jij belangrijk in het leven en hoe geef je dat door in je gezin als ouder? Waarden hebben altijd een link met het geloof. Iedereen die ouder of verzorger is. Van harte welkom!

DIACONIE

Collectes

In juni zijn de volgende collectes binnengekomen: collectes: € 88,60, giften: €375,00.

In juli: collectes: € 365,65, giften: € 600,00.

Avondmaalscollecte voor Stichting Faridpur Bangladesh en Nigeria: € 421,45.

En in augustus: collectes: € 186,05, giften € 230,00.

Wilt u een financiële bijdrage geven aan de diaconie, dat kan op bankrek.nr. NL93RABO 0119300427.

Wij zijn als diaconie zeer blij met de opbrengsten en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

Extra collecte

Op 15 oktober is er een extra collecte voor de diaconie. Deze collecte willen wij bestemmen voor:

Noodhulp Noord-Afrika

Meedogenloos en ongekend hard troffen twee natuurrampen het noorden van Afrika: 2 weken geleden de aardbeving in Marokko en slechts een paar dagen later de allesverwoestende storm in Libië. Via

het programma noodhulp helpt Kerk in Actie getroffen en in het noorden van Afrika. In beide landen zijn steden en dorpen weggevaagd. De treurige teller staat op vele **duizenden doden, gewonden en vermisten**. Minstens zoveel mensen zijn hun huis kwijt, dakloos en ontheemd. De ontredde en het verdriet zijn met geen pen te beschrijven. Kerk in Actie helpt wereldwijd mensen in nood, zoals nu in Marokko en Libië:

In Marokko werken we samen met twaalf protestantse kerken, onder andere in Marrakech. Kerk in Actie ondersteunt het uitdelen van voedselpakketten, het bieden van medische hulp en onderdak.

In het rampgebied in Libië helpt Kerk in Actie via een Deense humanitaire organisatie. Omdat de waterleidingen kapot zijn, is er dringend behoefte aan water. Maar ook hier zijn voedsel, kleding en bijvoorbeeld luiers nodig.

Ook kunt u uw bijdrage overmaken op rek.nr. NL93RABO 0119300427 o.v.v. noodhulp Noord Afrika.

De Bloemengroet–kaartengroet:

Aanmelding en/of vragen?

Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan dat via de volgende manier:

blommengroet@gmail.com

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!

Wilt u een financiële bijdrage geven voor de bloemengroet:

Bankrek.nr. NL93RABO 0119300427 o.v.v. bloemengroet.

Werelddiaconaat:

Op zondag 22 oktober staat de dienst in het teken van het werelddiaconaat.

Tijdens deze dienst willen wij uw aandacht vragen voor het

Vernieuwen van een school in Botopasi, Suriname:

Onze dorpsgenoot Brigitta (Royal werkbedrijf, Scheltingawei) is sinds 2015 betrokken bij de inwoners van Botopasi. Zij kreeg een aanvraag voor een verbouwingsproject van de school. Deze school heeft veel last van de vele overstromingen van de afgelopen jaren waardoor er veel

schimmel en verrotting van kozijnen plaatsvindt. Ook willen ze graag het onderwijs moderniseren door het vernieuwen van het lesmateriaal en het meubilair. Wij hopen dat Brigitta zelf meer wil vertellen tijdens de dienst over dit project.

Ook kunt u een bedrag overmaken op de bankrekening van de diaconie: NL93RABO 0119300427 o.v.v. School Botopasi.

Deeldoosjes

De deeldoosjes voor het werelddiaconaat zullen in de week van **16 t/m 21 oktober** bij u worden opgehaald.

EEN WARME HUISKAMER'

Elke dinsdagmorgen staat om 10.00 uur de koffie klaar in de Twaskar (Meinardswei 6).

Even elkaar ontmoeten en bijkletsen. Het is altijd weer gezellig.

Iedereen is welkom!

De koffiezetters.



De Diaconie.

KERKRENTMEESTERS

Solidariteitskas

Ieder jaar na de zomer vinden er de incasso's plaats voor de solidariteitskas.

Iedere gemeente betaald op basis van het aantal belijdende leden een bijdrage aan de landelijke kerk. Sommige kerkleden hebben geen idee waarvoor het is en storeren deze incasso en dan kan de penningmeester er weer achteraan.

Het idee achter de solidariteitskas is dat alle kerken er aan mee betalen en dat ook alle kerken een aanvraag kunnen indienen voor een bijdrage uit deze solidariteitskas. Zo hebben wij de afgelopen tijd een aanvraag ingediend betreffende de renovatie van de toiletten en consistorie en later ook voor het vernieuwen van het dak.

Gezamenlijk heeft dit een bijdrage voor deze twee projecten opgeleverd van € 50.000, een bedrag wat anders uit de eigen middelen betaald had moeten worden.

Gemeenteleden die de automatische incasso hebben gestorneerd of waar wij geen automatische incasso van hebben kunnen hun bijdrage storten op bankrekening NL89RABO 0342 6002 22.

De bijdrage bedraagt € 17,50 per belijdend lid.

Verjaarsdagsfonds

De zakjes over het eerste halfjaar zijn geteld en wij mochten het bedrag ontvangen van € 1.605,00.

De opbrengst zal dit jaar gebruikt worden voor de verduurzaming van de kerk.

Alle rondbrengers en ophalers worden hartelijk bedankt voor hun werk hiervoor.

Beheerders Twaskar

Aukje en Wally hebben aangegeven te stoppen als beheerder van de Twaskar met ingang van 2024.

Zij hebben dit werk altijd met plezier gedaan en kunnen helaas door andere drukte dit niet langer combineren met hun andere werkzaamheden. Wij willen hun hartelijk danken voor hun vele werk. Mocht er iemand zijn die belangstelling heeft om beheerder te worden dan kan deze zich melden bij Oege.

Beamteam

Jochem Jan heeft aangegeven met ingang van 2024 te stoppen met het bedienen van de beamer tijdens erediensten en wij willen hem hierbij hartelijk danken voor de vele diensten waaraan hij heeft samengewerkt. Mocht er iemand zijn die belangstelling heeft om deel te gaan uitmaken van het beamteam dan kan deze zich melden bij Cor.

Naast de gewone erediensten zijn er ook rouw- en trouwdiensten. Gezien de jeugdige samenstelling van het beamteam zijn deze vaak niet beschikbaar op deze momenten.

Wij zijn dan ook op zoek naar wat oudere gemeenteleden die deze diensten kunnen begeleiden, ook deze kunnen zich melden bij Cor.

DIACONIEREISJE 2023

Op woensdag 13 september jl., gelukkig geen vrijdag de 13^e, was het weer zover. Ondanks het regenachtige begin van de dag konden we genieten van en overwegend zonnige middag.

Deze keer niet met de bus maar met vrijwillige chauffeurs en personenauto's.

Dit deed me even denken aan mijn jonge jaren toen er bejaardenreisjes werden georganiseerd. Het halve dorp was aanwezig om de oudjes uit de zwaaien en als ze terugkwamen werden ze, compleet met muziekkorps en al, weer binnengehaald.

Helaas ditmaal geen uitgeleide en/of ontvangstcomité, maar het was er niet minder gezellig om.

Deze keer ging de reis naar Franeker. Daar aangekomen werd het gezelschap in twee groepen verdeelt om vervolgens het Martenahuis en/of Planetarium te bezoeken.

Het Eise Eisinga Planetarium is het oudste nog werkende planetarium ter wereld. Hier monchten we, soms met verbazing, het levenswerk van



Eisinga aanschouwen. Op zich een groot wonder dat een wolkammer met een wiskundeknobbel toen al zoveel interesse had voor de aarde en het heelal daarom heen, dat hij als uitvinder aan de slag ging om dit bouwwerk te realiseren. Alles moest heel precies berekend en gebouwd worden om op de juiste tijd, datum en jaar mee te draaien zoals in het heelal.

Ook Minnertsga had een uitvinder ofwel boer en uitvinder Bouke Tjibbeles Miedema. De sterrenwacht in Burgum heeft een telescoop waarvan de lenzen gemaakt zijn door onze wereldberoemde dorpsgenoot.

Halverwege de middag is de groep naar Grand Café De Doelen geweest om een consumptie met wat lekkers te nuttigen. Hierna werd van museum gewisseld.

In het Martenamuseum konden we een stukje Friese historie ervaren onder andere over de bewoners van het Martenahuis en de invloed hiervan op Franeker en Friesland. Namen als o.a. Hessel van Martena, Anna Maria van Schurman en



diverse professoren kregen hier betekenis door de info over hun verleden.

Na de terugreis werden we door de achtergebleven leden van de Diaconie welkom geheten om gezamenlijk nog een drankje te nuttigen en mee te eten van het aanwezige stamppot buffet. De Diaconie en alle overige vrijwilligers dank ik voor hun enorme inzet. Het is weer goed geslaagd om aan deze dag een fijne herinnering over te houden.

Nanne.

AFSCHIED UIT DE KERKENRAAD

Na diverse perioden als ouderling in de kerkenraad te hebben gezeten nemen wij, Wietske en Willem, afscheid van onze laatste periode van uiteindelijk 5 jaar.

Dit was wel een bijzondere periode voor ons daar, door eigen ziekte, wij beperkt waren om het ouderlingschap goed te kunnen uitvoeren, waarbij de coronacrisis ons wel een beetje geholpen heeft om wat lucht te krijgen qua huisbezoek en andere activiteiten. Maar waarbij de coronacrisis weer een hele uitdaging op zich was. Hoe besteed je aandacht aan de mensen in de wijk zonder hen te kunnen bezoeken, hoe vergader je met elkaar, hoe kun je het winterseizoen vorm geven enzovoort. Met Gods hulp hebben we toch weer de draad op kunnen pakken.

Zoals gezegd is er veel veranderd deze afgelopen 5 jaar, door corona, opvang Oekraïners, afscheid nemen van geliefden, mooie en minder mooie gebeurtenissen binnen onze kerk en het nieuwe pastoraalplan. Maar er is één die nooit veranderd en dat is God, hij gaat altijd met je mee, juist op die onverwachte momenten hebben we dat mogen ervaren. We hopen en vertrouwen dat we het stokje door kunnen geven aan iemand (echtpaar) die zich wil inzetten voor de tsjerke van Minnertsga als ouderling maar dan wel onder het nieuwe pastoraalplan.

Al met al hebben we deze periode als warm en waardevol mogen ervaren.

We willen dit schrijven afsluiten met lied 1006 uit het liedboek:

Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen.

Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,

In uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn.

Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.

Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan
Bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.

Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt.

Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd.

Amen.

Wietske en Willem.

TAKKENBOSSEN

Ik was bezig in de tuin met een takkenversnipperaar. Dat is zo'n machine waarmee je boomtakken kan vernalen, verbreken en verpulveren tot er bijna niets meer van overblijft.

Een hele hoge stapel van takkenbossen versperd het pad van de tuin en moest nodig open want onze woning moest weer toegankelijk worden.

Maar dat ging niet zo gemakkelijk want dat hield voor mij in, veel bukken, knielen, zweet en blaren krijgen.

Het werd al schemerig, de dag was al bijna om maar uiteindelijk was alles weg en opgeruimd.

Ik voelde mij vies maar blij en ruimde al het gereedschap op wat ik gebruikt had. Nu was het tijd voor een frisse douche en een warme kop thee voor het slapen gaan.

Mijn avontuur in de tuin lijkt op Jezus die voor **ons** ook het pad heeft vrijgemaakt, het pad dat normaal versperd is met foute dingen die wij bewust of onbewust niet goed hebben gedaan.

Jezus moest als het ware ook verbroken en verpulverd worden net zoals de takken in de versnipperaar. En zelfs er aan dood gaan.

Maar de dood hield hem niet vast. Wij zijn nu vrij want 'onze takkenbossen' zijn nu opgeruimd dankt zij Hem.

Het pad waar wij over gaan is weer open naar onze hemelse Vader. Succes met jullie avontuur, Cas.

TAFEL & STOEL

Een Tafel wil zeggen dat jij voor iemand gaat koken, jij kookt en dekt voor iemand de tafel. Een Stoel wil zeggen dat je bij iemand mag komen eten, je schuift dus de stoel aan. De ene keer ben je Tafel, dus die de maaltijd verzorgt, een andere keer ben jij de Stoel.

Tijdens de maaltijd samen – het kan ook lunch zijn – kun je elkaar beter leren kennen. Dan ontmoet je andere gemeenteleden op een andere, nieuwe manier. Het is mooi als gezinnen, echtparen en singles meedoen, mensen van alle generaties dus. Je kunt dan samen dingen delen, mooie gesprekken met elkaar hebben, herinneringen en ervaringen uitwisselen. Hoe deed je toen en hoe gaat dat nu? Of misschien een stukje uit de Bijbel lezen en samen afsluiten met gebed.

Jesus at en dronk heel vaak samen met zijn vrienden. Soms wel met duizenden mensen tegelijk. Dat lijkt ons wat overdreven maar één of iets meer gasten aan tafel is wel heel gezellig toch?

Opgavestrookje:

eten / aanschuiven (omcirkel wat je graag wilt)

Naam: -----

Adres: -----

Telefoon/emailadres: -----

Opgavestrookje deponeren in de daarvoor behorende schoenendoos in de hal van de kerk

UIT DE REGIO

Vorming en Toerusting-avonden over lijden en lachen

De commissie Vorming en Toerusting binnen de PKN Sexbierum/Pietersbierum houdt in november twee avonden over **omgaan met verdriet en tegenslag**. Het is een opmerkelijke minicursus over een van de grootste vraagstukken van een gelovige: hoe rijmen we een liefdevolle God met het leed in de wereld en in ons leven?

Christelijk cabaretier **Ruurd Walinga** neemt iedereen mee die te maken krijgt met verdriet. Hoe kunnen we omgaan met verlies?



De eerste avond begint Ruurd Walinga met een speciale cabaretvoorstelling over lijden en lachen. Op de tweede avond komt het thema humor, lijden en geloof aan de orde en staat de spoedcursus helpen en geholpen worden bij verdriet centraal. Hoe gaan we om met rouw, verlies van werk, gezondheid, een partner. We zijn christelijke gemeente om elkaar te helpen en elkaar te bemoedigen. Maar wat doe je wel en wat niet?

Ruurd Walinga is naast cabaretier in de kerk ook voorganger en pastoraal werker bij VEG-gemeente De Brug in Joure. Hij woont in het Gelderse Geesteren (eerder in Leeuwarden) samen met zijn vrouw Julia Molenaar, die het boek 'Zolang ik leef eet ik gebak, toch borstkanker' schreef. Als beeldend therapeut werkt ze in het traumacentrum Nederland in Vorden.

Zet u/je het alvast in de agenda?

De 1^e avond is op 7 november, de 2^e op 14 november 2023.

De avonden beginnen om 19.45 uur in de Terskflier te Sexbierum.

Inloop vanaf 19.30 uur.

Voor vragen: Aukje, 0517-591178 of jvdschaaf@planet.nl

VAN HARTE WELKOM!

BIJ HET BINNENGAAN VAN EEN KERK...

Bij het binnengaan van een kerk
passeer je het voorportaal :
een ruimte tussen de drukte van het leven
en de ruimte van de kerk,
een ruimte toegankelijk voor ieder
die God wil ontmoeten...

Hier laat ik even het leven van alledag
achter mij...

Open en ontvankelijk ga ik
de kerk binnen...

Ik wil mezelf zien
in een ontmoeting met God.

Ik wil bidden,
in gesprek treden,
niet om mijn wensen aan God
kenbaar te maken,
maar om God beter te leren kennen...

Ik geloof in een kerk
als ont-moetingsruimte,
een ruimte waar eigenlijk niets moet,
een ruimte van stilte
waar mijn hart opnieuw gevuld wordt
met liefde...

Vakantiegangers uit ons dorp kwamen dit gedicht onderweg tegen.