

# *Tsjerkenijs*



***Kerkblad Protestantse Gemeente Minnertsga  
Jaargang 26    nummer 1    Januari 2024***

# OVERDENKING

## Onze kruiwagen

Ruim 4 jaar geleden kwamen wij hier wonen, het kleine huis in de wildernis. Ons kleine huis is al bewoonbaar maar onze tuin komt -lijkt wel-nooit af.

Tuingereedschap heb je nodig. Ondertussen hebben wij het één en ander al aangeschaft, een hark, een spade, een panschop, een drie tandsvork en ga zo maar door.

Wat echt niet mag ontbreken in de tuin is een kruiwagen daar kun je niet zonder.

Nu hebben wij een kruiwagen maar al maandenlang loopt de luchtband steeds leeg.

Als ik dan de kruiwagen wil gebruiken staat de band weer plat. Dan pak ik de fietspomp en maak de band weer bol. Hebben jullie wel eens geprobeerd een volle kruiwagen vooruit te duwen met een platte band? Niet te besturen en niet vooruit te krijgen dat ding, dus dan maar weer met een pomp in de weer.

Dit kan natuurlijk niet zo doorgaan, uiteindelijk moet ik de band plakken of hulp zoeken met het plakken.

Een kruiwagen met een lekke band die niet te gebruiken is.

Is dit niet te vergelijken met ons eigen leven? Een lekke band kan zijn verdriet, ziekte dat van ons zelf of van een ander, angst, boosheid, onmacht, eenzaamheid, dat alles tegenzit, zorgen, oorlog in de wereld en ga zo maar door.

Zouden wij ook niet willen dat onze band vol is met lucht zodat ons leven wat makkelijker te dragen is?

Maar hoe doe je dat, waar kun je plakken en pompen?

In bijbel staat een mooie zin, de woorden van Jezus in Mattheus hoofdstuk 11 vers 28:

***Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven. Deze woorden geven troost en moed om door te gaan.***

Daarnaast is het goed om fijne, begripvolle en zorgzame mensen om je heen te hebben.

Als je echt een zorgvraag hebt kun je 24 uur per dag één van de coördinatoren bellen om een afspraak te maken bij het pastoraal team. Eén van de ouderlingen kan, als je dat wilt je bij staan.

En ik? Ik ga snel opzoek naar wat plakspullen. Ik weet nu waar ik zijn moet.

Cas Pieksma.

## **KERKDIENTEN IN DE MAAND JANUARI**

### **Zondag 7 januari**

**9.30 uur**

Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door  
Kinderkerk

Da. W. Keuning, Mantgum  
Diaconie en Pastoraal Werk  
Sietske Joostema  
Leiding kinderkerk

### **Zondag 14 januari**

**9.30 uur**

Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door  
Kinderkerk

Dhr. J. Eijkelenboom, Urk  
Kerk en Pastoraal Werk  
Femke Aartsma  
Leiding kinderkerk

### **Zondag 21 januari**

**9.30 uur**

Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door  
Kinderkerk

Mevr. T. Bloem  
Diaconie en Pastoraal Werk  
Hylke de Haan  
Leiding kinderkerk

### **Zondag 28 januari**

**9.30 uur**

Collecten:

Extra collecte

De paaskaars wordt aangestoken door  
Kinderkerk

Heilig Avondmaal  
Ds. T. v/d Linden,  
Harlingen  
Kerk en Pastoraal Werk  
Diaconie  
Henk Tilma  
Leiding kinderkerk

## **AGENDA**

- 9 januari Thema-avond geloofsopvoeding om 20.00 uur in de Twaskar (zie pag. 5)
- 10 januari Avondgebed om 19.15 uur in de kerk
- 22 januari Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur
- 28 januari Zangavond m.m.v. het Chr. Bildts Mannenkoor om 19.30 uur (zie pag. 23)

## **THEMA-AVOND GELOOFSOPVOEDING**

**dinsdag 9 januari – 20:00 uur – Twaskar**

Door te weinig animo in november proberen we in januari nog een keer een thema-avond geloofsopvoeding te doen. Over Bijbel lezen en gebed. Twee fundamentele onderdelen van ons christelijk geloof. Maar hoe doe je dat met kinderen? Het is ook fijn om met elkaar tips uit te wisselen en een goed samen-zijn te ervaren. Iedere ouder heeft hierbij zijn of haar vragen. Ik, geef een stukje theorie en jullie doen de praktijk!

Tsjikke Bloem.

## **UIT DE KERKENRAAD**

Beste mensen,

Namens de kerkenraad schrijf ik u het volgende:

Het moment van schrijven is 27 december nog 2023.

De kerstdagen zijn voorbij maar we zitten nog zeker in de donkere dagen. Kerst herinnert ons aan het verhaal wat God met ons mensen begonnen is.

Dat we door het wonder van kerst, de geboorte van onze Heer Jezus, mogen leven in het LICHT dat God over ons wil laten schijnen ook in de donkere dagen in de tijd en in ons leven.

Vaak hebben we zo bij de jaarwisseling een overdenking van wat er het afgelopen jaar aan ons is voorbij gekomen.

Dat is voor ieder van ons heel verschillend, vreugde en verdriet komen door de gedachten stromen en zet ons soms even stil in onze beleving.

Maar wat er ook is gebeurd het afgelopen jaar het neemt niet weg dat de tijd doorgaat. Niets blijft zoals het was en de toekomst ligt open.

Zo ook voor ons als kerk en dorpsgemeenschap.

TOEKOMST dat geeft mogelijkheden en ruimte om ook in het nieuwe jaar samen kerk te zijn. We hebben elkaar als mensen steeds meer nodig in dorp en kerkgemeenschap.

Het nieuwe jaar geeft ons de gelegenheid om opnieuw elkaar op te zoeken als er eenzaamheid is. Gelegenheid om naar elkaar om te zien waar hulp nodig is.

Daarmee kom ik toch weer op een woord dat eigenlijk in ieder schrijven voor het Tsjerkenijs terug komt SAMEN zijn we in staat dingen te veranderen.

SAMEN op weg door 2024!

WE zijn allemaal nodig om onszelf en elkaar staande te houden

SAMEN hebben we TOEKOMST.

Namens de kerkenraad een warme groet en een gezegend nieuwjaar.  
Jitse Kuiken.

## **FANÚT FRENTSJER**

We mogen terugkijken op een mooie decembermaand met goede bijeenkomsten en vieringen. Samen met de kinderen kerststukjes maken en uitdelen, een warme bijeenkomst van de viering van de diaconie en de plattelandsvrouwen en nog mooie kerstdiensten.

Het blijft bijzonder hoeveel mensen zich inzetten om dit mogelijk te maken en hoeveel mensen meedoen met de activiteiten. Het is fijn om te zien en ik ervaar het als de werking van Gods Geest die mensen altijd weer aanspoort om in beweging te komen.

Zo staat er ook weer een nieuw jaar voor ons klaar en we weten niet wat we allemaal weer mee gaan maken aan mooie dingen of verdrietige dingen. Toch mogen we samen op weg gaan, wetende dat we die weg niet alleen hoeven te gaan. Via deze weg wil ik jullie allemaal een heel goed nieuw jaar wensen, dat de zegeningen van God als vonkjes van

hoop en vreugde op jullie neer mogen dalen. Dat we ook zijn Licht mogen verspreiden in het dorp en in onze gemeente.

Tsjikke Bloem

## **ZONDAG 21 JANUARI**

De start van het nieuwe pastorale plan gaat vanaf dit jaar echt plaatsvinden. Om hier goed bij stil te staan en dit ook met elkaar als gemeente te beleven. Zal hier extra aandacht voor zijn in de dienst van 21 januari. Omdat we als alle gemeenteleden verantwoordelijk zijn voor het pastoraat. Omzien naar elkaar dat is ons fundament, daar kunnen we als gemeente op bouwen. Daarom is het ook belangrijk om vol vreugde het nieuwe pastorale plan ook te vieren. Hoe we dit precies gaan doen, dat is nog een verrassing. Ook voor mij, op dit moment, maar het gaat zich vast ontfouwen.

Tsjikke Bloem.

## **WIJ GAAN VAN START!**

Het is januari 2024 en we gaan van start met het werken volgens het pastoraalplan.

Er is één centraal telefoonnummer dat u kunt bellen. Het nummer is

**06-13028735**

Heeft u een vraag of wilt u iets melden m.b.t. de kerk of iemand in uw buurt die aandacht vanuit de kerk nodig heeft, dan kunt u bovenstaand nummer bellen. Eén van de coördinatoren, er zijn inmiddels 5 coördinatoren, zorgt ervoor dat uw vraag doorgegeven wordt aan de juiste persoon. Het is in het begin natuurlijk even wennen maar zo willen wij toch van start om volgens het pastoraalplan te werken. De coördinatoren wisselen per week van “dienst”. Dus er is altijd een coördinator bereikbaar!

Hieronder nog weer even het schema van het pastoraalplan.

# Pastoraat PG Minnertsga

## Pastoraalteam

- pastores 
- ouderlingen
- crisispastoraat

## Presentieteam

- Welkom
- Jubilea
- Bloemen 

## Groepspastoraat

- koffiedrinken 
- kleine groepjes
- Thema-groepen

## Coördinatoren

- 4 personen 
- Bereikbaar
- Meldingen

## Omtinkers

- 80+ 
- overig pastoraat
- max. 5 adressen



**Mei elkoar sichtber foar  
God!**



Voor alle groepen hierboven genoemd zijn mensen bereid gevonden een functie te gaan vervullen. Er waren al vele vrijwilligers actief en die mensen hebben ook nu weer hun medewerking toegezegd. Voor deze nieuwe opzet zijn er ook weer nieuwe mensen bereid gevonden een functie te gaan vervullen. Wat zijn wij daar ontzettend blij mee dat er nog weer een bredere groep vrijwilligers is ontstaan die ook actief willen zijn voor de kerk en de mensen in de samenleving om ons heen. Samen staan we sterk en kunnen en moeten we om elkaar denken. Hoe breder de groep hoe meer bereik! Bedankt voor het enthousiasme! Dat kunnen we tegenwoordig wel gebruiken...

## Brievenbus

Sinds kort hangt er een brievenbus aan de muur naast de ingang van de Twaskar. Heeft u een vraag of wilt u een suggestie doen of wilt u iets melden, dan kunt u gerust een briefje in de brievenbus doen. Sommige mensen hebben geen computer of weten de juiste adressen niet te vinden dan is de brievenbus een goed alternatief. Dus schroom niet wij

vinden het juist fijn dat er post komt. De brievenbus wordt regelmatig gelegegd door iemand van de kerk.

### **Compliment**

1<sup>o</sup> kerstdag werden de kerkgangers verrast met een prachtige kerstvoorstelling in de Meinardskerk. Een prachtig decor met een mooie Jozef en Maria met het kindje Jezus.







Een mooie muzikale band met Anne Benthe Kerlien, Rowan Wesseling en Jesse Hoekstra, die prachtige kerstliedjes naar voren brachten. De engelen en de herders waren er ook nog bij. Zij zongen een paar prachtige liedjes ondersteund door de bandleden. Het was een heel mooi gebeuren in de kerk op deze blijde 1<sup>e</sup> kerstdag.

Leiding van de kinderkerk en alle mensen die hier bij betrokken zijn geweest, complimenten voor de mooie voorstelling en heel erg Bedankt!! Zie bijgaande foto's.

Nel Haarsma-Vrieswijk.



## **Collectes**

Diaconale collectes: € 226,45; Diaconale giften: € 330,00;

Werelddiaconaatcollecte bestemd voor renovatie school in Botopasi, Suriname € 1162,00 inclusief deeldoosjes.

Bloemengroet: € 100,00 en landelijke deur aan deur collecte voor de kinderen in Oekraïne: € 1264,00. Collectanten: heel erg bedankt voor jullie medewerking.

Wilt u een financiële bijdrage geven aan de diaconie, dat kan op bankrek.nr. NL93RABO 0119 3004 27

Wij zijn als diaconie heel erg blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdrage.

## **Kaarten maken**

Ook in januari worden er weer kaarten gemaakt voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Als u mee wilt helpen bent u welkom op 19 en 26 januari vanaf 14.00 uur bij fam.

Boomsma, S. v. Andlawei 21. Materiaal is aanwezig en de koffie/thee staat klaar.



## **Heilig Avondmaal**

Op zondag 28 januari hopen wij het Heilig Avondmaal te vieren. Deze keer weer aan tafel.

De extra collecte is dan bestemd voor de slachtoffers van de oorlog tussen Gaza en Israël.

De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk.

Kerk in Actie ondersteunt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Dat doen we nu ook in Israël en Gaza.

In Israël bieden we praktische en psychosociale hulp aan groepen die op dit moment extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika.

In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via ons internationale netwerk en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen bieden we waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst. Meer informatie op [www.kerkinactie.nl](http://www.kerkinactie.nl).

Deze collecte wordt na de viering gehouden. Bij de uitgang is er de collecte voor de kerk.

U kan ook een bedrag overmaken op de bankrekening van de diaconie. Rek nr. NL93RABO0119300427 o.v.v. Slachtoffers Gaza en Israël.

### **Oekraïne luidt de noodklok deze winter! De Friese Rijders komen met een nieuwe actie**

Vorig jaar hebben wij, samen met de Friese Rijders, een actie gehouden voor Oekraïne door kleding en levensmiddelen in te zamelen. De Friese Rijders komen nu met een nieuwe actie en die willen wij bij u onder de aandacht brengen.

De nood is hoog in deze wintertijd. Daarom willen de Friese Rijders met deze nieuwe actie opnieuw humanitaire hulp verlenen. Deze keer in de vorm van 100.000 gevulde bananendozen met levensmiddelen voor de meest hulpbehoevenden in een land in oorlog. De uitdaging is groot, de hulpvraag groter! De Friese Rijders gaan voor 100 vrachtritten in 20 weken, om zo honderdduizenden mensen te helpen.

#### **Friesland, Groningen en Drenthe**

De vrijwilligersorganisatie draagt de naam Friese Rijders, maar heeft sinds het uitbreken van de oorlog veel bijval gekregen in Groningen en Drenthe.

#### **Unieke lijn binnen Oekraïne**

Door het unieke netwerk van leger en politie komen de goederen op de plekken waar dat het meest nodig is. Dit zijn bijvoorbeeld armen, gehandicapten, weduwen en wezen. Maar de goederen komen ook in het frontlinie-gebied, wat circa 1200x100 km groot is. Hier leven

honderdduizenden burgers onder zware omstandigheden. En ook gaan er, waar nodig, goederen naar soldaten aan het front. Want velen waren voor de oorlog geen soldaat. Zij leven nu onder continue dreiging en spanning in de kou en modder, terwijl er elk moment een levensbedreigende situatie kan ontstaan. Ook zij hebben onze humanitaire hulp hard nodig.

### **Uitdaging**

De diaconie wil hier in eerste instantie financieel aan mee werken. We houden de financiële opbrengst per maand bij. Helpt u mee? Alleen samen kunnen we dit doel bereiken

Het bankrekeningnummer van de diaconie is:

NL93 RABO 0119 3004 27 o.v.v. Oekraïne.

Kijk voor meer info op [www.frieserijders.nl](http://www.frieserijders.nl)

*Oan elkenien lok en Gods seine tawinske.*

De Diaconie.

## **EEN WARME HUISKAMER'**

Elke dinsdagmorgen staat, ook in 2024, om 10.00 uur de koffie klaar in de Twaskar (Meinardswei 6).

Even elkaar ontmoeten en bijkletsen.

Het is altijd weer gezellig.

Iedereen is welkom!

De koffiezetters.



## **EVEN VOORSTELLEN .....**



Mijn naam is Betty Dijkstra en ik woon samen met Jan al 38 jaar op de Miedleane 5 in Minnertsga. Onze oudste zoon Jelle woont samen met zijn vrouw en dochter in Rhenen (provincie Utrecht) en onze tweede zoon Piet komt in Ried te wonen.

Sinds kort ben ik ouderling geworden. Voor mij is het niet onbekend om in de "bankjes" te zitten. Ik ben jeugdouderling en diaken geweest. Als ouderling komt er weer wat nieuws op mijn pad. Hoop dat ik het weer net zo naar mijn zin heb als voorgaande jaren en dat ik iets kan gaan betekenen voor diegene die dat nodig heeft.

## **Verslag Kerkenraadsvergadering op woensdag 6 september 2023 in de Twaskar**

### **Opening:**

De voorzitter heet iedereen welkom en steekt de paarskaars aan en leest lied 1006 en gaat voor in gebed.

### **Vaststelling verslag kerkenraadsvergadering 28 juni 2023:**

Ter kennisneming notulen geen opmerkingen.

### **Mededelingen en ingekomen stukken:**

We hebben een uitnodiging gehad van Lieuwe die is bevestigd in Eindhoven-zuid; Jitse en Froukje zijn hier geweest.

Uitnodiging Hylke en Wally Hoekstra i.v.m. 60 jarig huwelijk op zondag 4 september; enkele kerkenraadsleden zijn hier geweest.

Op zondag 4 september was ook het afscheid van de classispredikant dominee Beekman in Franeker, Jitse en Wietske zijn hier geweest.

15 september trouwen Sjaak en Wallie, Jitse is ouderling van dienst en Tsjikke de voorganger.

Op dinsdag 17 oktober is er een overleg in St. Annaparochie over de gezamenlijke diensten in de zomer van 2024. Ronald en Jitse gaan hier heen. In deze periode zijn geen diensten in Minnertsga.

*Winterwerk:*

De briefjes voor het winterwerk moeten bij Jitse worden ingeleverd.

Tot 6 september helaas maar 2 briefjes ingeleverd.

Het is de bedoeling dat de mensen zelf de briefjes in te leveren, dit omdat we de mankracht niet meer hebben om de briefjes op te halen.

*Bevestiging en afscheid ambtsdragers:*

Nog geen ouderlingen gevonden.

Wel is er een diaken en een jeugdouderling gevonden.

Bevestiging en afscheid van de ambtsdragers is op zondag 15 oktober, ds. W. Andel zal dan de voorganger zijn. Het heilig avondmaal komt te vervallen.

*Dopen:*

Op zondag 4 februari 2024 is het een doopdienst, ds. Scholtens is voorganger en Wietske Spoelstra is ouderling van dienst.

*Pastoraat:*

Er zijn inmiddels 5 coördinatoren gevonden.

Mevr. Betty Groeneveld

Mevr. Henny Looyenga

Dhr. Erik Hoekstra

Mevr. Aukje Joostema

Mevr. Klaske Zijlstra

Nel heeft maandagmiddag 25 september een middag georganiseerd om uitleg te geven over de nieuwe opzet

*Communicatie:*

Normale beslissingen graag melden aan de kerkenraad, voorbeeld verhuur van de pastorie.

**Jeugdwerk**

Op zondag 8 oktober een Themadienst Oei ik bloei van de Cliniclowns.

Op vrijdagavond 15 december Komt de Zandprinses en medewerking van de Waadblazers.

Alle geslaagden hebben een taartje ontvangen; ca. 14 personen.

Op startzondag 17 september, starten met ontbijt in de Twaskar.

Kleine tasjes voor kinderen over geloofsopvoeding worden voor de eerste keer uitgedeeld op startzondag.

### **Diaconie**

Ter kennisneming notulen.

Avondsmaalscollecte gelijk na het Avondmaal en bij de uitgang een één collecte voor de kerk.

#### *Niemansland:*

Bij de diaconie kan een aanvraag worden ingediend voor het leveren van goederen (een wasmachine o.i.d.) voor degene die dit niet zelf kan betalen.

### **Kerkrentmeesters**

Ter kennisneming notulen.

#### *Beleidsplan met begroting:*

De ouderlingen, jeugdouderlingen en diaconie moeten een begroting maken en een voorstel indienen bij de kerkrentmeesters. Op deze manier kunnen de kerkrentmeesters een jaarplan maken en dit verwerken in de begroting.

#### *Beeld en geluid:*

Internet en beeld en geluid wordt betaald door kerkrentmeesters.

#### *Solidariteitskas:*

Dit wordt geïncasseerd in oktober en is € 17,50 per persoon per jaar. verdere uitleg staat in Tsjerkenijs van september.

#### *Website:*

Gerrit Bouma wordt beheerder voor de website.

#### *Brievenbus Twaskar:*

Kunnen we ook een brieven bus bij de Twaskar plaatsen voor ideeën of voor opgave activiteiten e.d. Cor wil wel een brievenbus plaatsen en Sytse wil wel postbode worden.

#### *Diversen:*

Wallie en Aukje stoppen per 1 januari als beheerder van de Twaskar. Jochum-Jan stopt met het beamteam. Er komt een oproep voor extra mensen in het beamteam voor rouwdiensten e.d. (ouderen worden hiervoor gezocht).

### **Ouderlingenberaad**

Ter kennisneming notulen

Pastoraalplan, tot 15 september even afwachten wat er nog binnen

komt.

Presentieteam moet nog verder worden uitgewerkt, wordt vervolgt.

*Zending:*

Mevr. Jannie Boonstra zit in Moldavië en zij is de nieuwe consulent voor de zending in Fryslan.

### **Rondvraag**

*Qr-code voor collecteren:*

De kerk heeft al een Qr-code. De diaconie moet nog één aanvragen.

Als we dit hebben kan dit op de beamer en in Tsjerkenijs.

*Bevestiging en afscheid ambtsdragers:*

Bevestiging en afscheid van de ambtsdragers in het vervolg weer in mei-juni en dit tijdig doorgeven in verband met vakantie e.d.

*Beeld en geluid:*

Kunnen de mensen die in de kerk zitten ook eens in beeld komen.

We hebben als kerkenraad afgesproken om dit niet te doen in verband met de privacy.

*Nijs ut eigen Doarp:*

Als we wat plaatsen in Nijs út eigen Doarp dan dit graag even via Nel.

*Leeftijd ouderlingen:*

Mensen die de zeventig zijn gepasseerd mogen niet meer deelnemen in de kerkenraad zo is dit vroeger afgesproken.

Deze afspraak is niet meer van deze tijd en de kerkenraad laat deze afspraak dan ook vervallen.

*Veiligheidsplan:*

Kunnen de Kerkrentmeesters het veiligheidsplan ook actualiseren en communiceren met de ouderlingen en kosters.

*Geluid:*

Microfoon en headset niet meer tegelijk aan anders gaan de microfoons `zingen`. De microfoon moet de ouderling van dienst uitzetten of meenemen in de bank.

### **Sluiting:**

Cor sluit de vergadering met een gedicht van Leo Heuvelman: In het volgen van Jezus.



# **VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING**

## **WOENSDAG 25 OKTOBER 2023**

De voorzitter opent de vergadering en leest een stuk voor uit Timotheüs 1 vers 18 t/m. 29 en gaat voor in gebed.

***Vaststelling verslag kerkenraadsvergadering 6 september 2023.***

*Verslag goedgekeurd.*

### **Mededelingen en ingekomen stukken**

*Nieuwe beheerders Twaskar.*

Jurjen en Hillie Binnema zijn de nieuwe beheerders van de Twaskar. Graag rekening houden met dat de bijeenkomsten in de Twaskar gereserveerd moeten worden bij Jurjen en Hillie en dat doorgegeven wordt of zij koffie en thee moeten zetten of dat de vergadering dat zelf doet. Maar ook als er een andere datum wordt afgesproken dan dit doorgeven aan Jurjen en Hillie. Telefoonnummer Jurjen en Hillie staat vermeld in Tsjerkenijs.

*Gezamenlijke diensten met kerken van het Bildt.*

Ronald en Jitse zijn dinsdag 17 oktober naar een vergadering geweest van de gezamenlijke kerken op Het Bildt over de invulling van de zomerdiensten.

We hebben afgesproken om in Minnertsga om zelf nog 1 extra dienst te organiseren in het midden van de vakantie op 4 augustus en de kerkenraadsleden zullen deze dienst organiseren.

Tijdens de gezamenlijke diensten is het de bedoeling om 1 collecte te houden voor een goed doel en niet voor de eigen gemeente!

*Kerken in oud Barradeel.*

Alle gelederen komen al bij elkaar voor overleg.

Vanuit het gezamenlijk moderamen is er een vraag gekomen om een gezamenlijk thema te bespreken en op 14 april aanstaande een gezamenlijke dienst in Tzummarum te organiseren over dit onderwerp (deze dienst staat los van de 4-dorpendienst). Minnertsga heeft het thema: Hoop. De kerkenraad gaat hiermee akkoord. In de kleine groepjes tijdens het winterwerk zal dit worden behandeld.

*Declaratie dhr. Piet Speelman.* Dhr. Speelman is zondag 29 oktober voorganger en hij doet dit kosteloos.

Wil graag dat de preekvergoeding en de kilometers worden overgemaakt naar een zendingsproject in Sneek. De kerkmeesters zullen die overmaken naar het Zendingsproject.

## *Beleidsplan*

Het beleidsplan moeten we weer oppakken met de oude groep  
Elke afdeling moet zijn plan actualiseren en een jaarplan maken.  
Als elke afdeling een jaarplan heeft kunnen we plannen maken waar we naartoe kunnen werken. Begin januari moeten we als groep even overleg hebben, Ronald regelt een bijeenkomst.

## **Nieuwe pastoraat.**

De voorzitter geeft een toelichting op de gang van zaken en we gaan op 1 januari los.

Tsjikke is nog bezig met het Groepspastoraat, wordt vervolgd.  
Anno heeft een mobiele telefoon en een nummer geregeld voor de coördinatoren; in het Tsjerkenijs van januari komt het telefoonnummer en verdere uitleg.

## **Jeugdwerk**

15 december komt de Zandprinses.

De kindertasjes zijn uitgedeeld en begin november komen de nieuwe tasjes.

Op dinsdagavond 10 oktober was er een avond over geloofsopvoeding, er was een klein groepje aanwezig maar het was wel een mooie avond.  
In november gaan Yvonne en Tsjikke in gesprek met de school en waar we elkaar kunnen versterken, wordt vervolgd.

## **Diaconie**

Ter kennisneming notulen goedgekeurd.

### *Begroting 2024.*

Sjoerd geeft een korte toelichting op de begroting van 2024.

De post doorgeschoven collectes zijn hoger omdat er meer ellende in de wereld is en daarom is dit bedrag hoger. Verder geen vragen meer.

Er kunnen nog spullen bij Tini worden ingeleverd voor Oekraïne.

De qr-code van de diaconie is ook binnen, Cor zal de qr-code van de diaconie en kerk doorgeven aan het Beam team zodat tijdens het collecteren de qr-code in beeld komt om het collectegeld digitaal over te maken.

Op zondag 2 november is er een zendingdienst over Moldavië.

Zaterdag 28 oktober is er in het mfa te Sint Jacobiparochie een Dag van de Armoede.

## **Kerkrentmeesters**

Geen notulen ontvangen door technische storing in de mail.

## *Begroting 2024*

Anno geeft een korte toelichting op de begroting voor 2024 en we hebben een positief saldo van ca. € 25.000,00 euro.

### *Vertrouwenspersoon*

We moeten een vertrouwenspersoon hebben in de gemeente.

In Harlingen zijn 2 personen die een cursus hebben gevolgd voor vertrouwenspersoon, wij kunnen hierbij wel aansluiten, enkele andere gemeentes uit de regio hebben dit al gedaan.

De kerkenraad gaat hiermee akkoord en Tsjikke gaat dit verder uitzoeken.

### **Ouderlingenberaad**

Ter kennisneming notulen goedgekeurd.

De brievenbus hangt bij de Twaskar.

De brievenbus zal wordt gebruikt worden voor opgaven van activiteiten en ideeën e.d. In het januari nummer komt een toelichting over de brievenbus in Tsjerkenijs.

### **Rondvraag**

De aftredende kerkenraadsleden worden hartelijk bedankt voor hun inzet de afgelopen periode.

De nieuwe kerkenraadsleden worden hartelijk welkom geheten door de voorzitter.

Begin november kunnen we met een groepje naar Sexbierum over lijden en lachen door Ruurd Walinga, hiervoor kan men zich opgeven. Tijdens het dorpsfeest is er een zendingsdienst in de tent op zondag 9 juni.

Tijdens de koude periode de tussendeur tussen de kerk en toren graag sluiten.

De microfoon voor in de kerk uitdoen of meenemen als je klaar bent, anders gaan de microfoons zingen.

### *Nieuwe dominee*

Gaan we op zoek naar een nieuwe dominee en hoe komt het verder.

Tijdens de gemeenteavond wordt hierover een toelichting geven.

Jitse sluit de vergadering met een gedicht: Beweegredenen wij lopen vooruit van Huub Oosterhuis.

Na afloop van de vergadering is er een hapje en een drankje om afscheid te nemen van de afgetreden kerkenraadsleden en de nieuwe kerkenraadsleden te verwelkomen.

# ZANGAVOND

te  
**Minnertsga**

**Zondag 28 januari**



## **Chr. Bildts Mannenkoor**

o.l.v.  
Adriana Schröder – Westra

**Huisorganist Dirk Norbruis**

**Aanvang: 19.30 uur | Locatie: Meinardskerk | Toegang gratis | Collecte na afloop**

## ZENDINGSDIENST 12 NOVEMBER 2023

Op zondag 12 november hebben wij een prachtige zending- en evangelisatiedienst gehad met Dhr. J. Helffrich uit Oude Bildtziel.

Het thema was deze keer “bruggen bouwen naar elkaar”.

We gingen deze keer van uit onze kerk naar de mensen toe om hen uit te nodigen voor deze dienst. De uitnodigingen werden goed ontvangen. De uitnodiging was namelijk een flesje Tsjerkebier (div. soorten) met een persoonlijk uitnodigingskaartje.

Een soort van zending in eigen dorp.

Er waren genodigden welke gelukkig wel even tijd voor God hadden, wij waren dan ook blij met hun aanwezigheid bij deze dienst welke zeer geslaagd was.

We hopen binnenkort weer andere mensen te bezoeken en uit te nodigen. Je hoeft de uitnodiging niet af te wachten. Je mag natuurlijk ook gerust langs komen.

De opbrengst van de dienst heeft het geweldige bedrag van totaal 443,00 euro opgeleverd.

Dit bedrag gaat naar ons gezamenlijk classicaal project in Moldavië van kerk in actie. Hiervoor allen dank!

Met vriendelijke groet, Sjaak Weiland.

## AVONDGEBED

Wij willen ons avondgebed houden op woensdag 10 januari 2024 om 19.15 in de kerk. (de tweede woensdag in de maand dit in verband met kerstdagen en oud en nieuw)

Wij willen danken voor:

- # Voor de mooie diensten. Voor de jongeren en kinderen die meededen.
- # Voor de muzikanten van het corps. Voor de muziek die je zo kan raken.
- # Voor dat we in moeilijke tijden troost mogen vinden bij elkaar en bij onze Heer.



- # Voor de woorden uit de bijbel, die ons bemoedigen, kracht en troost geven.
- # Voor de stralende STER die er iedere dag weer is, maar vooral in de donkere nacht ons de weg wijst, als we het zelf niet meer weten.

Wij willen bidden voor:

- # Wij willen bidden voor een zegen voor het nieuwe jaar. Een jaar met veel oorlog en moeilijkheden.
- # Wij willen bidden voor alle zieken in ons dorp, in het ziekenhuis maar ook thuis.
- # Wij willen bidden voor de jongeren die moeite hebben met deze tijd.
- # Wij willen bidden voor de mensen die zich alleen voelen.
- # Wij willen bidden voor de gevangenen.
- # Wij willen bidden voor de vervolgte christenen over de hele wereld.

Zou u thuis weer met ons mee willen bidden, het gebed is krachtig, Gods Geest waait waar Hij wil.

Vanuit de gebedsgroep willen wij u een goed en gezond 2024 toewensen.

Een warme groet,  
Wietske Lautenbach,  
Wietske Spoelstra,  
Petra Abma,  
Froukje Kuiken.



*De collecte van zondag 29 oktober 2023 voor het Nederlands-Vlaams  
Bijbelgenootschap heeft het mooie bedrag van € 167,00 opgebracht.  
Alle gevers hartelijk dank.*

*Moge het licht van Gods liefde je pad  
verlichten in 2024.*

*Laat Zijn vrede je hart vullen.*

*Gelukkig Nieuwjaar!*