

Tsjerkenijs



Kerkblad Protestantse Gemeente Minnertsga
Jaargang 26 nummer 3 Maart 2024

KERKDIENTEN IN DE MAAND MAART OVERDENKING

Waarom duurt de vastentijd veertig dagen?

Het zijn eigenlijk 46 dagen, omdat de zondagen niet mee worden geteld: de zondag is namelijk een feestdag en dan hoeft je niet te vasten.

Veertig is gekozen omdat het in de Bijbel een belangrijk getal is: het staat voor 'een volle generatie'. Veel vrouwen kunnen na hun veertigste namelijk meestal geen kinderen meer krijgen. Dan begint er dus symbolisch een nieuwe generatie. Ook waren in die tijd veel ouders rond de veertig als hun oudste kinderen het huis uit gingen.

In de Bijbel komt het getal veertig regelmatig terug. Noach wachtte bijvoorbeeld veertig dagen voordat hij uit zijn boot stapte. Mozes verbleef veertig dagen op de Sinaïberg en kreeg toen pas de Tien Geboden. Elia zwierf veertig dagen in diezelfde omgeving en ontmoet dan God. Bij Jezus komen deze verhalen samen als hij zelf ook veertig dagen zich terugtrekt in een woestijn. Daar worstelt hij enorm met zijn roeping, maar uiteindelijk staat hem alles helder voor de geest en begint hij zijn publieke optreden.

Telkens dus een periode van veertig dagen waarin een persoon in de Bijbel intens zoekt, maar een nieuw leven met God vindt. Dat wordt als het ware 'nagespeeld' in de Veertigdagentijd: de christenen zoeken God en hopen hem uiteindelijk te vinden.

De veertigdagentijd valt in onze streken altijd samen met het begin van een nieuwe lente, tenzij Pasen heel vroeg valt. Zoals de gehele natuur vol fris leven wordt (lammetjes, eerste bloemen, jonge knoppen aan de bomen...) wil men ook opnieuw fris beginnen, doet men de grote schoonmaak, willen christenen hun geloof oprispen. Vroeger mochten de gelovigen tijdens de veertigdagentijd geen vlees en ook geen eieren eten. Daarom waren er met Pasen extra veel kuikentjes. Vandaar het gebruik om eieren te eten met Pasen. Omdat eieren

symbool zijn van nieuw leven, werden ze het symbool van de verrijzenis.

Tsjikke Bloem.

Zondag 3 maart

9.30 uur

Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Wereldgebedsdag

Mevr. T. Bloem

Koffiedrinken na de dienst
Diaconie en Pastoraal Werk

Siebe Tilma

Leiding kinderkerk

Zondag 10 maart

9.30 uur

Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Ds. H.J. de Groot, Burgum

Kerk en Pastoraal Werk

Joël Wiersma

Leiding kinderkerk

Woensdag 13 maart

19.30 uur

Collecten:

Extra collecte:

Bidstond

Da. J.J. Douma v/d Molen,
Leek

Kerk en Pastoraal Werk

Bidstondcollecte(Diaconie)

Zondag 17 maart

9.30 uur

Collecten:

Extra collecte:

De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Zendingsdienst

Dhr. J. Eijkelenboom, Urk

Diaconie en Pastoraal Werk

Zending

Jelrick Aartsma

Leiding kinderkerk

Zondag 24 maart

9.30 uur

Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Da. F.F. Flink, Burgum

Kerk en Pastoraal Werk

Esmay Stienstra

Leiding kinderkerk

Maandag 25 maart
19.15 uur

Vesper
Commissie Stille Week

Dinsdag 26 maart
19.15 uur

Vesper
Commissie Stille Week

Woensdag 27 maart
19.15 uur

Vesper
Commissie Stille Week

Donderdag 28 maart
19.15 uur

Witte Donderdag Viering
Heilig Avondmaal
Ds. J. Kamerling, Franeker
Avondmaalscollecte

Collecte:

Vrijdag 29 maart
19.15 uur

Goede Vrijdag
Da. H. Post-Knol, Dronryp

Zaterdag 30 maart
20.30 uur

Paaswake
Commissie Stille Week

Zondag 31 maart
9.30 uur

Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door

Extra collecte:

Kinderkerk

1^e Paasdag
Mevr. T. Bloem
Diaconie en Pastoraal Werk
Arjan Schuiling
Kerk
Leiding kinderkerk

Maandag 1 april

9.30 uur

Collecten:

2^e Paasdag
Ds. M.J. Koppe, Dokkum
Kerk en Pastoraal Werk

AGENDA

- 3 maart Kliederkerk in het MFA van 15.00 uur tot 17.00 uur (pag. 8)
- 6 maart Avondgebed om 19.15 uur in de kerk (pag. 18)
- 12 maart Thema-avond geloofsopvoeding om 20.00 uur in de Twaskar (pag. 7)
- 18 maart Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur

UIT DE KERKENRAAD

Beste mensen,

Namens de kerkeraad schrijf ik u het volgende:

Het moment van schrijven is maandag 19 februari 2024 de 40 dagen tijd is begonnen. Een tijd van bezinning en overdenken naar de stille week en zo naar Pasen.

Ook een tijd om te bedenken waar we staan als gemeente in Minnertsga. Er is altijd beweging in kerk en gemeentewerk de kleine groepjes komen bij elkaar. Mensen komen bij elkaar om kaarten te maken die dan weer worden gebruikt om een groet en bemoediging te sturen aan dorpsgenoten die in onze gedachten zijn.

De groep die op de dinsdag koffie komt drinken in de Twaskar stuurt ook vaak een kaartje rond. Om er zo met elkaar voor elkaar te zijn en we horen dat het gewaardeerd wordt dus dank aan de koffiegroep voor dit initiatief.

Het zijn de kleine dingen die het verschil maken om zo met elkaar kerk te zijn in ons dorp.

Daarom opnieuw de oproep hebt u iets waarvan u denkt dat wil ik vragen of dat wil ik doorgeven. Maak dan gebruik van het nieuwe telefoonnummer dat u verbind met een coördinator. Het nummer is: **0613028735**, hij of zij zorgt dat uw vraag of opmerking wordt doorgegeven. Alles wat u daar neer legt wordt met zorg en respect behandeld omdat sommige dingen vertrouwelijk zijn.

Dan alvast vooruit kijken want sommige dingen kun je niet vroeg genoeg doorgeven:

zo is er **14 april** een dienst waarin we als kerken van oud Barradeel samen bezig willen zijn rond het THEMA geloof, hoop, liefde en wijsheid.

In de kleine groepjes gaan we hiermee bezig in de voorbereiding om zo samen die zondag te vieren.

Zo ook zondag **5 mei** de slotzondag. Er wordt druk gewerkt om na de dienst een activiteit te organiseren voor een ieder die er aan mee wil doen.

Nadere gegevens volgen maar zet het alvast in uw agenda dan weet u waar u rekening mee kunt houden.

Hartelijk welkom om mee te doen aan en bij de activiteiten die georganiseerd worden want we kunnen niet zonder elkaar.

Samen maken we het verschil.

Namens de kerkenraad een warme groet.

Jitse Kuiken.

Thema-avond geloofsopvoeding dinsdag 12 maart – Hoe hebben andere ouders het gedaan? – 20.00 uur Twaskar

We gaan in kleine groepjes met andere generaties in gesprek. Wat kwamen zij tegen bij het opvoeden en is het nu anders dan vroeger? We nodigen andere generaties uit voor een goed gesprek en een goede afsluiting van deze thema-avonden.

FANÚT FRJENTSJER

In Frjentsjert gaat het goed. Alhoewel, ik wel verlang naar meer zonnige dagen en ik in februari altijd wat last heb van een winterdip...misschien wel herkenbaar?

Hopelijk laat de zon zich in maart wat vaker zien!

Toch was de afgelopen maand een hele fijne en liefdevolle maand.

Graag deel ik het ook met jullie: We zijn verloofd! Mijn vriend heeft mij op donderdag 25 januari ten huwelijk gevraagd. En we hopen 7 september in Minnertsgea te trouwen. Dus de aankomende maanden zal ik naast mijn werk ook druk bezig zijn met de voorbereidingen van onze bruiloft. Een mooi vooruitzicht wat ook veel energie geeft!

Ik wens jullie een hele mooie maand toe. Geniet van de beginnende lente. Daarnaast gaan we 31 maart Pasen vieren en mogen we met elkaar deze 40-dagen-tijd bezinnen op ons leven samen met God.
Tsjikke Bloem.

Storm op het
meer

MFA
de
Doarpsfinne



Iedereen
is
welkom

**zondag
3
maart
15.00-
17.00
uur**

Kliederkerk Minnertsga

DIACONIE

Collectes

Diaconie collecten € 226,-, giften € 355,-, Avondmaalscollecte Gaza/Israël € 492,-, giften Oekraïne € 105,-.

Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

Bidstondcollecte

Woensdag 13 maart is de bidstond voor gewas en arbeid. De diaconie heeft dan de extra collecte.

Deze keer voor Boeren in Oeganda: “**Goed boeren in een lastig klimaat**”.

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk genoeg voedsel te verbouwen. Regen valt steeds onvoorspelbaarder door klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms valt er te weinig regen, dan valt er weer te veel met overstromingen tot gevolg.

Met steun van Kerk in Actie leert de Anglicaanse Kerk van Oeganda boeren en boerinnen droogtebestendige zaden gebruiken, milieuvriendelijk stoken, bijhouden, samenwerken, sparen en investeren. Dit steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.

Meer informatie op kerkinactie.nl/boerinoeganda

Als u een extra bijdrage wilt geven kan dat door een bedrag over te maken op de bankrekening van de diaconie, rek.nr. NL93 RABO 0119 3004 27 o.v.v Bidstond collecte.

Paasgroetenactie 2024

Zondag 18 februari hebben wij paasgroeten kaarten voor de gevangenen uitgedeeld. Als u nog kaarten thuis hebt liggen kunt u die inleveren bij één van de diakenen. Deze kaarten kunnen wij volgend jaar ook nog versturen naar de gevangenen.

Kaarten/bloemengroet

Aanmelding en/of vragen?

Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven?

blommengroet@gmail.com

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!

Heilig Avondmaal

Op Witte Donderdag 28 maart hopen wij het Heilig Avondmaal te vieren.

Dit vieren wij in de kring vóór in de kerk met matzes en druivensap. De bestemming voor de extra collecte is voor “Open Doors”:

ChristenVervolging

Vervolgd worden omdat je christen bent? Het is voor ruim 365 miljoen christenen in de wereld realiteit. Op zondag naar de kerk kunnen is voor hen niet vanzelfsprekend. Samenkomen met andere christenen voor Bijbelstudie of in de boekwinkel een Bijbel kopen evenmin. Er zijn christenen die gevangen zitten, worden gemarteld of door hun familie verbannen zijn om hun geloof in Jezus Christus. Het aantal van 365 miljoen vervolgde christenen is een duizelingwekkend groot getal. Het betekent dat wereldwijd één op de zeven christenen te maken heeft met vervolging.

Als u hier een bijdrage aan wilt geven kan dat op de bankrekening van de diaconie NL93 RABO 0119 3004 27 o.v.v Open Doors.

EEN WARME HUISKAMER'

Elke dinsdagmorgen staat, ook in 2024, om 10.00 uur de koffie klaar in de Twaskar (Meinardswei 6).

Even elkaar ontmoeten en bijkletsen.

Het is altijd weer gezellig.

Iedereen is welkom!

De koffiezetters.



De Diaconie.

vespers

Stille week voor Pasen

Maandag 25 t/m Vrijdag 29 maart

Aanvang: 19.15 uur

Zaterdag 30 maart

Aanvang: 20.30 uur

**Thema: Ga mee!
Onderweg naar
Pasen**

**Meinardskerk
2024**

De vespers zijn via de live-stream te beluisteren via website:
www.pkngeeminteminnertsga.protestantsekerk.net

COÖRDINATOREN

Beste minsken,

Wij zijn nu 7 weken voor u/jou het aanspreekpunt als coördinatoren. Alle vijf hebben we de telefoon één week onder onze hoede gehad en zijn nu met de tweede ronde bezig.

Voor jullie vreemd om een nummer te bellen en niet te weten wie er opneemt. Voor ons ook een beetje onwennig en spannend. Gelukkig weten jullie ons al te vinden en we hopen dat het de komende weken, maanden een vertrouwd nummer wordt.

Wij zijn altijd bereikbaar, maar niet op elk moment aanspreekbaar. We kunnen wel het nummer zien en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Zoals al eerder is vermeld kunt u ons over de meest uiteenlopende zaken bellen. Samen overleggen we wie we gaan benaderen om deze vraag invulling te geven of opmerking door te geven. Indien wenselijk krijgt u van ons of van de desbetreffende persoon te horen hoe het is afgehandeld.

Uw vraag of opmerking blijft binnen de groep van de coördinatoren en degene die we daarvoor benaderen.

We horen graag van u/jou: **06-13028735**.

Erik Hoekstra
Betty Groeneveld
Klaaske Zijlstra
Aukje Joostema
Henny Looijenga

NOTULLEN KERKENRAADSVERGADERING

WOENSDAG 6 DECEMBER 2023

Opening:

De voorzitter opent de vergadering en leest een stuk: “De mees en de duif” en gaat voor in gebed.

Toerusting en vorming:

Een kleine overdenking/podcast over: “Wie is de Herder” en hierna gaan we hierover nog even in overleg met kleine groepjes.

Vaststelling verslag kerkenraadsvergadering:

De notulen van 25 oktober 2023 ter kennisneming notulen goedgekeurd.

Mededelingen en ingekomen stukken en verslag afgevaardigden.

We hebben van de landelijke PKN een brief d.d. 30 november 2023 ontvangen over een kleine aanpassing van de kerkorde in de ordinantie 10-5 en ordinantie 4-16-4.

Na een samenvatting en uitleg door de voorzitter gaat de kerkenraad hiermee akkoord.

Ronald zal dit verder doorgeven aan de classicale scriba.

Nieuwe pastoraat:

Er zijn nog 2 vrijwilligers nodig verder is de hele ploeg compleet en op 1 januari gaan we los met het nieuwe pastoraat, er komt nog een toelichting in Tsjerkenijs.

Begin januari is er een bijeenkomst voor de nieuwe vrijwilligers voor het nieuwe pastoraat.

Begin volgend jaar komt er nog een dienst om kennis te maken met de omtinkers.

Beleidsplan:

In januari een bijeenkomst organiseren om dit verder uit te werken.

Extra Kerkelijkwerker:

Enkele commissie leden zijn in overleg met diverse kerkelijke werkers,

wordt vervolgt.

Eerst komt er een informatief gesprek met Tsjikke, Oege, en Jitse.

Bij vervolggesprekken komen Aukje en Aalzen er dan ook nog bij, de Kerkenraad gaat hiermee akkoord.

Jeugdwerk:

De themadienst van 2 december was een mooie (jeugd)dienst, dit mag vaker worden georganiseerd.

Kinderkerk organiseert op 1^e kerstdag een musical.

Op 15 december komt de Zandprinses dit is bij eenieder van harte aanbevolen.

Zaterdagmorgen 16 december Kerststukjes in de Twaskar (kliederkerk)

Diaconie:

Ter kennisneming notulen goedgekeurd

De Minima actie heeft ca. € 12.000 euro opgebracht door sponsors en kerken e.d. om te verdelen onder de minima op Het Bildt.

De deur aan deur collecte van de diaconie voor Oekraïne heeft € 1.264 euro opgebracht.

De diaconie is bezig om voor de Slotzondag een rondgang langs de landerijen te organiseren, om een stukje geschiedenis e.d. te vertellen, dit in samenwerking met Willen Joostema en Tsjikke Bloem.

Woensdag 20 december is de kerstviering van de diaconie in samenwerking met de plattelandsvrouwen.

Het is de bedoeling dat het Deelstation in januari – februari wordt geplaatst.

Kerkrentmeesters:

Ter kennisneming notulen goedgekeurd

Begin januari wordt het voegwerk van de kerk nagezien en waar nodig hersteld.

De Waadhoeke en Cor zijn nog steeds bezig om het uurwerk in de toren om goed te krijgen.

Ouderlingenberaad:

Ter kennisneming notulen goedgekeurd

Per 1 januari komt er een extra kaars voor in de kerk om aandacht te

vragen: Over alle onrust in de wereld, een vredeskaars.

Rondvraag:

Lijst met jubilea van trouwendata in Tsjerkenijs, hoe hier mee te handelen. Dit moeten we verder onderzoeken/nazien.

Advent krant is mooi maar het uiterlijk valt tegen qua lezen en achtergrond.

De bloemenwinkel stop er mee, waar halen we de bloemen vandaan. Er wordt afgesproken om Marjoleins bloemen in Tzummarum te vragen om nu de bloemen te leveren, de bloemen worden door haar bezorgd.

Tafels laten staan in de voorkerk.

Dit heeft niet de voorkeur graag weer opruimen.

Friese ridders:

De Friese ridders hebben weer een actie georganiseerd, zie info op website.

Moeten we ook nog een extra actie voor houden of iets dergelijks, wordt vervolgd.

VOG-verklaring (Verklaring omtrent het Gedrag) voor het nieuwe pastoraat en abtsdragers e.d. De landelijke PKN heeft hiervoor nog geen beleid en we doen hier eerst niets mee.

De belofte die we afleggen bij de bevestiging van ambtsdragers is belangrijker dan een VOG-verklaring.

Wietske Spoelstra sluit de vergadering af met een gedicht: Een ster maakt de lucht minder dreigend.

En de voorzitter wenst ons wel thuis.

KERKRENTMEESTERS

Verjaarsdagsfonds

De opbrengst van het 2^e halfjaar 2023 is € 1.908,00. Een opbrengst waar wij dankbaar van worden. Onze dank gaat dan ook uit naar alle rondbrengers, ophalers en schenkers.

In overleg met het beamteam zal hier een PC voor worden aangeschaft. Zij hebben dan de mogelijkheid om thuis al veel voorbereidingen te doen, ieder vanaf zijn eigen laptop. Bijkomend voordeel is dan ook dat zij niet meer eerst een rondje door Minnertsga hoeven te doen om de nu nog gebruikte algemene laptop op te halen en weg te brengen.

EindejaarScollece

De opbrengst tot en met heden is € 5.800,00 en ook dit bedrag is weer iets om stil van te worden. Wat mooi dat zoveel mensen zich verbonden voelen met de gemeente en ons in het beheer van de gebouwen en andere activiteiten willen ondersteunen.

Gedurende de laatste jaren is al veel gedaan aan het behoud en gebruik van de kerk. Denk hierbij aan het vernieuwen van het dak, de nieuwe toiletten en de mogelijkheid om via Beeld en Geluid de diensten te kunnen volgen. Wat nu nog in de planning staat is het verder verduurzamen van de kerk, een langdurig traject waarbij steun van de Gemeente De Waadhoeke nodig is qua vergunningen e.d. Daarnaast zijn we aan het onderzoeken hoe ervoor gezorgd kan worden dat de mensen warm kunnen zitten zonder dat het gasverbruik te hoog wordt. Hierbij kijken we veel naar wat andere kerkelijke gemeenten doen en realiseren, zowel regionaal als ook landelijk.

De opbrengst van dit jaar willen we dan ook hier voor gaan gebruiken. Mocht u ons hierin verder willen ondersteunen dan is u bijdrage van harte welkom op ons bankrekeningnummer is NL89RABO 0342 6002 22.

AVONDGEBED

Wij willen ons avondgebed houden op woensdag 6 maart 2024 om 19.15 in de kerk.

Wij willen danken voor:

- # Dat het weer voorjaar wordt. Dan na een donkere periode aan het eind van de tunnel het licht schijnt. Dat we na Goede Vrijdag Pasen mogen vieren.
- # Voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de kerk in grote en kleine taken om zo kerk te kunnen zijn.
- # Voor de vrede in ons land.



Wij willen bidden voor:

- # Voor vrede, voor een oplossing van conflicten.
- # Voor alle zieken in ons dorp, in het ziekenhuis of revalidatie maar ook thuis.
- # Voor vrede in het Midden-Oosten.
- # Dat de christelijke gemeente mag groeien en bloeien in Minnertsga.
- # Voor de eenzame mensen, de vluchtelingen en gevangenen.
- # Dat we elkaar aanmoedigen en samen proberen om warmte uit te stralen in ons dorp als volgelingen van Jezus.

Allereerst hartelijk dank voor de gebedspunten die zondag in het houten bakje met de uil zaten, we nemen het mee in onze gebeden. Wilt u het persoonlijk houden zet er dan persoonlijk bij op het briefje en anders nemen we het mee in Tsjerkenijs.

Ook is het mogelijk om mij te bellen met een gebedsverzoek dat we dat meenemen. Mijn nummer is 471265.

Zou u thuis weer met ons mee willen bidden, het gebed is krachtig, Gods Geest waait waar Hij wil.

Een warme groet,
Wietske Lautenbach
Petra Abma

Wietske Spoelstra
Froukje Kuiken

Mee-Leven

*Laten we meer lachen en
meer complimenten delen.
meer mooie moppen tappen en
meer lieve mailtjes mailen.*

*Laten we meer knipogen,
meer schouderklopjes geven.
meer bidden en bemoedigen,
meer mededelend leven!*

M. Wilschut

EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Aukje Joostema.

Geboren en opgegroeid in Peins met 3 broers en een zusje.

Ik woon met Johannes sinds 2005 op Moaije Peal in Minnertsga. Een heerlijke plek om te wonen en wij genieten er elke dag van.

Samen hebben wij 8 kinderen, 4 jongens en 4 meisjes en zijn gezegend met 17 kleinkinderen.



Ik kom uit een gezin waar we niet met het geloof opgroeiden.

Maar ik had een beppe die mij erover vertelde.

Na haar overlijden kreeg ik een kinderbijbel die ze speciaal voor mij had bestemd.

Het waakvlammetje brande.

Ik heb in Minnertsga vele jaren leiding gegeven aan de jeugdclub en gezongen bij de 'Telling Voices'. De vlam ging weer branden.

In 2000 ben ik gedoopt en heb ik belijdenis gedaan.

Na een periode waarin ik jeugdouderling en ouderling mocht zijn ben ik nu bevestigd in het ambt van diaken.

Met een enthousiaste ploeg voeren wij ons ambt met plezier uit.

Een leuke nieuwe uitdaging en ik hoop zo wat te kunnen betekenen voor de gemeente van Minnertsga.

Zangavond Minnertsga

Zondag 24 maart

Alef Wiersma



Hannah Hoogsteen



Annejaap Soldaat



New Sound



Dirk Norbruis



- **Aanvang 19.30 • Locatie Meindardskerk •**
- **Toegang gratis • Collecte na afloop •**

WEER EEN REIS GEMAAKT!

Niet verwacht, want ik dacht zeker te weten dat oktober 2023 de laatste keer zou zijn!

Maar ja, wat te doen als je je toch geroepen voelt?

In mijn leven heb ik kansen en mogelijkheden gekregen en benut. Nu kan ik diezelfde kansen inzetten om er een ander mee te dienen. In mijn beleving is dat wat God van ons mensen vraagt.... Dienend Gods liefde voor mensen uitdragen....én er achter komen dat ik zelf mag groeien in Geloof, Hoop en Liefde.

Zodoende ging ik 6 januari jl. opnieuw naar Sierra Leone, naar het schip van Mercy Ships, om daar, voor de 11^e keer, op de Operatiekamers te werken, als anesthesie assistent.



We hadden deze keer veel kinderen met vergroeide benen, die recht gemaakt konden worden. Deze kinderen blijven vrij lang in het ziekenhuis. Met hun ingegipste benen moeten ze weer leren lopen. Dat gips blijft weken zitten. Je ziet de kinderen in rolstoelen door de zaal en de gangen rijden.

Ook in de laatste weken veel grote schildklieren weg kunnen halen. Een Australische chirurg komt al jaren speciaal voor deze

patiëntengroep. Deze struma's zijn soms zo invaliderend groot, dat de luchtweg ernstig bedreigd wordt.

In Oktober had ik van diverse gemeenteleden geld mee gekregen. Met de opdracht daar een goed doel voor te vinden.

Nu is er een groep Nederlandse families aan boord, die daar voor minimaal 2 jaar wonen. Zij zoeken in ieder land een project wat hard externe support nodig heeft.

Toen ik in oktober daar was, was het definitieve project nog niet uitgezocht, maar heb toch de bijdrage uit Minnertsma daar gelaten en gevraagd mij op de hoogte te houden van de ontwikkelingen...

Snel nadat ik in Januari weer aan boord kwam werd ik bijgepraat over het uitgezochte project en maakte ik kennis met Santigie Bayo Dumbuya. Initiatiefnemer van [We Yone Child Foundation](http://www.wyonechildfoundation.org) (WYCF). "We Yone" betekend "onze eigen" in de lokale taal Krio.

Tijdens de burgeroorlog in Sierra Leone (1991 – 2002) was Santigie kindsoldaat en vocht hij voor het Revolutionary United Front. "Zijn"

stichting heeft zich als doel gesteld het leven van kwetsbare kinderen en hun families te verbeteren door goed onderwijs te bieden. Waardoor hun kansen worden vergroot, om te ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede. Daarnaast heeft de stichting diverse projecten op het gebied van gezinsondersteuning, medische zorg en het begeleiden van jonge vrouwen.

De stichting beheert 2 scholen in Freetown.



Neem voor meer informatie een kijkje op de website van [WYCF](http://www.wyonechildfoundation.org). Of op <https://makeimpactsl.org> Daar is ook een video te vinden, gemaakt door Harmen Westerduin, één van de Nederlanders aan boord.

Veel van deze families leven op en van de vuilnisbelt, de beelden op de website kunnen schokkend zijn.

Alle gevers, namens de betrokkenen, heel hartelijk dank.
Aafke Wiersma.



WERELDGEBEDSDAG

Op **zondagmorgen 3 maart om 9.30 uur** houden we de viering van Wereldgebedsdag 2024.

De orde van dienst komt dit jaar uit Palestina.

Het thema is: “Verdraag elkaar in liefde”. Deze viering roept ons op om elkaar te dragen en verdragen in liefde, ondanks alle problemen en onderdrukking. De liturgie werd geschreven door een groep Palestijnse vrouwen uit verschillende kerken als antwoord op het bijbelgedeelte uit Efeziërs 4: 1-7.

Omdat Palestina het land is waar het Christendom werd geboren, werden de vrouwen van de wereldgebedsdag in Palestina uitgenodigd om dit jaar het programma te schrijven.

Een groep vrouwen uit verschillende kerken werkt al vier jaar samen om te bidden en na te denken over het thema “Ik smeed u.....verdraag elkaar in liefde”, geïnspireerd door Efeziërs 4:1-7. Nu nodigen ze mensen van over de hele wereld uit om samen met hen te bidden en te handelen.

Wereldgebedsdag is een wereldgebeurtenis, waarbij we wereldwijd (in 173 landen) “samen bidden, samen vieren, samen delen!”

Op meer dan 250 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen actief.

Voorheen hielden we op vrijdagavond de viering maar omdat hier weinig animo voor was houden we de gebedsdienst op zondag. Samen met Tsjikke Bloem hebben we de dienst voorbereid.

Iedereen is van harte uitgenodigd.

Voor meer informatie zie: www.wereldgebedsdag.nl

Veel mensen zoeken naar manieren om te bidden voor vrede. De beelden uit Israël, Gaza, Oekraïne en vele andere plekken in de wereld zijn hartverscheurend. Het kan soms zo machteloos voelen. Bidden is een manier om hiermee om te gaan. Biddende vrouwen op een vredige

plek in de natuur. (zie pag. 26) Hoe ver van de werkelijkheid in deze dagen is dit beeld in het Palestijnse land.

Er waren over de afgelopen periode veel vragen over de liturgie van dit jaar. De viering verzorgd door de vrouwen uit Palestina brengt heel wat gemoederen in beweging.

Waarom juist nu een gebedsliturgie uit Palestina?

Vijf jaar geleden werd tijdens de internationale WGD conferentie Palestina als gastland voor de viering van 2024 gekozen. Niemand kon voorzien, dat vanaf oktober 2023 er een ongekeerde golf van geweld uitbarstte door de aanval van Hamas, die nog steeds aanhoudt. Is het niet een teken, om juist dit land in gebed te nemen? De Palestijnse Christenen zijn in hun omgeving helaas een uiterst kleine minderheid, nl. 2% van de bevolking. Ze willen het christelijk geloof in deze moeilijke omstandigheden leven en kozen een centrale tekst uit de bijbel voor deze dienst, woorden die van liefde spreken, liefde voor de ander: 'Ik smeed u: verdraag elkaar in liefde'. Dit is een unieke stem uit een land waar mensen tegen elkaar vechten, met wapens en ook met woorden in de media. Is het niet een waarachtig christelijk geluid? De christenen van Palestina vragen om ons gebed en verlangen naar de steun, solidariteit en erkenning door Christenen elders ter wereld, ook die van ons.

Namens de commissie: Wietske Lautenbach.



UIT DE REGIO.....

Leeskring boek Fokke Obbema: *De zin van het leven*

Vanuit de werkgroep Vorming & Toerusting PKN Sexbierum-Pietersbierum starten we een leeskring over het boek van Fokke Obbema, *De zin van het leven – Gesprekken over de essentie van ons bestaan*.

Wat voor boek is het?

Schrijver Fokke Obbema is journalist. Na een hartstilstand schreef hij een indringend artikel daarover. Meer dan duizend mensen reageerden daarop en zo ontstond het idee om mensen te interviewen met de vraag: wat is de zin van ons leven? In het boek staan 40 interviews met mensen vanuit verschillende achtergronden, beroepen en levensovertuigingen. Voor sommigen speelt geloof een centrale rol in hun antwoord op de vraag naar de zin van het leven. Voor anderen helemaal niet of een stuk minder. Met zoveel verschillende antwoorden op die vraag naar de zin van het leven, zul je je vast kunnen herkennen in één of meer interviews. En in andere kun je juist nieuwe gedachten tegenkomen. In een wereld waarin veel mensen leven in hun eigen bubbel met mensen die hetzelfde denken – daar kunnen gesprekken tussen mensen met verschillende leef- en denkwijzen ontzettend waardevol, boeiend en opbouwend zijn.

Info over de leeskring

De leeskring is open voor **iedereen in de regio**. Ik hoop op een diverse groep lezers: net zo divers als de interviews in het boek zijn. Dat betekent dat je dus niet gelovig of kerkelijk hoeft te zijn om mee te doen.

Als er genoeg aanmeldingen zijn, prikken we in overleg een datum, eind februari/begin maart.

Je kunt het boek zelf aanschaffen, of tegen betaling de gekopieerde tekst krijgen van het te lezen deel.

Aanmelden voor de leeskring kan via email: marthakroes@gmail.com; of telefoon/whatsapp: 06 41271349.

Hartelijke groet,
Martha Kroes.

Help mensen op de vlucht!

Minnertsga – Ze bellen deze week niet bij je aan: gezinnen op de vlucht voor een ramp of conflict. Je ziet hun

wanhoop niet, hun lijden, hun honger of hun dorst. Je kunt ze wél helpen door te geven aan de ZOA-collectant die van 25 t/m 30 maart langs de deuren gaat.



De ZOA-collecte is onder meer voor Samira (30) uit Ethiopië. “Toen het conflict plotseling uitbrak, moesten we alles achterlaten: ons land, ons huis, onze spullen. We namen niets anders mee dan ons leven.” Omdat er in een vluchtelingenkamp geen plaats meer was, zitten zij en haar gezin nu met honderden anderen in een donkere, betonnen loods. De ZOA-collecte is ook voor vele andere slachtoffers van een oorlog of natuurramp. Voor mensen die alles zijn kwijtgeraakt. Samen kunnen we iets doen aan de enorme nood die er is, zoals voedsel, onderdak en schoon drinkwater. Jouw gift geeft hun warmte, jouw gift lest hun dorst, jouw gift stilt hun honger.

Ook wederopbouw

ZOA verleent niet alleen noodhulp in diverse crisisgebieden in deze wereld, zoals Jemen, Syrië, Sudan, Myanmar en Congo. ZOA blijft ook de mensen trouw als ze een nieuw bestaan proberen op te bouwen. Denk aan onderwijs voor kinderen, trainingen en scholing voor jongvolwassenen, nieuwe landbouwtechnieken voor boeren en het creëren van goede basisvoorzieningen. Net zolang totdat mensen zichzelf weer kunnen redden. ZOA is er, van noodhulp tot wederopbouw.

Geef jij ook?

Met de opbrengst van de collecte kan ZOA vele duizenden mannen, vrouwen en kinderen in crisisgebieden ondersteunen. De collectanten hopen je aan de deur te ontmoeten. Heb je geen geld in huis of loop je de collectant mis? Geven kan ook door de QR-code op de collectebus te scannen. Of ga naar de www.ikwasnietthuis.nl. Wil je meer weten over ZOA? Ga naar www.zoa.nl

Contactpersoon ZOA Minnertsga

Anna Tilma – Hege Buorren 18 – tel. 06-53907699