

# Ik ben er voor jou – Zeven keer barmhartigheid – 40 dagentijd – 17 feb t/m 4 april

17 februari 2021 - 19:15 - Aswoensdag - Vesperviering

## De zieken bezoeken

 Genesis 48: 1-5 en 8-10  
 Geen tussendoortjes  
 Di. 23 februari 13:30 uur  
 Wo. 24 februari 19:15 uur

## De dorstigen drinken geven

 Exodus 17: 1-7  
 Geen alcohol  
 Di. 2 maart 19:15 uur  
 Wo. 3 maart 19:15 uur

## De vreemdelingen

 onderdak bieden  
 Exodus 2: 15b-22  
 Verwarming lager  
 Di. 9 maart 13:30 uur  
 Wo. 10 maart 19:15 uur

## De naakten kleden

 Genesis 9: 20-23  
 Geen kleding kopen  
 Di. 16 maart 19:15 uur  
 Wo. 17 maart 19:15 uur

## De hongerigen eten geven

 Exodus 16: 1-8  
 Geen vlees eten  
 Di. 23 maart 13:30 uur  
 Wo. 24 maart 19:15 uur

## De doden begraven

 Genesis 23: 1-9  
 Geen sociale media

## De stille week 29 maart t/m 4 april

 Ma. t/m vrij. vesperviering 19:15 uur  
 Stille zaterdag vesperviering 20:30 uur  
 Paaszondagviering 9:15 uur



# Samen op weg naar Pasen

## De zeven werken van barmhartigheid

Ga mee op weg naar Pasen! Dit jaar staat iedere week één van de zeven werken van barmhartigheid centraal. Als je goed kijkt, dan mis je er één. Dat klopt, het is namelijk 'de gevangenen bezoeken'. De diaconie stuurt 100 kaarten via kerk in actie naar gedetineerden en tbs'ers. Verder nodigen wij u/jou van harte uit om mee te doen met de geplande activiteiten om zo als volgelingen van Jezus naar Pasen toe te leven.

### Aswoensdag 17 februari - vesperviering 19:15 uur

Op Aswoensdag start de Veertigdagentijd. We willen door middel van een korte vesper ons bezinnen op de tijd die voor ons ligt. Zo willen we stil worden voor God en ons op Hem richten. Dit wordt uitgezonden via [kerkomroep.nl](http://kerkomroep.nl)

### Bijbeltekst

Iedere zondag zal er een bijbeltekst centraal staan. Deze tekst heeft te maken met één van de werken van barmhartigheid die in die week centraal staat.

### Wandel mee op weg naar Pasen

Ieder dinsdag is er de mogelijkheid om in duo's te wandelen en met elkaar in gesprek te gaan over de tekst die centraal staat. We nodigen u uit op het grasveld voor de pastorie. De ene week om 13:30 uur de andere week om 19:15. Dit zullen we 5 keer doen tot 'de stille week' begint.

### Vespervieringen

Iedere woensdagavond om 19:15 zal één van de pastores een korte vesperviering verzorgen. Dit zal uitgezonden worden via de kerkomroep.

### Vasten

Iedere week is er een voorbeeld om te vasten. Natuurlijk ben je vrij mee te doen. Door te vasten doorbreek je je vaste patronen en op deze manier besef je op welke manier je gebonden bent aan deze patronen.

### De stille week

Meer informatie over 'de stille week' komt in 'it tsjerkenijs' van maart.