



*Kerkblad Protestantse Gemeente Minnertsga
Jaargang 22 nummer 1 Januari 2020*

TER OVERWEGING

Prediker 1: 2-11

Jaar na jaar na jaar na ...

Ken je die reclame nog van enka-zemen? Een man, die met een zeem de ramen schoonmaakt en je hoort de zeem over het raam piepen (akelig geluid). De enka-zeem gaat heel lang mee: jaar na jaar na jaar na jaar na jaar ... Uiteindelijk wordt de man steeds grijzer en krijgt een lange witte baard, maar de zeem werkt nog even goed en lijkt niet te zijn versleten. Jaar na jaar na jaar na jaar na jaar na ... Zo vliegt de tijd voorbij. Alles gaat door en ontwikkelt zich. Mensen gaan door, generaties komen en generaties gaan! Zo is het geweest en zo zal het nog wel een tijd blijven gaan. Alles herhaalt zich, dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar, eeuw na eeuw ... Is er wel iets nieuws te

beleven? Het lijkt niet zo te zijn.

Ja zul je inbrengen: er is veel veranderd zoals de komst van de computer in allerlei vormen. Alles gaat sneller en intensiever. En toch er is niets nieuws onder de zon. Andere nieuwe dingen worden bedacht en gemaakt met weer behulp van die dingen worden nieuwe dingen bedacht en gemaakt en zo voorts, jaar na jaar na ... De mens verandert niet. De mens is mens in al z'n aspecten, goede (liefde, tederheid, omzien, nabijheid en noem maar op) en slechte (jaloezie, liegen en bedriegen, anderen benadelen, onderdrukken, uitbuiten, verschoppen, uitschelden). Menselijke neigingen zijn nog altijd sterk aanwezig ook met al die nieuwe uitvindingen. Dus toch niets nieuws onder de zon. Hier moeten we het dus mee doen.

Het mooie van Prediker is dat dit zo beschreven wordt: beschrijvend, overdenkend/beschouwend en dan verderop in het boekje verdere conclusies. Hij blijft niet hangen in een negatief beeld, maar stelt het positief in het licht van de Eeuwige. De mens blijft mens bij Prediker en God blijft God. De mens staat ten opzichte van God in een andere positie dan ten opzichte van de mens. Geniet zegt hij in hoofdstuk 3 omdat je weet dat je het van God gekregen hebt. Niets over de kracht in jezelf, wel alles over de kracht en het omzien van God naar de mens.

Jaar na jaar na jaar na jaar na ... zijn we aangekomen op dit punt. Langzaam of snel gaat de tijd door. De bijzondere momenten krijgen een plek in onze herinneringen. Geniet van een spiksplinter nieuw jaar, 2020 jaar na Christus' komst naar deze aarde. Heil en zegen, vrede en rust voor een nieuw jaar op onze kalender.

Ds. Jelte Lindeboom.

KERKDIENTEN IN DE MAAND JANUARI

Woensdag 1 januari

10.00 uur

Extra collecte

Zingen voor de dienst

Kinderkerk

Nieuwjaarsdienst

Dienstdoende ouderlingen

Kerk

Lied 225

Geen kinderkerk

Zondag 5 januari

10.45 uur

Collecten:

Extra collecte

Zingen voor de dienst

Kinderkerk

Koffie drinken voor de dienst

Ds. J. Lindeboom

Diaconie en Pastoraal Werk

Kerk

Lied 225

Arjen en Klaske

Zondag 12 januari

10.45 uur

Collecten:

Zingen voor de dienst

Kinderkerk

Ds. J. Lindeboom

Kerk en Pastoraal werk

Lied 225

Maaïke en Krista

Zondag 19 januari

10.45 uur

W. van der Heide

Collecten:
Extra collecte
Zingen voor de dienst
Kinderkerk

Diaconie en Pastoraal Werk
Kerk
Lied 225
Lydia en Jikke

Zondag 26 januari

10.45 uur

Collecten:
Extra collecte
Zingen voor de dienst
Kinderkerk

Viering Heilig Avondmaal
Ds. J. Lindeboom
Kerk en Pastoraal Werk
Diaconie
Lied 225
Miriam en Gerda

Per januari 2020 worden in Tjerkenijs de namen van wie de Paaskaars aansteken niet meer genoemd, dit in verband met de vele wijzigingen.

AGENDA

- 8 jan. Avondgebed om 19.15 uur in de Twaskar.
- 20 jan. Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur
- 22 jan. Ouderlingenberaad aanvang 20.00 uur

- 26 jan. Zangdienst, aanvang 19.30 uur Meinardskerk
m.m.v. El Jakim

FANÚT DE FLINTER

Steeds weer beginnen we opnieuw. Het lijkt wel een Sisyphoskwelling. Deze man - uit de Griekse mythologie - had de oppergod Zeus verraden, waarop deze woest werd. Uiteindelijk moest Sisyphos een zware steen de berg oprollen, maar telkens als hij bijna boven was, rolde de steen weer naar beneden en moest hij opnieuw beginnen. Hetzelfde maar weer en weer en weer en ...

De jaren glijden of vliegen voorbij. Weer een nieuw jaar, 2020. Weer opnieuw beginnen met de maanden en de dagen en voordat we het weten zijn we weer aan het einde van het jaar beland. Het kan een mens moedeloos maken van een steeds terugkerend proces. Het enige dat echt verandert, ben jijzelf, je wordt ouder en grijzer.

En toch mag je steeds weer opnieuw beginnen. Ieder jaar als een nieuw begin. Daarom hebben mensen misschien ook wel de goede voornemens bedacht om aan het begin van een nieuw kalenderjaar uit te spreken en vol goede moed mee aan de slag te gaan. Na een paar weken komen we op blue-Monday, blauwe maandag, de dag van de frustratie: het lukt niet, weer gefaald.

Opnieuw beginnen aan het begin van een nieuw jaar als aan het begin van een dag, past eigenlijk wel bij de volgelingen van Jezus. Zoals we iedere zondag opnieuw mogen beginnen met God en met Jezus. Je mag vrij de week weer in, omdat je weer weet, dat je ook al haal je je goede voornemens niet, toch je een geliefd kind van God mag weten. En dat is geen Sisyphoskwelling. Je bent boven gekomen met hulp van de Heer!

Via deze weg hartelijk dank voor alle wensen voor Kerst en het nieuwe jaar doro kaartjes, appjes, mailtjes of persoonlijk.

Veel heil en zegen van de Heer voor dit nieuwe - menselijke - kalenderjaar!

Ds. Jelte Lindeboom.

NIEUWS VAN DE KERKELIJK WERKER!

Goedendag gemeenteleden, zoals de meesten van jullie wellicht weten, heb ik de afgelopen maanden in een knusse bungalow in Tzummarum gebivakkeerd. Maar vandaag (23 december) heb ik vol vreugde de sleutel van mijn nieuwe appartement in Franeker in ontvangst mogen nemen. Dit ervaar ik als een grote zegen en ik zie ernaar uit om hier mijn eigen plekje van te maken.

Mijn nieuwe adres is:

Ockingahiem 22 - 8801 KT Franeker.

Ook wens ik jullie allen via deze weg een heel goed en gezegend nieuw jaar toe! Dat we als gemeente vol verwachting het nieuwe jaar tegemoet mogen treden, ik ervaar het ook als een zegen om met jullie dit jaar te beginnen!

Tsjikke Bloem.

GEBORTEBERICHT

Nieuw leven in ons armen,

zo teer, zo bijzonder,

opnieuw Gods wonder.

Het leven is mooi

vanaf het eerste begin,

wij zullen er voor je zijn.

Welkom in ons gezin!

Woudry Oegema

Geboren op 18 oktober 2019

Dochter van Foppe Pieter & Trienke en zusje van Hanette

BELIJDENIS DOEN?!

Op een gegeven moment heb je het verlangen dat je meer wilt doen met het geloof. Of je hebt veel vragen over het geloof. Wat geloof ik nou eigenlijk? Hoe moet ik geloven? Wat betekent dat voor mijn leven? Vragen die een heel leven met je mee gaan en waar niet zomaar kant en klare antwoorden op gegeven kunnen worden.

In 2020 zouden we graag met een groepje belangstellenden verder in gesprek willen gaan over deze vragen en alle vragen die er bij u of jou spelen.

De gesprekken kunnen verdiepen en zo kan het verlangen ontstaan om belijdenis te doen van uw of jouw geloof.

Belijdenis doen wil niet zeggen dat je alles al zeker hoeft te weten. Geloven groeit. Net als je levenservaring rijpt het en verdiept het zich. Belijdenis doen is het laten weten wat jouw overtuiging is en hoe je daarmee verder wilt. Heb je interesse? Geef je dan op bij Ds. Jelte Lindeboom of Tsjikke Bloem.

Dan kunnen we daarna kijken hoe we de gesprekken vorm gaan geven.

Ds. Jelte Lindeboom: jlindeboom8@gmail.com - 0518-479648

Tsjikke Bloem: tsjikkemartsjebloem@msn.com - 0612571785

UIT DE KERKENRAAD

Terugblik

Als u dit leest liggen de feestdagen rond Advent, Kerst en oud en nieuwjaar al weer achter ons.

In deze periode hebben tal van vieringen en activiteiten plaatsgevonden.

We kunnen daar in dankbaarheid op terugzien. Aan iedereen die daaraan een bijdrage heeft geleverd onze hartelijke dank.

Ook deze keer was er weer een zeer toepasselijke fraaie Adventskrant die bij alle inwoners van ons dorp werd bezorgd. Alle lof voor de samenstellers van deze krant.

Evenals vorig jaar werd door een groep enthousiaste gemeenteleden de Kerk feestelijk in de kerstsfeer "aangekleed" Ook daarvoor onze hartelijke dank.

Samenwerking/fusie Barradielgemeenten

Door de kerkenraad werd in zijn vergadering van 11 december 2019 een besluit genomen over een verzoek van onze zustergemeente Tzummarum/Firdgum tot mogelijk verdergaande samenwerking/fusie.

Dit besluit is als bijlage onder deze rubriek opgenomen onder de titel:

"Voorstel van het moderamen aan de kerkenraad".

Van het verloop van een en ander zullen wij u als gemeente uiteraard tijdig op de hoogte houden.

Vooruitblik

Voor ons ligt als een onbeschreven lied weer een nieuw jaar. Niemand weet wat dit zal brengen maar hoe dan ook God zal er bij zijn.

Namens de kerkenraad wens ik u allen een voorspoedig, gezond en gelukkig Nieuwjaar toe. Maar bovenal geloof, hoop en liefde.

Jezus ga ons voor	In de woestenij
deze wereld door	Heer, blijf ons nabij
en U volgend op uw schreden	met uw troost en met uw zegen
gaan wij moedig met u mede	tot aan het eind van onze wegen
Leid ons aan uw hand	Leid ons op uw tijd
naar het vaderland	in uw heerlijkheid

Piet Haagsma, voorzitter kerkenraad.

Voorstel van het moderamen aan de kerkenraad

De Protestantse Gemeente Tzummarum/Firdgum heeft aangegeven dat zij binnen afzienbare tijd door een gebrek aan voldoende ambtsdragers niet langer als zelfstandige gemeente zullen kunnen functioneren.

Dit zou zonder het treffen van passende maatregelen op termijn leiden tot een door hen ongewenste opheffing van de gemeente. Om dit te voorkomen is door

Tzummarum/Firdgum een beroep op de gemeenten Minnertsgea en Oosterbierum/Wijnaldum gedaan om een intentie-uitspraak omtrent de vorming van een zogenaamde Streekgemeente (fusie gemeenten Minnertsgea, Tzummarum/Firdgum en Oosterbierum/Wijnaldum met een centrale kerkenraad).

De kerkenraad van Minnertsgea ziet het als haar opdracht van christelijke naastenliefde om de geloofsgenoten van onze zustergemeente Tzummarum/Firdgum met alles wat in ons ligt de helpende hand toe te steken. Met als stip op de horizon dat de gemeente Tzummarum/Firdgum kan blijven bestaan.

De kerkenraad is evenwel van mening dat in dit stadium door Tzummarum/Firdgum nog niet alle mogelijke opties in beeld zijn gebracht om tot een weloverwogen intentie-uitspraak te komen met betrekking tot de vorming van een Streekgemeente.

Daarbij wordt met name gedacht aan de optie m.b.t. de vorming van een zogenaamd samenwerkingsorgaan als bedoeld in artikel 7 van Ordinantie 2 en het lopende project

“Eenvoudiger bestuur voor kleine gemeenten” (voor nadere toelichting zie artikel op blz. 20 en 21 maandblad Woord &Weg december 2019).

Zodoende stelt de kerkenraad voor deze opties en wellicht nog andere opties op hun haalbaarheid te

onderzoeken.

Dit onderzoek zou onder leiding van een gemeente-adviseur van de Protestantse kerk in Nederland kunnen plaatsvinden door een (kleine) commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van Tzummarum/Firdgum en Minnertsga.

Aldus besloten door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Minnertsga in zijn vergadering van 11 december 2019.

Notulen Kerkenraadsvergadering 11 september 2019

Jelte Lindeboom opent de vergadering met gebed.

Daarna volgt een bezinningsmoment.

Thema: Goed verhaal voor dit seizoen.

We gaan in groepjes hierover in gesprek.

Verslag Kerkenraadsvergadering van 26 juni 2019 wordt onveranderd vastgesteld.

Mededeling: Tsjikke Bloem is voorganger op Eeuwigheidszondag.

Preekrooster: Tsjikke Bloem wordt nog ingeroosterd.

Diaconie:

Notulen van 17 april 2019 worden voor kennisgeving aangenomen.

8 november 2019 is er weer een actie van Dorcas in de Dagwinkel. Hier worden weer vrijwilligers voor gezocht.

Jeugdwerk:

10 september 2019 was er een bijeenkomst met de clubleiding en jeugdouderlingen. Jelte Lindeboom en Tsjikke Bloem waren daarbij ook aanwezig.

Op tafel in Twaskar staat een aantal teksten mooi ingelijst. Dit zijn Bijbelbasics waarmee wordt geprobeerd om de clubavonden weer op een lijn te krijgen.

Inleiding-liederen etc. om clubavonden meer inhoud te geven.

Ouderlingen:

Briefjes groothuisbezoek, Bijbelkring enz. ophalen voor eind september. Vacante wijk wordt door Tsjikke Bloem, en Wally opgehaald.

Verslag afgevaardigden:

Er wordt geprobeerd om een kandidaat te vinden voor de commissie Barradeel.

Nee tegen eenzaamheid:

9 september is het 2^e overleg geweest. Wietske is daar namens de kerkenraad geweest.

Jelte Lindeboom licht de avond toe. Vraag is willen we hier aan mee doen? Dit is niet alleen bedoeld voor de kerk maar ook voor andere verenigingen in ons dorp. Samen tegen de eenzaamheid!

Kerkenraad stemt hiermee in en op 3 oktober in Winsum gaat de voorzitter Piet Haagsma het manifest tekenen.

Rondvraag:

Oranje gaat de muzikale begeleiding verzorgen bij de kerkdiensten op 2^e kerstdag en 2^e paasdag.

Simon B legt de vraag bij ons neer of in het voorjaar van 2020 Gert Oost het orgel mag bespelen met een concert cello/orgel.

Bettie: Alie de S komt in de commissie bloemengroet.

20 oktober is Baukje Fokkema spreekster bij de zendingsdienst.

Wietske merkt op dat de dienst na het dorpsfeest misschien volgende keer kan aansluiten bij het thema van het feest.

Er komt in de kerk een plaats waar met Open Kerk een kaarsje kan worden aangestoken. Foeke Hoekstra zal dit in orde maken.

Sluiting:

Froukje sluit de vergadering met een gedicht.

Kerkenraadsvergadering woensdag 30 oktober 2019 om 20.00 uur in de Twaskar

Afwezig:

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Genesis 1 vers 28 en een korte overdenking Rijk Gezegend en gaat daarna voor in gebed.

Ingekomen stukken en mededelingen:

Er is een brief met aanbod cursus liturgie voor kerkeraden en een cursus missionaire leergemeenschap.

Hier is wel enige belangstelling voor maar we willen graag nog wat meer info hierover.

Verslag Kerkeradsvergadering 11 september.

Onveranderd vastgesteld.

Samenwerking Barradielgemeenten.

Hier moet nog wat meer tijd aan worden besteed.

Volgende vergadering komen hier inhoudelijk op terug.

Na een aantal inhoudelijke vragen sluiten we dit punt eerst af.

Diaconie:

Sjoerd neemt de begroting met ons door.

Vrijdag 8 november is de Dorcas actie.

2 leerlingen van de Ulbe van Houten komen hierbij helpen i.v.m. hun maatschappelijke stage.

Kerkrentmeesters:

Verslagen worden onveranderd vastgesteld.

Anno neemt de begroting met ons door.

Verloting stuk land is op 1 november.

Zaterdag 23 november gaan de kerkrentmeesters Kreake in de Kerk opruimen.

Orgel is weer nagekeken en is weer up to date.

Er is een schaal aangeschaft voor kaarsjes branden op Eeuwigheidszondag. Deze kan later weer gebruikt worden bij Open Kerk.

Jeugdwerk:

A.s. zondag is er een Themadienst.

29 november heeft de club een loop door het dorp en krijgen de opdracht alle kerkeradsleden op te halen uit hun woonhuis.

We doen allemaal vanzelf mee. Leuk initiatief.

Tsjikke zal een organisatie/observatieplan opstellen voor clubs.

Wally en Tsjikke zijn een avond bij elkaar geweest met de 16 plussers die van club af zijn. Dit is van beide kanten positief en enthousiast ontvangen. Vervolgavond staat gepland op 8 november.

Verslag afgevaardigden:

Froukje en Afke zijn naar film geweest die zou gaan over eenzaamheid maar verkeerde film werd gedraaid. Wordt vervolgd.

Agenda gemeenteavond:

Notulen 13 maart 2019

Begrotingen 2020 Diaconie en Kerkrentmeesters.

Samenwerking gemeenten

Rondvraag

Rondvraag:

Tineke vraagt of de diensten om de maand wel allemaal op dezelfde tijd kunnen beginnen. Hier ontstaat veel verwarring over.

M.u.v. Hoogtijdagen/Eeuwigheidszondag en Pasen die beginnen vroeg.

Sluiting door Sjoerd: Een nieuw begin.

DIACONIE

Kerstwijding

Op 18 december j.l. was de kerstwijding van de plattelandsvrouwen en de diaconie.

Wij kunnen terugzien op een gezellige middag. Ongeveer 80 personen hebben geluisterd en gezongen tijdens de liturgie en genoten van de kerstliedjes van Dirk Jan en Wally.

Ook de broodmaaltijd daarna lieten we ons goed smaken. Wat er over is gebleven van de maaltijd is naar de huizen "Weltevree" en "Ut en thús" gegaan.

Door de aanwezigen zijn na afloop nog 60 fruitbakjes gebracht naar zieken of mensen die een dierbare hebben verloren dit jaar.

De collecte tijdens dit kerstfeest, bestemd voor kinderen in Moldavië heeft € 322,45 opgebracht.

De salarissen in Moldavië zijn extreem laag en de pensioenen zo mogelijk nog lager. Het alcoholisme-cijfer daarentegen is het hoogste ter wereld. Veel Moldaviërs trekken weg uit hun land, op zoek naar een baan. Ouderen blijven achter, zonder iemand die voor hen zorgt; kinderen blijven achter zonder iemand die hen opvoedt. Youth for Christ en Bethania vangen ouderen en/of kinderen op. Met deze kerstcollecte steunen wij kinderen in Moldavië.

De 2 diaconale collecten van oktober hebben € 236,65 opgebracht.

De Israëlcollecte van 6 oktober heeft € 212,95 opgebracht en is over gemaakt naar de Protestantse Kerk Nederland o.v.v. Kerk & Israël.

De 2 diaconale collecten van november hebben € 224,30 opgebracht.

De Dorcas actie heeft 45 dozen met levensmiddelen opgeleverd.

De avondmaalcollecte van 17 november bestemd voor de Minima Het Bildt heeft € 704,90 opgebracht. De diaconie heeft dit bedrag aangevuld tot € 1.000,00.

Aan de bloemengroet is in de maand september, oktober en november € 56,85 gegeven.

De collectes van 1 en 15 december hebben € 237,65 opgebracht.

Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemgroet of een kaart, dan kan dat via de volgende manieren:

Betty: 0518-471624

Trienke: 0518-471407

blommengroet@gmail.com

Wilt u een financiële bijdrage geven voor de bloemengroet:

Bankrek. Nr. NL93RABO 0119300427 o.v.v. bloemengroet.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!

Heilig Avondmaal

Zondag 26 januari vieren wij weer het Heilig Avondmaal. Deze wordt gehouden in het koor.

De collecte is dan bestemd voor **Een stabiel thuis voor kinderen in Nederland:**

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. In jeugdorp De Glind wonen 120 getraumatiseerde en kwetsbare kinderen en jongeren die door allerlei problemen niet meer thuis kunnen wonen. Ze worden opgevangen in gezinshuizen, die gerund worden door ouders die er vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week zijn. Het biedt kinderen structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de omgeving van een bestaand gezin. De Rudolphstichting, eigenaar van De Glind, gelooft sterk in de helende kracht van het gewone gezinsleven. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Nederland licht op hun pad bieden richting een goede toekomst. Ook worden andere Kinderen in de knelpunten gesteund. Helpt u mee? Meer informatie op kerkinactie.nl/deglind.

Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Nederland een sprankje licht geven. Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. De Glind.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

De Diaconie.

EVEN EEN BERICHTJE VAN HET AVONDGEBED

Op 8 januari 2020 willen we weer ons avondgebed houden om 19.15 in de Twaskar.

We willen dit keer bidden voor alle zieken en de mensen in de gevangenis.

En voor alle mensen die we kennen die het moeilijk hebben. Heeft u mensen waarvoor u wilt dat gebeden zal worden laat het mij dan even weten, dan nemen we dat mee.

Wij hopen dat als u niet kunt komen toch mee zou willen bidden op hetzelfde tijdstip zodat we ons met het gebed als gemeente verbonden weten door die ene Heer.

Vriendelijke groeten,

Wietske

Petra

Wietske

Froukje (471265)



ZEG NEE TEGEN EENZAAMHEID

"De inwoners en maatschappelijke organisaties in Waadhoeke, zijn hevig geschrokken van de omvang van eenzaamheid die inwoners van onze gemeente ervaren."

Dit is de beginzin van het manifest dat aan de gemeenteraad van Waadhoeke is aangeboden. Uit onderzoek van het Fries Planbureau is namelijk gebleken dat 44.8% van de bevolking zich in bepaalde fasen van hun leven ongewenst eenzaam voelt.

Wij als gemeente hebben die manifest ook ondertekend en binnen de kerkenraad is eenzaamheid ook één van de prioriteiten. Daarom hebben we een werkgroep opgericht die nadenkt over wat we kunnen doen als volgelingen van Jezus tegen eenzaamheid in de gemeente, maar ook in het gehele dorp Minnertsga.

Allereerst willen we bewustwording creëren, want daar beginnen alle veranderingen mee. We kunnen dit probleem alleen **samen** oplossen. Hierbij is de hulp van ons allemaal nodig. Eenzaamheid komt niet alleen onder ouderen voor, maar ook onder jongeren.

Wat gaan wij doen:

We willen proberen om mensen met elkaar te verbinden, doormiddel van de talenten die iedereen bezit! Met elkaar kaarten maken, bakken, klussen... etc. Samen bezig gaan, ontmoeten en helpen!

Binnenkort hoort u meer over onze ideeën! Achter de schermen zijn we al bezig.

Mocht je ideeën hebben, het leuk vinden om actief mee te helpen of graag een bezoekje willen. Dan kun je contact opnemen met:

Tsjikke Bloem, Tini en Wietske

KERKRENTMEESTERS

Jeugdactie

Onlangs hielden de jeugdclubs hun jaarlijks toiletpapier actie, Dit heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 778.10. Via deze weg willen de jeugdclubs iedereen hartelijk danken voor hun afname van toiletpapier.

Verjaarsdagsfonds

Ieder jaar weer worden door veel vrijwilligers de verjaardag wensen rondgebracht en later de enveloppen weer opgehaald ten behoeve van het Verjaarsdagsfonds. Dit jaar willen we de opbrengst bestemmen voor de aanschaf van de kap over de replica van de Gereformeerde Kerk. Hierdoor wordt deze meer beschermd zodat wij nog vele jaren van deze replica kunnen genieten.

Organisten

Al lang hoorden wij klachten van de organisten dat het bij winderig weer tochtte wanneer zij het orgel moesten bespelen. Bij de laatste klusochtend is er een voorzetraam geplaatst in het raam achter het orgel. Hiermee hopen wij het grootste tochtprobleem te hebben opgelost.

Voegen van de ramen

De oplettende bezoeker heeft kunnen zien dat er vochtstrepen onder de ramen aan de zuidkant van de kerk zijn. Binnenkort zullen de ramen aan de onderkant opnieuw gevoegd worden en daarmee hopen wij deze vochtstrepen in de toekomst te kunnen voorkomen.

Beamer

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Kortgeleden heeft Frans S te kennen gegeven dat hij niet langer beschikbaar is voor het Beam team omdat hij gaat verhuizen. Frans willen wij bedanken voor het vele werk dat hij voor ons heeft gedaan de afgelopen jaren. Het gebruik van de beamer tijdens de kerkdiensten wordt al als normaal beschouwd maar deze groep jongeren fleurt ongemerkt altijd weer de diensten op. Vanaf deze plaats onze hartelijke dank hiervoor.

Gelukkig is Jochem-Jan bereid om de opgevallen plaats in te nemen en wij wensen hem alvast veel succes hiermee.

Kroonluchters

Onder bezielende leiding van Klaske Hibma hebben Tino, Jappie en Jouke de kroonluchters weer hun jaarlijkse poetsbeurt gegeven. Zoals iedereen kan zien is het dankbaar werk. Ze glimmen weer als vanouds. Het resultaat is door Goffe op heel fraaie wijze in beeld gebracht tijdens het afsluitende jubileumconcert van CMV "Oranje".

Klaske, Tino, Jouke en Jappie bedankt!



SAMAR

'k Seach in moaie blauwe berchblom
dy't samar út in berchspleet kaam
kearde kostlik har nei my om
en sy bloeide sa bekwaam

't Wie in wûnder dat it koe
dat de woartel wetter fûn
en it blomke... ja it soe
fierder libje sterk en sûn

't Is bysûnder dat in minske
mei in bytsje libje kin
om te bloeien as dit blomke
sûnder folle...en sa nei't sin

As ik mar wat leafde krij
fan'e minsken om my hinne
dan bloeit in blomke fris en frij
en keart har kopke nei de sinne

Verlagje van de avond van de jeugdclubs en de kerkenraad op 29 november 2019.

Dit jaar geen voetbal activiteit gehad, daarom hadden de jeugd ouderlingen een andere ontmoeting geregeld.

Alle kerkenraadsleden hadden eerder het verzoek gehad om vrijdagavond 29 november jl. vrij te houden. Waarom? Nou dat was een verrassing!

Begin van de laatste november week hadden alle kerkenraadsleden, dominee en Tsjikke een letter ontvangen en die zou bij hun thuis opgehaald worden door alle jeugdclubs.

Die vrijdagavond was het een soort van zwaan kleef aan! Drie groepen gingen er op pad en zo werden alle kerkenraadsleden op gehaald en verzocht om aan te sluiten, op naar de volgende!

Nadat iedereen er was werd de tocht vervolgd,op naar het Alibi.

Daar was een warm onthaal met koffie, thee, chocomelk of ranja en met pepernoten.

Toen iedereen weer wat opgedroogd en opgewarmd was moesten er van de verzamelde letters een zin gemaakt worden, dat was nog niet zo eenvoudig! Na een paar hints lukte het toch om de tekst duidelijk te krijgen!

DIT JAAR GEEN VOETBAL!

De jongste groepen gingen daarna huiswaarts, de oudste club bleef nog. Een spel kwam ter tafel! De kaarten op tafel. We werden in groepen verdeeld, jong en oud, alles door elkaar.

Er lagen plaatjes open op tafel, op andere kaartjes waren vragen en aan een ieder de taak om plaatjes bij de gestelde vragen te zoeken.

Vragen zoals: Waar wordt je blij van

Wat geeft verbinding

Wat geeft jouw leven zin

Er kwamen mooie antwoorden en door elkaar te helpen een antwoord te zoeken kwamen er diepere lagen naar boven.

Alles bij elkaar een geslaagde avond, jeugdouders en clubleiding hartelijk dank voor de uitnodiging. Afke W.

Tijdens de Bijbelzondag op 27 oktober 2019 is er gecollecteerd voor Bijbels voor de vluchtelingen in Syrië. Dit heeft het mooie bedrag van € 266,80 opgebracht. Hiervoor onze hartelijke dank.

UIT DE REGIO

Verslag thema-avond over ‘samen plek geven aan rouw’. Tzummarum 31 oktober

Op de laatste avond van oktober werd in de Martinustsjerke van Tzummarum een thema-avond gehouden over hoe we op een zinvolle manier kunnen omgaan met rouw. Er waren veel mensen op af gekomen, het is dan ook een onderwerp dat veel mensen aanspreekt. Iedereen krijgt te maken met verdriet en verlies en moet daar in zijn of haar leven een plek aan geven. Dat is niet eenvoudig. Het is ook een kwetsbaar onderwerp, verbonden aan pijnlijke ervaringen waar je niet altijd makkelijk over kunt praten. Gelukkig waren de beide sprekers heel goed in staat om ons daarbij te helpen.

Professor Jos de Keijser, als psycholoog verbonden aan de Universiteit Groningen, legde uit hoe rouwen werkt, wat de rol van verschillende hersenfuncties daarbij is, hoe het komt dat mensen dat op zo'n verschillende manier doen, en wat het verschil is tussen normale en ongezonde ('pathologische') rouw. Hij noemde zichzelf een cultuuroptimist, waarmee hij bedoelde dat dood en verlies minder dan vroeger taboe-onderwerpen zijn in de samenleving, kijk bijvoorbeeld naar de gezamenlijke uitingen van rouw rond de MH-17. Tegelijk maakt het hoogst persoonlijke karakter van rouw en de omgang daarmee het ook lastig om elkaar daarbij te helpen, waardoor rouw vaak een eenzame ervaring kan zijn.

Theoloog en musicus Ulbe Tjallingii haakte daarop in met zijn verhaal over de werking van troost. Troost is alles wat iemand helpt om op zijn of haar manier aan rouw een plek te geven. Dat kan luisteren naar muziek zijn, of een bepaald ritueel, of wat dan ook, zolang het maar niet om iets gaat dat verslavend is. Maar wat troost is kunnen we niet voor elkaar invullen. We moeten de rouwende zelf de 'regie' gunnen over de manier waarop hij of zij met de pijn van verlies omgaat. Uiteindelijk is presentie, loutere aanwezigheid, het beste dat we elkaar in dergelijke omstandigheden te bieden hebben. We kunnen elkaar in dat opzicht vaak beter helpen dan we ons realiseren. Niet altijd overigens: sommige mensen zitten zo vast in destructieve patronen van omgaan met rouw, dat ze professionele hulp nodig hebben. De Keijser gaf voorbeelden van recent ontwikkelde therapieën en noemde het een groot probleem dat veel mensen die daar echt mee geholpen zouden kunnen worden, de weg naar de hulpverlening moeilijk weten te vinden.

In de discussie na de pauze werden veel persoonlijke ervaringen ingebracht in het gesprek met de inleiders en de andere aanwezigen. Daarmee steeg de avond uit boven louter luisteren naar interessante informatie. Dat hadden we te danken aan de sprekers die niet alleen deskundig bleken, maar ook goed in staat hun verhaal te verbinden met de vragen en reacties uit de zaal.

De avond was georganiseerd door de Werkgroep Bijzondere Thema Avonden Barradeel, een initiatief van de Protestantse Gemeenten in de regio. Contact: Jantsje (Sexbierum), Bibi (Oosterbierum), Wybo (Tzummarum). Email: wybodondorp@gmail.com