



*Kerkblad Protestantse Gemeente Minnertsga  
Jaargang 21 nummer 7/8 Juli en Augustus 2019*

## OVERDENKING

### **Eutyches**

Handelingen 20: 7-12

Tijdens de studie in Györgyfalva, Roemenië, kregen we de opdracht om in een half uur een deel, een aanzet of een begin van een preek te schrijven. Een spannende opdracht, omdat het zo kort is om iets te schrijven van 2 tot 3 minuten over de bovenstaande tekst. Je merkt dan dat preken een wonder is en dan ook nog eens over een wonderverhaal. Hieronder een aantal gedachten die bij mij opkwamen. Mooi om te weten dat het thema voor volgend seizoen is: verhalen delen.

Een wonderverhaal, waarbij mensen zich gesterkt voelen en op weg gaan. Dat 12<sup>de</sup> vers valt mij in het bijzonder op. Juist in deze tijd lijkt het wel of we daar meer dan ooit naar verlangen en daar naar op zoek zijn: gesterkt worden. Er is hongerigheid naar ... ja naar wat eigenlijk?

Er komt veel informatie op ons af, heel veel. En toch houden we het nieuws zelf ook zo goed mogelijk bij via de krant, de TV en radio en ieder moment via het internet. We willen weten! We willen niets missen! We willen 'kennis' opdoen.

Anderen willen kennis delen, veel kennis, soms te veel, te lang, te droog, te ... er wordt geluisterd, omdat er hongerigheid is naar kennis van een getuige uit de tweede lijn. Hij (Paulus, hij heeft Jezus pas later ontmoet) vertelt en vertelt tot iemand het niet meer volhoudt. Commotie ... het is voorbij. Het verhaal slaat niet aan als het doodloopt, met de dood wordt geconfronteerd. Wat ik zo bijzonder vind is dat breken van het brood. Zo begint de samenkomst. Voor de geestelijke versterking eerst een lichamelijke versterking. Na het wonder is er weer brood. Het brood dat gedeeld wordt als het wezenlijk delen in het leven. Na het wonder van de opwekking van Christus gebeurde hetzelfde: delen van brood en vis.

Daarnaast worden de verhalen verteld van geloof en hoop na de gebeurtenissen rond Eutyches. Deze verhalen kunnen helpen in moeilijkere tijden, sterken. Verhalen van er zijn, iets doen. Ds. Jelte Lindeboom.

## **KERKDIENTEN IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS 2019**

### **Zondag 7 juli**

**9.15 uur**

Collecte

Ds. H. Post-Knol

**Dienst in de tent van het dorpsfeest**

Zendings- en Evangelisatiecommissie

Na afloop van de dienst gezamenlijk  
koffiedrinken

### **Zondag 14 juli**

**9.15 uur**

Ds. J. Lindeboom.

Gezamenlijke dienst in **Tzummarum**

Na afloop van de dienst gezamenlijk  
koffiedrinken

### **Zondag 21 juli**

**9.15 uur**

Ds. J. Lindeboom

Gezamenlijke dienst in **Minnertsga**

Na afloop van de dienst gezamenlijk  
koffiedrinken.

Collecten

Kerk en Pastoraal Werk

Zingen voor de dienst lied van de maand 419

### **Zondag 28 juli**

**9.15 uur**

Ds. J. Lindeboom

Gezamenlijke dienst in **Tzummarum**

Na afloop van de dienst gezamenlijk  
koffiedrinken

### **Zondag 4 augustus**

**9.15 uur**

Dhr. J. Talma

Gezamenlijke dienst in **Minnertsga**

Na afloop van de dienst gezamenlijk  
koffiedrinken

Collecten

Diaconie en Pastoraal Werk

Zingen voor de dienst lied van de maand 248

### **Zondag 11 augustus**

Gezamenlijke dienst in **Tzummarum**

- 9.15 uur** Na afloop van de dienst gezamenlijk koffiedrinken
- Zondag 18 augustus**  
**9.15 uur** Mevr. H. van Twist-Postuma  
 Gezamenlijke dienst in **Minnertsga**  
 Na afloop van de dienst gezamenlijk koffiedrinken
- Collecten Diaconie en Pastoraal Werk  
 Zingen voor de dienst lied van de maand 248
- Zondag 25 augustus**  
**9.15 uur** Mevr. L. de Vries  
 Gezamenlijke dienst in **Tzummarum**  
 Na afloop van de dienst gezamenlijk koffiedrinken
- Zondag 1 september**  
**10.45 uur** Ds. J. Lindeboom  
**Viering Heilig Avondmaal en herbevestiging Ronald en Tineke**  
 Gezamenlijk koffiedrinken vanaf 10.00 uur
- Collecten Kerk en Pastoraal Werk  
 Extra collecte Diaconie  
 De paaskaars wordt aangestoken door Jolt  
 Zingen voor de dienst lied van de maand 249

## **AGENDA**

19 aug. Redactievergadering om 20.00 uur bij Hilda

Ds. Jelte Lindeboom.

## **FANÚT DE FLINTER**

Na een bijzondere week vol studie en ontmoeting met collega's in Transsylvanië (Roemenië) ben ik weer aan het werk: kopij schrijven, bezoekwerk doen, een eerste vergadering op deze eerste dag, 24 juni: Sint Jan, de dag van de gele bloemen. Bijzonder en wonderlijk om te zien, dat juist vandaag ik vele gele bloemen zag bloeien. Wonderlijk om dat waar te nemen. De dag ook dat Maarten de 196 kilometer zwemmend heeft afgelegd van Leeuwarden langs alle Friese steden en weer terug. Wat een wonderlijk iets dat een mens dat kan.

Wat een wonder is de natuur om ons heen en de mensen, die daarmee mogen leven. Wonderen daar ging het over in Transsylvanië tijdens die studie. Preken over wonderen. Een aantal zeer praktische tips zijn mee gegeven door een tweetal docenten van de VU in Amsterdam, die mee waren naast een aantal docenten van de universiteit in Kolosvár/Cluj in Roemenië.

Een fijne vakantieperiode gewenst en goede en gezegende diensten!

Ds. Jelte Lindeboom.

## **GEMEENTEREIS NAAR ISRAËL**

(LAATSTE MOGELIJK OM OP TE GEVEN)

Het beloofde land voor Joden, voor christenen en moslims ook een belangrijk land met heilige plaatsen. Het is het land, waarin Jezus leefde en rondtrok met zijn leerlingen. Het is het beloofde land van Gods volk. Nu wonen er heel diverse groepen met verschillende godsdiensten. Dat land staat vaak in het middelpunt van het nieuws, positief en negatief. Het is een land dat blijft trekken, interessant blijft.

Inmiddels is er een groep mensen, die interesse heeft. De groep is nog niet groot genoeg; als we boven de twintig deelnemers zitten, die meegaan wordt het behoorlijk goedkoper dan daaronder. Ken je nog iemand die altijd al eens naar het land van de bijbel zou willen gaan, dan hoor ik dat graag. Het is de bedoeling om volgend jaar maart/april te gaan. Bel, mail of app om je op te geven.

Ds. Jelte Lindeboom (06-37354345; [jlindeboom8@gmail.com](mailto:jlindeboom8@gmail.com))

## **UIT DE KERKENRAAD**

### **VOORZIENING VACATURE KERKELIJK WERKER**

Wij zijn als kerkenraad bijzonder blij en dankbaar dat wij u als gemeente kunnen medelen dat inmiddels is voorzien in de door het vertrek van Lieuwe Wijbenga ontstane vacature voor kerkelijk werker.

De kerkenraad heeft namelijk op 26 juni j.l. op voordracht van de sollicitatiecommissie unaniem besloten om Tsjikke Martsje Bloem voor 0,7 fte aan te stellen als onze nieuwe kerkelijk werker. Tsjikke is 26 jaar en woont in Hijum.

Zij heeft de HBO-opleiding Godsdienst Pastoraal Werk gevolgd aan de Christelijke Hogeschool in Ede.

Zij heeft in haar studentenperiode verschillende werkervaringsplekken en stages gevolgd.

Verder is zij op dit moment voor 12 uur werkzaam als jeugdwerker bij de Protestantse Gemeenten van Nijega, Opeinde en de Tike.

De datum van indiensttreding en haar bevestiging als ouderling-kerkelijk werker zullen nog nader worden vastgesteld.

Wij wensen Tsjikke alvast bijzonder welkom in ons midden en wij hopen uiteraard op een vruchtbare samenwerking tot eer van God en tot opbouw van onze gemeente.

Piet Haagsma, voorzitter.

### Terugblik:

Op zondag 2 juni hebben we voor de kinderen en de ouders een bijzonder feestelijke dienst mogen beleven. Alle lof voor het jeugddienstteam.

Op zondag 9 juni hebben we Pinksteren mogen vieren. In deze dienst werd ook de doop aan 2 kinderen bediend en was er het afscheid en de herbevestiging van ambtsdragers.

### Vacature kerkelijk werker:

De werkzaamheden van de sollicitatiecommissie vorderen zodanig dat ze zeer binnenkort verslag van hun bevindingen aan de kerkenraad kunnen uitbrengen. Wij hopen uiteraard van harte dat dit tot een gewenst resultaat mag leiden.

### Vooruitblik:

Op zondag 1 september zullen Tineke als diaken en Ronald als ouderling-scriba worden herbevestigd.

Er resteert nu binnen de kerkenraad nog 1 vacature voor ouderling. Wij doen daarvoor een beroep op de gemeente om hierin met ons mee te denken. Tips worden niet beloond maar zijn wel van harte welkom.

### Vooruitblik:

Op de zondagen in de zomervakantie zullen weer de gebruikelijke gezamenlijke diensten met onze zustergemeente Tzummarum/Firdgum worden gehouden.

Wij wensen alvast de vakantiegangers en natuurlijk ook de thuisblijvers een goede tijd toe.

Een tijd om eens lekker bij te komen van alle dagelijkse beslommeringen, zodat we straks met nieuwe kracht en moed weer aan een nieuw kerkelijk seizoen kunnen beginnen.

De Startzondag is op 15 september 2019.

P. Haagsma, voorzitter.

## **DIACONIE**

In de maand mei hebben de 3 diaconale collecten € 322,15 opgebracht.

Aan de bloemengroet is in mei € 1,95 gegeven.

De opbrengst van de kerktelefoonbusjes die sommige gemeente leden thuis hebben heeft € 73,05 opgebracht.

Wij zijn als Diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

### ***Heilig Avondmaal:***

Op zondag 1 september hopen wij weer Heilig Avondmaal te vieren aan tafels in het koor.

De bestemming voor de avondmaal collecte wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.

De Diaconie.

## **Kerkeraadsvergadering 25 april 2019.**

### **Gast spreker Ds. W.Beekman classispredikant.**

De voorzitter opent de vergadering en leest uit Lucas 24:  
Emmausgangers en gaat voor in gebed.

Ds.Beekman stelt zichzelf in het kort voor.

Hij is sinds september classispredikant van Friesland en bezoekt alle 230 gemeenten in Friesland.

Vraag: Hoe gaat het met u!

Jitse:

Profiel: We hebben een levendige gemeente.

Zorgelijk: Minder kerkgangers, het vinden van nieuwe kerkenraadsleden wordt moeilijker, jongeren blijven weg bij kerkdiensten. Dit zijn de dingen die ons vooral bezighouden.

Klaas Evert:

Gaat binnenkort afscheid nemen als ouderling en voelt zich toch wat bezwaart om op te houden als er niemand is om de vacature op te vullen. Ook zijn zorg gaat uit naar de toekomst van de kerkgang.

Ds. Beekman zegt dat dit in alle gemeenten een zorg is maar zegt dat als je doelgericht iets organiseert is de jeugd er! Ze pakken hun momenten en dan zie je ze niet meer.

Proberen een relatie op te bouwen:

Verbinding maken, vertrouwen winnen en geven. Band aangaan met de jongeren. Hij merkt op dat een kerkgang met gemiddeld 120 bezoekers best wel veel is. Niet te veel vooruitkijken als het gaat zoals nu:

Tel uw zegeningen.

De zorgen om de toekomst zullen blijven maar zolang er betrokkenheid is is het prima.

Visie:

Mocht het zo zijn dat er minder ouderlingen komen, zouden er eventueel kleinere groepjes moeten komen die de huisbezoeken doen en door een andere groep aangestuurd worden.

Tzummarum:

Stand van zaken: Financieel geen problemen.

Te weinig mensen die de kar moeten trekken.

Er moeten 2 ouderlingen, 2 diakenen en 2 kerkrentmeesters zijn.

Dit is landelijk geregeld.

Synode zoekt om een manier om in kleinere gemeenten met minder mensen te besturen. Wat hebben we nodig!

Rechtsbevoegdheid zal moeten veranderen.

Eventuele samenwerking met Tzummarum:

Vraag: Wat wil Tzummarum zelf?

Ds. Lindeboom antwoordt dat daar momenteel nog niets over kan worden gezegd.

Iedere kerkgemeenschap moet zijn zelfstandigheid zo lang mogelijk behouden zoals eigen kerkdiensten, kerkenraadsvergaderingen etc.

Niets meer aan de orde zijnde bedankt Ds. Beekman de vergadering voor de gesprekken. Hij sluit af met een gebed.

## **KERKRENTMEESTERS**

Binnenkort zullen de bezoekers bij binnenkomst verrast worden. Bij de ingang komt binnenkort een kopie van de Gereformeerde kerk te staan welke gemaakt en geschonken is door de heer J. Posthumus.

Menig uur heeft hij besteed aan dit bouwwerk en het resultaat mag er dan ook zijn. Na de plaatsing zullen in een volgende Tsjerkenijs enkele foto's getoond worden.

## **ZENDINGSCOMMISSIE**

Zondag 7 juli a.s. wordt een Tentdienst gehouden bij MFA 'De Doarpsfinne'. Aanvang 9:15 uur. Voorganger Ds. H. Post-Knol.

De collecte in deze dienst is t.b.v. de Trijntje Beimers stichting.

Wij bevelen deze van harte bij u aan.

Sjaak

## **BERICHTJE VAN HET AVONDGEBED**

Het is nu vakantie en we willen op 4 september ons avondgebed weer hervatten!

Nu is het natuurlijk niet zo dat ons gebed stil ligt. Wij vragen u persoonlijk om te bidden voor onze gemeente en alle mensen die het moeilijk hebben of verdriet hebben.

Ook voor alle mensen die ziek zijn, pas of al langer.

Zo kunnen wij als gemeente het gebed door laten gaan, zodat Gods werk niet stilstaat!

Vanaf deze plaats willen wij ieder een goede en gezegende zomerperiode wensen.

Vriendelijke groet,

Wietske

Petra

Wietske

Froukje



Gezocht:

# **Clubleiding**

Ben je 18 jaar of ouder en vind je het leuk om met kinderen te werken dan zoeken we jou!!

We zijn op zoek naar enthousiaste begeleiding voor groep 7/8 en de 12+ groep.

Heb je interesse dan kun je je aanmelden bij T. Oegema-Vrieswijk 06-11260387 of [t\\_vrieswijk@hotmail.com](mailto:t_vrieswijk@hotmail.com)

## BEVESTIGING LIEUWE



*In deze schikking  
verbindt de klimop het  
Friese waterland  
met de Brabantse  
zandgrond.  
De pompeblêden met de  
wortels in het water  
symboliseren  
de geboortegrond van  
Lieuwe.  
Het rood-witte boeket  
staat voor zijn nieuwe  
begin met ons in  
Brabant.*

Zondag 12 mei jl. hebben veel gemeenteleden uit Minnertsga de bevestiging van ons Kerkelijk Werker L. Wijbenga bijgewoond in de Immanuelkerk te Veldhoven. Het was een mooie dienst.

Op de foto ziet u het Liturgisch Bloemstuk van deze dienst, die verbinding maakt met Brabant en Friesland. Ook hebben wij het

Frysk Volkslied gezongen.

Een ieder heeft deze dag of weekend op eigen wijze verder ingevuld. Gewandeld, gefietst, een rondleiding of i.d. gedaan.

Wij hebben de Dommel en Heideroute gefietst (ook eens doen Lieuwe).



In Geldrop aangekomen hebben wij aldaar de kerk bezichtigd, waarbij wij bij de entree dit bord zagen hangen.

Dit sprak ons aan,

S en J

A en I.



u ook????

## **NIEUWS VAN TSJERKEPAAD!**

Het is al bijna weer zover.

Vanaf 4 juli t/m 14 september is de kerk op zaterdagmiddag weer open van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Wie belangstelling heeft voor onze prachtige Meinardskerk mag dan zomaar binnen lopen en kan op verzoek worden rondgeleid en geïnformeerd door het enthousiaste team van gastvrouwen/heren van Tsjerkepaad. Zij kunnen u vertellen over de geschiedenis v.d. kerk, o.a. over de brand, het orgel, de grafstenen, de ornamenten en verdere bijzonderheden.



Als aanvulling op het Tsjerkepaad gebeuren wordt er voorafgaand voor de basisschool jeugd van Minnertsgea een kleur/tekenwedstrijd m.b.t. de kerk gehouden met natuurlijk een leuke attentie voor de mooiste inzendingen.

De resultaten komen tijdens Tsjerkepaad in de kerk te hangen en zijn daar te bezichtigen en te bewonderen.

Zo hopen wij met behulp van de kinderen de kerk extra feestelijk te maken. Nadere informatie volgt!!

En als afsluiting van uw bezoek staat desgewenst de koffie/thee en koek voor u klaar in de consistorie waar u nog even gezellig kunt napraten.

Wij hopen u binnenkort te verwelkomen.

Tot ziens! Team Tsjerkepaad.

Hierbij informatie over activiteiten in het kader van Tsjerkepaad.

### ***Tochten samen met gasten uit Ost-Friesland!***

**Zaterdag 6 juli 2019**

#### **Fietsroute (35,5 km) of wandelroute (16 km).**

Zaterdag 6 juli fiets- en kuiertocht vanuit Marrum.



Samen met gasten uit Ost-Friesland kunt u deze dag een fiets- of kuiertocht maken langs een aantal prachtige kerken in het weidse open terpenlandschap van Noord-Friesland. De dag start om 9.30 uur met een ontvangst en een ochtendgebed in de kerk van Marrum. De wandelaars maken vervolgens een wandeling van zo'n 16 kilometer via Hegebeintum, Ferwerd en Westernijkerk terug naar Marrum. De fietsers maken via Ferwerd, Hegebeintum, Blija, Holwerd, Waaxens, Brantgum, Borwird, Raard, Lichtaard, Ginnum en Wanswerd een rondje van 35,5 km terug naar Marrum. We sluiten de dag zo rond 16.30 af met een vesper in Marrum. Halverwege de tochten is er een lunchpauze. Graag zelf een lunchpakket meenemen. Voor soep en een drankje wordt gezorgd.

Max aantal deelnemers 50 per tocht. Opgave bij Jan : [jjvdmeer@hetnet.nl](mailto:jjvdmeer@hetnet.nl) ; tel. 0513-431817 of 0651-276003 (tot 4 juli)

**Zaterdag 7 september 2019**

#### **Kirchturm-tour (fietstocht in Ost-Friesland).**



Fietstocht op 7 september langs kerken in Ost-Friesland in de regio Krummhörn ten noorden van Emden.

Deze tocht is 65 km en voert langs een 20-tal prachtige kerken. Het is ook mogelijk om een gedeelte van de route te volgen, indien men de tijd wil nemen om de kerken aandachtig te bezichtigen.

De start voor ons als gasten uit het Nederlandse Fryslân is om 9.30 uur bij de kerk in Jennelt. Indicatie afstand: Joure – Jennelt is 180 km.

Meer informatie is te vinden op [www.tsjerkepaad.nl](http://www.tsjerkepaad.nl) en op [www.greetsiel.de/veranstaltungen/krummhoerner-kirchturm-tour](http://www.greetsiel.de/veranstaltungen/krummhoerner-kirchturm-tour)

Opgave bij Jan, e-mail [jjvdmeer@hetnet.nl](mailto:jjvdmeer@hetnet.nl) , tel 0513 431817 of 0651-276003 (tot 5 september).

## UIT DE REGIO

### **VERSLAG THEMA-AVOND NIEUWE BUREN 14 MEI 2019 IN OOSTERBIERUM**

Op 14 mei werd in It Mienskar in Oosterbierum een geslaagde en goedbezochte avond gehouden over de aanwezigheid van vluchtelingen en arbeidsmigranten in onze dorpen. Wat de avond bijzonder maakte was dat een aantal van die 'nieuwe burenen' zelf ook aanwezig was. Daar had de diakonie van Oosterbierum voor gezorgd, die al jaren contact met hen onderhoudt. Er waren mensen uit Syrië, Eritrea, Polen en Hongarije. We hoorden over heel verschillende redenen voor hun komst naar Nederland, over heimwee en gemis, en over de uitdaging van het opbouwen van een nieuw bestaan in een nieuwe omgeving.

De eerste spreker van de avond, Paul van Dorpsbelang Oosterbierum, vertelde hoe hij had geleerd dat het in de onderlinge communicatie vaak misgaat omdat we ons laten leiden door verwachtingen over wat de ander wel zal vinden of denken, verwachtingen die niet hoeven te kloppen. Dat is altijd een valkuil om alert op te zijn, maar helemaal als het gaat om nieuwe burenen die elkaars cultuur en gewoonten niet kennen. Konkreet voorbeeld: niet op een vriendelijke uitnodiging van een vluchtelingengezin ingaan omdat je ze niet tot last wilt zijn, terwijl zij in al hun gastvrijheid tevergeefs op je zitten te wachten.....

Het verhaal van Karel Jungheim, werkzaam bij de Landelijke organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, sloot daar goed bij aan. Hij noemde drie belangrijke sleutels voor een geslaagde ontmoeting tussen mensen met verschillende culturele achtergronden: 1) wees je bewust van je eigen (eveneens cultuurgebonden) waarden en normen; 2) hou meningen en feiten uit elkaar als je probeert het voor jou misschien vreemde gedrag van de ander te begrijpen; 3) bedenk wat voor jou belangrijk is: in het contact met de ander hoef je jezelf niet te verliezen. Hij kwam ook met concrete voorbeelden van hoe elders in het land initiatieven zijn ontplooid voor de ontmoeting met 'nieuwe burenen', waaronder 'tafels van hoop' ([www.tafelsvanhoop.nl](http://www.tafelsvanhoop.nl)), maatjesprojecten etc.

In de discussie na de pauze kwamen allerlei ervaringen en gezichtspunten aan de orde. Iemand die in Bitgum de ploegenindeling in de kassen coordineert vertelde hoe goed de communicatie tussen arbeiders van verschillende nationaliteiten verloopt. Dat gaat vanzelf; je zou eens moeten komen kijken..... Iemand anders merkte op dat niet iedereen altijd behoefte heeft aan ontmoeting en gesprek en dat we elkaar dat ook niet moeten opleggen. Paul was het daar mee eens, maar onderstreepte ook dat als mensen hier helemaal vreemd zijn en de weg niet kennen, dat het dan aan ons is als degenen die hier al veel langer wonen, om na te gaan wat in dat opzicht hun mogelijke behoeften zijn. Vanuit dat perspectief zijn in Oosterbierum in de afgelopen jaren belangrijke contacten gelegd. Verder kwam aan de orde dat vluchtelingen en migranten ook in levensbeschouwelijk opzicht ontheemd kunnen zijn. Sommigen zijn moslim, anderen hebben een christelijke achtergrond, maar dan zijn ze Rooms-katholiek of orthodox en dat is toch heel wat anders dan het friese protestantisme van onze dorpen. Geopperd werd dat een gezamenlijke viering een mooie manier zou kunnen zijn om de ontmoeting te verdiepen. De "Bijzondere Thema-Avonden Barradeel" zijn een initiatief van de Protestantse Gemeenten van Sexbierum/Pietersbierum, Oosterbierum/Wijnaldum, Tzummarum/Firdgum en Minnertsga.

De werkgroep bestaat uit:

Jantsj,

Sexbierum

[jantsjeennema@gmail.com](mailto:jantsjeennema@gmail.com)

Bibi, Oosterbierum [db.devries@ziggo.nl](mailto:db.devries@ziggo.nl)

Wybo Tzummarum [wymbodondorp@gmail.com](mailto:wymbodondorp@gmail.com)

**De werkgroep zoekt nog aanvulling met een lid uit Minnertsga.**

## 4DOARPEN4ING 26 MAAIE 2019

Snein 26 maaie hawwe wy mei san 130  
4doarpen4ing hawn.

4ing yn de loads fan de famylje Joostema  
Om goed 4 oere hat eltsenien in plakje

It troch in oantal besikers skreaune  
gedicht:

It wie yn maaie, de leste snein  
Moarns sinne, middeis rein  
We komme bij elkoar op Moaie Peal  
Yn in geweldige lânboseal  
As 4 doarpen bij elkoar  
Fiel we ús ferbûn mei inoar  
We sjonge en lusterje nei Gods wurd  
Wat in soad foar ús betsjut  
Samen staan we sterk, der giet it oer  
Derom binne we allegear fol fjoer  
Troch wurd en sang en mediteren  
Litte wy ús inspirere  
Sa nimme wy dit mei  
op ús libbenswei.



begjinne we de 4ing.

Yn de 4ing is der romte foar gebed, gedicht, ferhaal,  
mei elkoar sjonge en in bysûndere opdracht.

Alle besikers ha in strookje krigen, elk strookje hat  
syn eigen kleur en bei eltse kleur heart in opdracht.  
Dat koe wêze: puzzelje, tuorke bouwe, in skilderij  
meitsje, in slinger fan popkes, in fyts wer yn elkoar  
sette, in gedicht meitsje, bouwe mei spekjies en  
spaghetti.

Nei ôfrin is der noch tiid foar in hapke en in drankje,  
om de 4ing mei elkoar of te sluten en noch efkes nei te  
praten.

minsken in moaie  
Dizze kear wie de  
yn Minnertsgea.  
fûn, en al efkes nei  
United harke. Nei  
in wurd fan  
wolkom en elkoar  
begroetsjen

De kollekte is foar Maher India  
([www.maherindia.nl](http://www.maherindia.nl)), de opbringst is € 269,32.  
foar jim oanwêzigens, gift foar it goeie doel en  
Graag oant takom jier yn Seisbierum.  
De 4 dorpendienstcommissie,  
Adeline, Afke, Anne, Corry, Fokke, Lenie en Olga.



Eltsenien tige tank  
meiwurking.

## ZOMER “SING IN” in Wijnaldum

### Wijnaldum – Zomer Zing Inn

Op 18 augustus bent u allen welkom in de mooie Andreaskerk om op een mooie zomeravond met elkaar bekende liederen te zingen uit de verschillende liedboeken. Ook deze keer kunt u zelf een lied opgeven uit een groot aantal liederen. Niet alleen zingen, maar ook elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje thee of koffie, - *zingen maakt blij*.

Kom en neem gerust een ander mee. Dit zanggebeuren wordt aan het orgel begeleid door onze vaste organist Bouwe, en zangleider Johan. Inf. 0517591445. Aanvang 19.00 uur.

De kerk doet ook mee met Tsjerkepaad, daarom is er ook een grote expositie van 4 kunstenaars met het thema “ZEE” leuk om na de Sing inn te bekijken.

