

# Tsjerkenijs



*Kerkblad Protestantse Gemeente Minnertsga  
Jaargang 22 nummer 6 Juni 2019*

## **PINKSTEREN: VERWARRING EN MOED!**

*“Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.”* (Johannes 14: 27)

Laat het niet in verwarring raken en houdt moed! Dat is wat er letterlijk staat. Houdt moed maar hoe dan?

Een tijdje geleden las ik een stukje over een oude vrouw. Zij woont in een dorpje ergens in Engeland. Midden in dat dorp staat de kerk met daar tegenover een pub, een kroeg. Iedere dag loopt de vrouw langs de pub naar de kerk en na een half uur komt ze weer naar buiten en loopt terug naar huis.

In de pub zitten de vaste gasten en zoals dat gaat, er wordt wat gedronken... Men reageert op wat men ziet in soms wat flauwe reacties. Het commentaar is spottend: ‘Wat is dat een halve zot; wat heeft ze toch te zoeken in de kerk’, zegt iemand.

Een ander reageert: ‘Niemand gaat er meer heen en een dominee is er ook al niet meer, dus wat moet ze daar nog?’ Zo praten de mannen nog even door. Een van hen begint zich toch af te vragen waarom deze vrouw dat doet.

Als de oude vrouw weer eens uit de kerk komt, nodigt hij haar uit om wat te drinken in de pub en vraagt haar: ‘Waarom ga je ieder dag naar de kerk? Er is niemand anders meer die gaat en er is ook geen dominee.’

Vol verwachting kijken alle aanwezigen haar aan, de een spottend, de ander met medelijden, een derde nieuwsgierig. De vrouw neemt een slok thee en antwoordt: ‘Als ik niet meer ga, gaat niemand meer ...’

‘En wat doe je dan in de kerk?’

‘Ik bid iedere dag voor iedereen in het dorp.’

De mannen worden stil ... Een van hen zegt: ‘dan ga ik morgen met je mee’. Dat deed hij. Zo nu en dan kwam er iemand bij, steeds meer mensen gingen mee, soms verlegen en angstig voor anderen.

De eerste gemeente groeide met 3000 mensen op een dag (Handelingen 2: 41-42). Deze groep groeide met kleine beetjes. Sommige geloofsgemeenschappen groeien niet naar aantal, maar wel naar hoe mensen in het geloof staan.

De Geest werkt op soms voor ons vreemde manieren.

Ds. Jelte Lindeboom.

# KERKDIENSTEN IN DE MAAND JUNI 2019

## Zondag 2 juni

9.15 uur

Collecten

Extra collecte

Zingen voor de dienst lied van de maand 682

*Themadienst 'Feest'*

Jeugddienstteam

Diaconie en Pastoraal Werk

Jeugd

## Zondag 9 juni

9.15 uur

Collecten

Extra collecte

De paaskaars wordt aangestoken door Bindy-Sue

Zingen voor de dienst lied van de maand 682

Kinderkerk

1<sup>e</sup> Pinksterdag

Ds. J. Lindeboom

Doopdienst en afscheid, bevestiging en herbevestiging ambtsdragers

Koffiedrinken na afloop van de dienst

Kerk en Pastoraal Werk

Zending

Gerda en Mirjam

## Maandag 10 juni

10.00 uur

2<sup>e</sup> Pinksterdag

Pink-Praise, St. Jacobiparochie

Spreker: Gabriël Anthonio

## Zondag 16 juni

10.45 uur

Collecten

De paaskaars wordt aangestoken door Merith

Zingen voor de dienst lied van de maand 682

Kinderkerk

A. Dijkstra-van der Woude

Diaconie en Pastoraal Werk

Marieke en AnneB

## Zondag 23 juni 2019

10.45 uur

Collecten

Extra collecte

De paaskaars wordt aangestoken door Joukje

Zingen voor de dienst lied van de maand 682

Kinderkerk

Ds. W. v.d. Heide

Kerk en Pastoraal Werk

Kerk

Rintje en Elizabeth

**Zondag 30 juni 2019**

*Viering Heilig Avondmaal /Fryske tsjinst*

**10.45 uur**

Ds. J. Lindeboom

Collecten

Diaconie en Pastoraal Werk

Extra collecte

Diaconie

De paaskaars wordt aangestoken door Iza-May WU

Zingen voor de dienst lied van de maand 682

## **AGENDA**

5 juni Avondgebed in de Twaskar 19.15 uur

24 juni Redactievergadering om 20.00 uur bij H. Andringa

## **FANÚT DE FLINTER**

In moeilijke periodes merk je dat het niet vanzelf gaat. Na een tijdje komt alles weer goed en wordt alles opgelost. Waar hebben we ons dan zo druk om gemaakt. We spreken het dan wel eens uit: Wonderlijk hoe dingen soms lopen. Het is een wonder als bepaalde dingen gebeuren. Het zo benoemen is een recht dat mensen hebben. Om dat voor iemand anders in te vullen gaat ver, misschien wel te ver. Daarmee hebben we direct het moeilijke van al die wonder verhalen uit de bijbel te pakken. Wanneer is het een wonder ... van Godswege? ... als het door Jezus wordt gedaan? ... of ook gewoon als het meer dan het gewone is? ... iets bovennatuurlijks en onverklaarbaars?

Een wonder is volgens de bijbel een kracht, buitengewoon, of een teken. En dat is wel wonderlijk, dat deze woorden juist worden vertaald met wonder. Als Jezus een 'wonder' verricht, dan is dat een verwijzing naar een groter iets! Een teken voor iets anders. De genezingswonderen zou je kunnen laten vallen onder tekenen, die verwijzen naar Gods nieuwe wereld (zijn Rijk). Zij laten iets zien van Gods kracht - buitengewoon - en hoe het daar is, zou moeten zijn.

Als je dat zo bekijkt, dan hebben we nog een lange weg te gaan. Geef niet op, houd moed! En dan spreek ik zeker over een wonder: God wil met jou verder. Dat is onvoorstelbaar en niet te begrijpen. Het is ook een teken zoals God dat graag wil doen juist in zijn nieuwe wereld. God laat los, wat er is geweest en slaat de weg naar de toekomst in.

Een wonder? Misschien is dat de weg: de toekomst ingaan en niet terugkijkend op wat fout ging. Dat laten rusten en jezelf daarmee leegmakend om zo de vrede van Jezus te ontvangen. In de Disneyfilm Frozen is een liedje: Let it go! Laat het gaan. Daar gaat het juist over: laat het gaan en richt je naar voren. Als wij als mensen dat kunnen, dan is er misschien wel een heel groot wonder gebeurd.

Goede en gezegende diensten!

Ds. Jelte Lindeboom.

## **GEMEENTEREIS NAAR ISRAËL**

We hebben net wat beelden gezien van met name Tel Aviv tijdens het songfestival, maar ook andere delen van dit mooie land. Voor Joden, christenen en moslims een belangrijk land met heilige plaatsen. Het is het land, waarin Jezus leefde en rondtrok met zijn leerlingen. Het is het beloofde land van Gods volk. Nu wonen er heel diverse groepen met verschillende godsdiensten. Dat land staat vaak in het middelpunt van het nieuws, positief en negatief. Het is een land dat blijft trekken, interessant blijft.

Eind vorig jaar heb ik een oproep gedaan om je aan te melden voor een reis naar Israël. Inmiddels is er een groep mensen, die interesse hebben. De groep is nog niet groot genoeg; als we boven de twintig deelnemers zitten, die meegaan wordt het behoorlijk goedkoper dan daaronder. Ken je nog iemand die altijd al eens naar het land van de bijbel zou willen gaan, dan hoor ik dat graag.

Het is de bedoeling om volgend jaar maart/april te gaan. Bel, mail of app om je op te geven.

Ds. Jelte Lindeboom (06-37354345; [jlindeboom8@gmail.com](mailto:jlindeboom8@gmail.com))

## **UIT DE KERKENRAAD**

Kerkelijk werker:

De procedure voor de zoektocht naar een opvolger voor Lieuwe Wijbenga is in volle gang.

Voor de werving en selectie van mogelijke kandidaten is een sollicitatiecommissie ingesteld.

Deze bestaat uit Jitse (voorzitter), Tjitske, Rintje, Doetie en Cor. De sluitingstermijn voor het aanmelden van gegadigden liep af op 15 mei 2019.

Wij hopen van harte dat een en ander spoedig tot een goed resultaat mag leiden.

Uiteraard moeten we er ook rekening mee houden dat het allemaal wat langer zal duren voordat een geschikte kandidaat is gevonden.

Het vertrek van Lieuwe brengt ook de nodige gevolgen met zich mee voor o.a. de 4 wijken waarin Lieuwe werkzaam was. Met name het bezoekwerk zal in deze wijken mondjesmaat mogelijk zijn.

Wel heeft Ds. Lindeboom te kennen gegeven dat hij in elk geval het crisispastoraat in deze wijken voor zijn rekening zal nemen.

Al met al moeten we er rekening mee houden dat een groot deel van de werkzaamheden van Lieuwe in de komende periode niet of nauwelijks kunnen worden behartigd. Wij vragen daarvoor begrip van de gemeente.

#### Ambtsdragersverkiezingen:

Tot onze vreugde kunnen wij u melden dat Durk H besloten heeft het ambt van diaken op zich te willen nemen als opvolger van Ronald de V. Ondanks verwoede pogingen is het helaas nog niet gelukt om te voorzien in de vacature ouderling en ouderling-scriba. Dit baart de kerkenraad wel de nodige zorgen. Laten we hopen en bidden dat wij er alsnog in slagen om gemeenteleden bereid te vinden die deze ambten op zich willen nemen.

#### Vooruitblik:

We gaan de komende weken op weg naar Hemelvaart en Pinksteren. Het feest van de Heilige Geest.

Zondag 2 juni is er weer een themadienst. Voor informatie over deze dienst zie pag. 15 in Tsjerkenijs.

Op 9 juni is het Pinksterzondag. Behalve de viering van het Pinksterfeest zal in deze dienst de doop worden bediend en vindt het afscheid, de bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers plaats.

P. Haagsma, voorzitter.

Namens kerkenraad en gemeente van harte gefeliciteerd en Gods zegen op jullie verdere levenspad toegewenst.

Als u niet in deze rubriek wilt worden vermeld, graag doorgeven aan de scriba.

## **KERKRENTMEESTERS**

### **Organist**

Na het afscheid van Helena van T waren er nog maar drie organisten waarbij Ant slechts viermaal bij ons speelt. Dit vonden wij wat aan de magere kant en daarom hebben wij gezocht naar uitbreiding.

Tijdens een zangavond heeft Alef W ingevallen voor Dirk en na een gesprek was hij bereid om vanaf volgend jaar een vijftal beurten voor zijn rekening te nemen. Het lopende jaar heeft hij nog andere verplichtingen en zo heeft hij ook de tijd om aan ons orgel te wennen.

### **Koor**

Voor in de kerk staan zo nu en dan tafels e.d. welke gebruikt worden voor het koffiedrinken. Meestal is dit geen probleem maar laatst was er op de vrijdag een begrafenis en moest het hele koor weer leeggehaald worden door de familie. Dit kan niet de bedoeling zijn.

Daarom wanneer mensen tafels e.d. willen klaarzetten voor in de kerk neem dan eerst even contact op met Wopke. Hij weet of er afspraken zijn met andere gebruikers.

## **BERICHT VAN LIEUWE**

Beste lezer,

Als ik dit schrijf zit ik in de ontmoetingsruimte van de Immanuelkerk te Veldhoven. Het is rustig om mij heen. Buiten is het bewolkt. Binnen is het stil. Voor mij de kans om in alle rust terug te kijken op de afgelopen weken, maanden en jaren.

Het afscheid op zondag 28 april in Minnertsga was overweldigend. Zoveel reacties, ik moet het nog steeds allemaal verwerken. Ook het muzikale afscheid 's avonds was geweldig. Twee keer een volle kerk met gemeenteleden, familie, collega's, vrienden, belangstellenden. Het was super.

Twee weken later, op zondag 12 mei, mijn bevestiging als ouderling-kerkelijk werker in de Protestantse Gemeente Veldhoven. Weer een kerk vol met gemeenteleden, familie, vrienden, collega's en gemeenteleden uit Minnertsga (een grote delegatie!). Heel bijzonder om mee te maken hoe zoveel mensen met je meeleven. Fijn dat zo velen de reis naar het zuiden hebben willen maken.

De bijna 7 jaren in Minnertsga zijn voor mij heel bijzonder geweest. Jullie gaven mij de kans om het werk te ontdekken. Ik was net afgestudeerd en had nog geen ervaring. Maar jullie durven het aan om mij in dienst te nemen. Alleen daarvoor ben ik jullie al heel dankbaar. Ik heb het werk mogen ontdekken.

Het eerste jaar kon ik gebruik maken van de pastorie, want die stond leeg. Maar ik was heel blij dat na één jaar de familie Lindeboom in Minnertsga neerstreek. Met Jelte had ik er een hele fijne collega bij. Vanaf dag 1 konden we het goed met elkaar vinden. Het was fijn samenwerken. Jelte, bedankt hiervoor!

Ik had al weleens een kerkdienst geleid, maar een uitvaartdienst leiden, dat had ik nog nooit gedaan. Maar in Minnertsga kreeg ik de kans om ook dat te ontdekken en te leren. En ik bleek daar geschikt voor te zijn. Ik koester de herinneringen aan de uitvaarten die ik heb mogen leiden.

Vanaf seizoen 2014/2015 kwam er nog een nieuwe dimensie bij. Ik ging muzikale leiding geven aan een kerkkoor. Samen met enthousiaste gemeenteleden zijn we bekende en onbekende liederen gaan ontdekken uit het Nieuwe Liedboek. Het waren gezellige uurtjes waarin ook ik veel nieuwe liederen leerde ontdekken. Kerkkoorleden, bedankt! En ik hoop dat jullie doorgaan met zingen.

Tot slot wil ik jullie allemaal bedanken. Voor jullie gastvrijheid, openheid, samenwerking, toegankelijkheid, aandacht. Misschien moet ik er maar één woord van maken: bedankt voor jullie liefde!

Ik heb in Eindhoven een tijdelijk onderkomen gevonden. Een mooie tussenwoning waar ik genoeg ruimte heb voor al mijn spullen. Ik kan in dit huis wonen totdat ik een woning gevonden heb in Veldhoven. Mijn zoektocht gaat dus gewoon door, maar er zit even geen druk meer op. Mijn nieuwe adres vanaf 20 juni is: Woenselsestraat 349, 5623 ED Eindhoven.



Ik wens jullie allemaal Gods zegen voor de toekomst. Graag Oant Sjen!

## **It tsjerkekoar song dit liet by it ôskje fan Lieuwe Wijbenga op'e wize: Jingle Bells.**

It is no 7 jier lyn...doe kaamst der fleurich yn  
in lange jonge fint...mar ien mei temperamint  
al gau wiest thús by ús...en sa ek wy mei dy  
mar in libben as in lús...dat wie der faak net by!

Al gau wiesto bekend...mei de strjitten alles went  
mar ek broer Jouke rûn...as postboade hjir om  
doe hasto tsjin him sein...as dyn blaas op knappen stiet  
dat wit ik wol in plakje... wer'st dyn lading losse kinst.

Mei Jelte kinst omraak...in duo fan formaat  
de grapkes binne raak...se komme mei fermaak  
in twinkel yn it each...de snúten stean paraat  
mar Jelte bringt en praat en praat dy echt net fan'e kaart.!

refr..

Jelte jong..Jelte jong...ik bin dy wol treast  
asto in grapke makke hast dan lakest sels it meast  
Jelte jong...Jelte jong..hâld dy no mar yn  
as ik dy yn myn knûskes krij dan knyp ik dy fêst fyn!

Jelte woe ek sa graach... in reis nei Rome dwaan  
dus do mei Harmen en in groep...op reis nei't Vaticaan  
op it St.Pietersplein...mar wachtsje sûnder ein  
de sinne wie sa fel...en oer d'eagjes gie it fel

De dokter wie ek mei...en oan't ein fan elke dei  
siet de wachtkeamer wer fol...wat hiene wy in lol  
de dokter hat ferstân...de dokter seach en sei  
do steltst dy mar wat oan...hâld op mei dat geklei!!

refr..

Dokter help...dokter help...'k ha sa'n seare foet  
dokter help...dokter help...it komt nea wer goed  
dokter help...dokter help...'k ha sa'n pine yn't liif  
myn holle is in toverbol en myn skonken steane stiif.

do kochst in nije fiets...en sjeesde troch de bocht  
en fietste ek fansels...de Alvestêdentocht  
do seist tsjin elkenien...do seist it kear op kear  
sa om in oere as tsien ..kom ik troch Minnertsgea.

En elk dy seach en seach...komt er der hast al oan  
mar it wie om'e nocht...miskien in lekke bân  
mar wat wie it gefal...do hiest in oare kaart  
sadat de trochtkomsttiid wol oeren earder waard.

refr..

Minnerstgea..Minnertsgea..lei noch op ien ear  
gjin gerop...set him op...dat die wol wat sear  
hiel betiid..yn'e striid...foar as yn'e wyn  
sa riedsto blier en bliid de âlve stêden yn.

Do hâldst sa fan mesyk...en't hâld dy fan'e dyk  
it korps en ek dyn band...fersierst mei dyn talint  
fol ritme sit de maat...yn't wykein faak op paad  
en moandeis wurd by omke Foppe alles noch bepraat.

Wy ha in prachtig koar...wy binne fanatiek  
en do stiest der wat foar...en makkest de mesyk  
en ast der dan by sjongst...dyn stim is moai en fol  
dan likest op in lyster dy't in wyfke lokje wol.

refr..

Do re mi...do re mi...it giet foar de wyn

jou de toan..no mar oan..dan sette wy wol yn  
do re mi...do re mi..wy binn'e net fan sâlt  
krús as mol..wy rêdde it wol..de toppers fan'e wrâld.

It Bildts dat is dyn taal...dyn libben dyn ferhaal  
dyn tinken en foargoed...dyn herteklop en bloed  
mar komt dit yn't geding..dan knypt de nôlestring  
want Brabân is wol fier..mar de doar bliuwt op in kier

Wy litt' in lytse trien...mar litte dy graach gean  
it nije aventoer..fol moed en ek fol fjoer  
wy winskje dy as koar...set dyn bêste poatsje foar  
en doch dyn wurk mei nocht...en gean dyn wei mei God.

refr..

Goeiendei...goeiendei...Lieuwe.. hoi.. goodbye  
adieu farwol..wy witte wol..do sikest sels dyn wei  
goeiendei..goeiendei.. Lieuwe ..hoi.. goodbye  
watsto diest en wasto wiest.. dat nimme wy echt mei!!

## **DIACONIE**

De twee diaconale collecten van 14 en 28 april hebben € 317,20 opgebracht.

De avondmaalcollecte van 18 april bestemd voor de slachtoffers van de cycloon Idaï heeft € 327,61 opgebracht.

De Paascollecte van 21 april bestemd voor de boeren in Pakistan heeft € 214,75 opgebracht.

Aan de bloemengroet is in de maand april € 25,60 gegeven.

Wij zijn als Diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

### **Aanmelding en/of vragen?**

Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan dat via de volgende manier:

**blommengroet@gmail.com**

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!

## **Heilig Avondmaal:**

Op zondag 30 juni hopen wij weer Heilig Avondmaal te vieren een Fryske tsjinst, zittend in de banken.

De avondmaalcollecte is deze keer bestemd voor:

### **Steun vluchtelingen in Nigeria**

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa, maar in hun eigen land of regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Er is een enorm tekort aan voedsel door armoede, geweld, vernielingen en slechte weersomstandigheden. Via Nigeriaans kerken en hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen.

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie wereldwijd diaconale partners, zoals in Nigeria waar kerken en hun hulporganisaties voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

De Diaconie.

## **BERICHTJE VAN HET AVONDGEBED**

Op 5 juni a.s. willen we om 19.15 tot 20.00 uur ons avondgebed weer houden in de Twaskar.

We willen dit keer bidden voor oudere mensen en mensen die gevangen zitten en voor onze gemeente.

Wilt u, die niet komt misschien thuis met ons meebidden?

Dat zou mooi zijn en geeft kracht aan het gebed en voor ons dorp en de hele wereld.

Alvast hartelijk dank hiervoor.

Vriendelijke groet,



Wietske  
Petra  
Wietske  
Froukje

# FEEST!

**Hallo kinderen en ouders komen  
jullie ook op dit feest?**

**Datum : Zondag 2 Juni.**

**Tijd: 9 : 15**

**In de Meinardskerk in  
minnertsga**



**Jullie mogen verkleed komen.**



**Groetjes van het  
Jeugddienstteam.**

## **Poster Pink/Praise**

### **ALPHA CURSUS**

**Hoi allegearre,**

Yn jannewaris binne wy los gongen mei sa'n 9 doarpsgenoaten út Minnertsgea oan in Alpha kursus.

15 kear efter inoar oan op moandei te jûn, bin wy by inoar kommen. Under lieding fan Meindert en Ankie út Menaam, hawwe wy

opbouwende gesprekken oer it leauwen hân. Tekst boekje: "*wat is de zin van mijn leven, is er meer*"?

Foar my wy it in syktocht nei wat wol ik, wer stean ik yn it leauwen tot God. As jo no twivelje as net, al leauwe as net of tsjerksk binne as net! It is in leuke iepen kursus foar alle minsken die op wat foar manier dan ek yn it libben stean. Der neist fûn ik it fyn om te hearen oer de ûnderfiningen en mieningen fan de oaren. We dielden fraachen en ús twivels mei inoar. It wiene dan ek moaie, learsume, bysûndere mar foar my ek wolris dreech te begripen jûnen.

Ik tink (as ik foar mysels sprek) dat wy mei inoar in bysûndere bân opboud hawwe, mei guon dy ik oars net better koe as in namme en hoi sizze yn it doarp. Wy hawwe dochs wat moais dield, it leauwen yn God. En dat is dochs in stikje rykdom!

Dus beste minsken, twivelje jimme, bin jimme nijsgjirrich, lit jimme mei nimme, ûnderfyn it en priuw it. Wat haw je te ferliezen.... Soms litte wy God los mar hy ús noait. Stean iepen foar syn leafde nei ús want God is leafde ♥.

Thea Z.

## **NIEUWS VAN TSJERKEPAAD!**

Het is al bijna weer zover.

Vanaf 4 juli t/m 14 september is de kerk op zaterdagmiddag weer open van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Wie belangstelling heeft voor onze prachtige Meinardskerk mag dan zomaar binnen lopen en kan op verzoek worden rondgeleid en geïnformeerd door het enthousiaste team van gastvrouwen/heren van Tsjerkepaad. Zij kunnen u vertellen over de geschiedenis v.d. kerk, o.a.



over de brand, het orgel, de grafstenen, de ornamenten en verdere bijzonderheden.



Als aanvulling op het Tsjerkepaad gebeuren wordt er voorafgaand voor de basisschool jeugd van Minnertsgea een kleur/tekenwedstrijd m.b.t. de kerk gehouden met natuurlijk een leuke attentie voor de mooiste inzendingen.

De resultaten komen tijdens Tsjerkepaad in de kerk te hangen en zijn daar te bezichtigen en te bewonderen.

Zo hopen wij met behulp van de kinderen de kerk extra feestelijk te maken. Nadere informatie volgt!!

En als afsluiting van uw bezoek staat desgewenst de koffie/thee en koek voor u klaar in de consistorie waar u nog even gezellig kunt napraten.

Wij hopen u binnenkort te verwelkomen.

Tot ziens! Team Tsjerkepaad.

## **UIT DE REGIO**

### **In sjongbondel foar Hindrik van der Meer**

Yn septimber 2018 is muzykman Hindrik van der Meer oan syn ôfskiedstoernee begûn. Mar leafst 43 tsjerken reizget er bydel, om oeral noch ien kear lucht te blazen yn it fluitsje dat er altyd yn 'e bûse hat as dirigint. Oait rjochte Van der Meer it Kwartettekoar op, dat no al wer trettjin jier mei him ûnderweis is. Hindrik hat de leeftyd fan 80 jier

berikt en wurdt no traktearre op in mânske sjongbondel, mei lieten fan himsels en oaren. Op 27 jannewaris 2019 is yn de Anna Tsjerke fan Winsum *Hertslach* presintearre, 170 ‘lieten om it út te sjongen’, sa’t de ûndertitel seit. “*Dêr sit de jubel fan it libben yn, mar ek de oantrún om it fol te hâlden*”. Sa beskriuwt Eppie Dam dizze nije lietenbondel.

It Kwartettekoar moast in ‘briedplak foar eigentiidske liturgy’ wurde, sei Van der Meer doe’t er yn 2006 in oprop die om lid te wurden. It sloech dalik oan en sûnt dy tiid wie it koar, mei leden rûnom wei út de provinsje, net meart fuort te tinken út ’e Fryske tsjerken. It Kwartettekoar hat ek de opdrachtjouwer foar de bondel west.

Yn earste oanlis soe it oanbod beheind bliuwe ta wurk fan Van der Meer sels, mar útjouwerij Intrada seach in moaie gelegenheid om tagelyk ek oare lieten oer it fuotljocht te bringen.

In fjouwerkoppige redaksje, besteande út Eppie Dam, Jan de Jong, Margryt Poortstra en Gerben van der Veen, bûgde him oer de seleksje út tritich jier geastlik repertoire. It resultaat hat in lieteboek fan 272 siden west, dêr’t Fryske sjongers fan foarút kinne.

**Op 2 juni sjongt it koar foar de 12<sup>e</sup> keer út Hertslach yn de St. Martinustsjerke yn Tsjommearum. De tsjinst begjint om 09.15 oere.** De toernee rint oan maart 2020 ta en no noch krapoan 20 kear yn likefolle tsjerken rûnom yn ’e provinsje. It seit himsels dat elkenien dêrhinne kin. De komplette útfieringslist is te finen op de webside fan it Kwartettekoar.