



*Kerkblad Protestantse Gemeente Minnertsga
Jaargang 21 nummer 5 Mei 2019*

DE PROFETEN (6)

Wat een bijzondere cursus hebben Lieuwe en ik samen mogen volgen. Profeten zijn een apart slag mensen, maar ook helemaal niet. Ze staan ook zo dicht bij ons, mens als alle andere mensen, en toch ook weer anders. Vaak ook tegendraads en toch ook weer voor de mens opkomend. De weg van de roeping gaan ze, de meesten met tegenzin, omdat ze niet willen of zeggen het niet te kunnen. Ze leggen haarscherp uit wat er aan de hand is en soms ook in zeer vage beelden. Profeten spreken mensen aan op hun gedrag in hun tijd, waarbij sommige uitspraken ook voor een verdere toekomst kunnen zijn, maar dat ligt er niet direct in. Denk maar eens aan de vrouw (Jesaja 7) die een kind zal baren. Dat gaat over de nabije toekomst van dan, maar wordt ook betrokken op de verdere toekomst op Jezus. Zo gaan Joden met uitspraken om en dat doet ons direct realiseren, dat wij in ook in die traditie staan.

Vele deelonderwerpen kwamen ter sprake in het boek van Abraham Joshua Heschel, De Profeten. Iedere keer hebben we ook maar een klein stukje opgepakt, wat ons in het bijzonder extra raakte. In dit laatste deel dat we hebben gelezen gaat het over de waarachtigheid van de profeten. Hoe verhouden zij zich tot profeten uit andere godsdiensten? Extase en buiten je zelf treden, onbegrijpelijke taal uitstoten, vreemde dingen doen, ingewanden lezen, vogels bekijken of iets dergelijks zien we daar steeds terugkomen.

De profeten van God, de Heer, worden geroepen, maar willen niet altijd. Daarmee is heel veel gezegd. Dat is juist waar het om gaat. In de andere godsdiensten volgen profeten via een bloedband elkaar soms op. Of kiezen ze voor het vak profeet. God roept de profeet. Hij zet in en wacht op een antwoord; Hij roept en zet de geroepene voor het blok. Jij bent degene, die het MOET doen. De mens wordt ingezet op een actie, een taak, een plek. Het gaat van God, de Heer uit en niet van de mens. God richt zich tot de mens, zoekt de mens.

In ons geloof en in de kerk gaat het vaak andersom. Mensen zoeken antwoorden, willen antwoorden, eisen antwoorden op wat er gebeurt in de wereld om hen heen, waarbij die antwoorden dan soms al vaststaan voor ons en God daar maar aan moet voldoen. Je ziet dit in religieuze handelingen die we doen, in meditatie, in gebeden. De mens wendt zich tot God, zoekt God.

Het bijzondere is dat het eerste in de bijbel heel veel voorkomt. Ook in de Psalmen ligt het initiatief bij de Heer met de reactie van de mens daarop. En misschien wel heel bijzonder is het ook de grond voor het paasevangelie: Jezus wordt opgewekt uit de dood. God roept Jezus weer in het leven terug. Het antwoord is: Jezus staat op uit de dood. God wekt Jezus uit de dood op. De eerste actie ligt bij Hem, die roept. God heeft het eerste - het scheppende - woord en het laatste. God wacht op antwoord.

Een heel andere kijk op de profeten, maar ook op ons eigen leven en geloven krijgt dit. Het perspectief van God uit gedacht wordt dan ook nog duidelijker. De profeten spreken vanuit dat perspectief tot de mensen. Zij behartigen Gods belang bij de mensen en soms doen ze een beroep op Gods barmhartigheid.

Deze studie blijft ongetwijfeld doorwerken in onze levens, in mijn leven en geloof. Ik hoop ook dat dit tot opbouw mag zijn van de gemeente tot eer van de Ene, de God, Schepper van hemel en aarde. Het was een prachtig seizoen, zo als voorgangers samen.

Ds. Jelte Lindeboom.

AGENDA MEI 2019

- 1 mei Avondgebed in de Twaskar 19.15 uur
14 mei Thema-avond nieuwe burenen 19.30 uur in het Mienskar te Oosterbierum (zie aprilnummer Tsjerkenijs)
20 mei Redactievergadering om 20.00 uur bij H. Andringa
21 mei Emmaüswandeling om 13:15 uur in de Meinardskerk
26 mei Samenzangavond om 19.30 uur m.m.v. Lemster Mannenkoor

KERKDIENSTEN IN DE MAAND MEI 2019

Zondag 5 mei

9.15 uur

Collecten

De paaskaars wordt aangestoken door Mayna

Zingen voor de dienst lied van de maand 887

Kinderkerk

Ds. J. Lindeboom

Koffiedrinken na afloop van de dienst

Kerk en Pastoraal Werk

Arjen en Klaske

Zondag 12 mei

9.15 uur

Collecten

De paaskaars wordt aangestoken door Henk

Zingen voor de dienst lied van de maand 887

Kinderkerk

Ds. C. Glashouwer uit Harlingen

Diaconie en Pastoraal Werk

Maaïke en Krista

Zondag 19 mei

9.15 uur

Collecten

Extra collecte

De paaskaars wordt aangestoken door Ymke

Zingen voor de dienst lied van de maand 887

Kinderkerk

Ds. H. Gilliam uit Pingjum, **Fryske tsjinst**

Diaconie en Pastoraal Werk

Kerk

Lydia en Jikke

Zondag 26 mei

16.00 uur

Collecten

4-dorpendienst in de loods van de fam.

Joostema aan de Moaije Peal te Minnertsgea

1 voor Maher India en 1 voor de onkosten

Donderdag 30 mei

9.15 uur

Collecten

De paaskaars wordt aangestoken door een ouderling

Zingen voor de dienst lied van de maand 887

Hemelvaartsdag

Ds. J. Lindeboom, gezamenlijke dienst in

Minnertsgea

Koffiedrinken na afloop van de dienst

Diaconie en Pastoraal Werk

FANÚT DE FLINTER

Hoe gaat het? Is een vraag die iedereen wel eens krijgt! Er wordt gevraagd naar het welbevinden van jou. Het is een open vraag, waarbij ook nog wel eens wordt uitgegaan van het positieve antwoord: goed! Hoe gaat het met de kerk? Dat wordt al lastiger. In het nieuws is weer veel te doen rond kerken. De laatste week over aanvallen op kerken, waarbij veel mensen zijn omgekomen op Sri Lanka, waarbij de Notre Dame in Parijs is uitgebrand, waarbij christenen in diverse landen weer zwaar vervolgd zijn. Wat moet je daarop antwoorden? Ook: goed?! Misschien wel een goed idee om dat ook met goed te beantwoorden. De kerk in Parijs is maar stenen en materiaal - monumentaal, maar dat is niet van levensbelang voor het vertrouwen op God, wel helpen. Op Sri Lanka gaat het om mensenlevens, dat komt meer binnen en schudt alles helemaal door elkaar. Je kunt het niet met elkaar vergelijken. Het enige verband is dat de mensen uit beide gebeurtenissen bij Jezus willen horen. Jezus, die opgewekt is uit de dood. Hij geeft hoop dat het niet doodloopt, maar door mag gaan ondanks alles wat er in je leven kan gebeuren, dat het dus goed is dat Hij er is!! Met, in en door het verdriet heen zou een volgeling van Jezus kunnen zeggen: het gaat goed! Ondanks de tegenslagen: het gaat goed! Dat is waarop ik steeds probeer mijn vertrouwen op te bouwen om zo in blijdschap om de opgewekte Heer en om al zijn volgelingen, die door Hem verbonden zijn, te leven in vrijheid en vreugde!

Goede en gezegende diensten!

Ds. Jelte Lindeboom.

BERICHT VAN DE KERKELIJK WERKER

April is tot dusverre voor mij een enerverende maand geweest. En op het moment van schrijven moet mijn afscheidsdienst nog gehouden worden. Dit is dus nog niet mijn laatste bericht. In de Tsjerkenijs van juni zal ik terugblikken op de afgelopen tijd.

Wel noem ik nog even dat ik een indrukwekkend bezoek heb gebracht aan Ieper (België). Het is een gebied waar enorm gevochten is tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Ik heb twee keer 'the last post' gehoord onder de Menenpoort. Al 90 jaar lang wordt er elke avond om 20.00 uur een korte ceremonie gehouden ter gedachtenis aan de gestorvenen. Ik heb vele militaire begraafplaatsen bezocht. Het viel mij gelijk op dat ontzettend veel grafstenen geen naam hebben.

Het is een gebied waar ik zeker nog eens naartoe zal gaan. Vanuit Veldhoven is dat straks natuurlijk maar een kort loopje.

Ik heb nog altijd geen vaste huisvesting kunnen vinden. Als deze zoektocht gelukt is, laat ik natuurlijk via Tsjerkenijs een verhuisbericht achter. Verhuizen doe ik dus nog niet. Dus verbaas u niet als we elkaar de komende weken ergens op Het Bildt tegenkomen.

Mijn laatste groet komt dus volgende maand.

Vr. groet, Lieuwe

(tel: 06 19 35 67 74 / mail: l.t.wijbenga@ziggo.nl)

Hierbij nogmaals enige gegevens van mijn nieuwe gemeente:

Protestantse Gemeente Veldhoven

Immanuelkerk (Kerk en Ontmoetingscentrum)

Adres: Teullandstraat 1, 5503 VV Veldhoven

Website: www.immanuelkerkveldhoven.nl

STILLE WEEK

Wat een bijzonder mooie en indrukwekkende week hebben we weer gehad met al die vespers en vreugdevolle paasdiensten. Velen hebben deze week een of meerdere of zelfs alle vieringen

meegemaakt, mee gevierd! Bijzonder om zo op weg te gaan naar het feest van de bevrijding van alles wat je bindt en bij de Heer weghoudt.

Dankbaar ook om te zien dat zo veel verschillende mensen mee hebben gedaan tijdens de vieringen om dan een taakje te doen. Dankbaar om met een aantal mensen dit weer voor te mogen bereiden. Dankbaar voor de boekjes, voor de bloemschikking, voor de muziek, voor het bedenken en samenstellen. Dankbaar om zo met elkaar God te mogen volgen en te dienen. Dankbaar dat wij volgelingen van die Jezus mogen zijn.

Wij hopen dat iedereen als opgewekte volgelingen van Jezus verder mogen gaan. Misschien dat sommigen van jullie wel zoiets hebben, daar zou ik ook wel aan mee willen doen.

Ben jij daar enthousiast over, dan kun je dat melden bij mij: bellen, mailen of appen.

Zo hopen we dit nog vele jaren met elkaar te mogen dragen tot eer van de opgewekte Heer!

Ds. Jelte Lindeboom

UIT DE KERKENRAAD

Terugblik

We kunnen met blijdschap en voldoening terugzien op de diensten die in de maand april zijn gehouden. In de stille week werden de gebruikelijke vesperdiensten gehouden. Hoogtepunt hierbij was opnieuw de viering van het Heilig Avondmaal op witte donderdag.

Wij willen de commissie stille week en iedereen die heeft bijgedragen aan deze vieringen daarvoor hartelijk danken.

Ook kunnen we terugzien op een zeer geslaagde paasviering voor 55 plussers op 12 april. Er waren ruim 50 deelnemers aanwezig. Dank aan de commissie die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt.

Ambtsdragers verkiezingen:

De kerkenraad is nog druk doende met het vinden van kandidaten voor de vacatures binnen de kerkenraad. Dit wil helaas nog niet erg vlotten. Wij doen daarom een dringend beroep op gemeenteleden om een eventuele verkiezing serieus in overweging te willen nemen.

Kerkelijk werker:

De kerkenraad heeft besloten om op zoek te gaan naar een nieuwe kerkelijk werker voor onze gemeente, dit opnieuw met een betrekkingsovername van 0,7 fte. Voor de eisen die aan deze functie worden gesteld is een profielschets opgesteld.

De vacature is inmiddels opengesteld en daarop kan tot 15 mei a.s. door kandidaten worden gereageerd.

Enquête:

Op 10 april zijn de voorlopige uitkomsten van de gehouden enquête aan de gemeente gepresenteerd.

Na de ontvangst van de definitieve rapportage zal worden bezien hoe hier verder mee om te gaan.

Piet Haagsma, voorzitter.

Verslag kerkenraadsvergadering op 27 februari 2019

Afwezig: Aalzen, Ronald, Klaas Evert en Ytje.

Opening:

De voorzitter opent de vergadering en leest uit Er voor staan: Een voorbeeld voor kinderen en Marcus 10 vers 13 t/m 16 en gaat dan voor in gebed.

Zending en evangelisatiecommissie:

De penningmeester is afwezig om een toelichting op de jaarrekening te geven. Volgt op de gemeenteavond. Er zijn op dit moment geen vragen.

Vaststelling verslag kerkraadsvergadering van 12 december:

Punt 4 een kleine correctie.

Vastgesteld en goedgekeurd.

Mededelingen en ingekomen stukken:

Verzoek om gift van commissie bijzondere diensten toezeggen.

Preekrooster: Voor kennisgeving aangenomen.

Diaconie:

Notulen vastgesteld en goedgekeurd.

Toelichting op jaarrekening.

Vraag over landhuren. Wordt uitgezocht voor de gemeenteavond.

Kerkrentmeesters:

Notulen vastgesteld en goedgekeurd.

Jaarrekening zijn geen vragen over.

Vacaturetekst kerkelijk werker:

Oege zal een andere opzet maken waarin onze gemeente goed geprofileerd wordt. Komt bij iedereen op de mail.

Stand van zaken samenwerking Minnertsga/Tzummarum:

Jelte licht toe hoe de situatie op dit moment in Tzummarum is.

Er is een gesprek geweest met Ds. Beekman hierover. Hier komen we later op terug.

Misschien een idee voor onze gemeente om ook eens een gesprek te hebben met Beekman over dit onderwerp. Jelte zegt toe een afspraak te zullen maken.

Jeugdwerk:

Jeugddienstcommissie zou de diensten die hier zijn gehouden in Minnertsga ook wel in Tzummarum willen doen.

Op 26 maart en 9 april komt er iemand van de YMCA voor gesprekavonden met de jeugdouders, clubleiding enz.

Opgave is nog summier.

Ouderlingenberaad:

Notulen onveranderd vastgesteld en goedgekeurd.

Vraag: Kan er ook een thema avond worden georganiseerd over het onderwerp

Levensbeëindiging/Voltooid leven? Moeilijk maar toch ook actueel. Wordt op terug gekomen.

Verslag afgevaardigden:

Aantal mensen hebben de hoofden bij elkaar gestoken over het eventueel afschaffen van de diensten op 2^e paas- en 2^e kerstdag.

Er wordt afgesproken dat zolang er nog zoveel belangstelling voor is dat dit blijft doorgaan.

Agenda gemeenteavond:

Presentatie studenten:

Wordt een andere avond voor georganiseerd om het goed uit de verf te laten komen.

Rondvraag:

Wietske L nodigt ons uit voor Wereldgebedsdag op 29 februari.

Bettie D merkt op dat de sfeer de laatste vergaderingen wat gespannen was en hoop dat dit in het vervolg niet weer zo zal zijn.

Respect voor elkaar is heel belangrijk.

Tineke de S: Diaconie wil de kinderen uit het dorp die om wat voor redenen dan ook niet op vakantie kunnen een vakantierugzakje geven. Vraag aan de jeugdouders of die zich hier in kunnen vinden. Is akkoord.

Sluiting door Bettie D met gedicht.

GEMEENTEAVOND 13 MAART 2019

Aanwezig: 36

Opening:

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en leest het gedicht *Bezinning*.

Jaarrekening Zending en evangelisatiecommissie:

Petra licht de jaarrekening toe. Hier zijn geen vragen over.

Kascontrole J.Joostema en E.Hoekstra: Alles prima in orde.

Jaarrekening Diaconie:

Sjoerd neemt deze met ons door. Hier zijn geen vragen over.

Kascontrole J.Joostema en E.Hoekstra: Hier ook alles prima in orde.

Nieuwe kascontrolecommissie 2019.

Johannes en Erik willen dit volgend jaar nog wel een keer doen.

Jaarrekening Kerkrentmeesters en Begraafplaats:

Anno geeft een toelichting op een paar grote uitgaven aan

o.a. aankoopland en restauratie dak van de kerk.

Er wordt nu 10.000,-- per jaar gespaard voor de andere kant van het dak dat over ongeveer 10 jaar zal plaatsvinden.

Akkoordverklaring accountant voor de cijfers.

Legaat van 10.000,-- wordt achteruitgezet voor reparaties aan het orgel.

Hoekstra geeft toelichting begroting begraafplaats.

Hierover zijn geen vragen.

Wel even de opmerking dat het aan te bevelen is bordjes bij de graven die nog geen steen hebben te plaatsen met naamsvermelding.

Verslag gemeenteavond 7 november 2018:

Goedgekeurd en vastgesteld.

Samenwerking Minnertsga/Tzummarum-Firdgum:

Ds. Lindeboom geeft korte toelichting.

In Tzummarum gaat het niet zo soepel met het vinden van nieuwe ambtsdragers.

Tzummarum heeft wel een heleboel vrijwilligers.

Dhr. W.Beekman is in Tzummarum geweest voor overleg i.v.m. de huidige situatie.

Enquête toelichting staat gepland op 3 of 10 april.

Rondvraag:

Erik H: Er kan nog steeds oud ijzer ingeleverd worden bij Vrieswijk in container ten bate van de jeugdclubs.

Sluiting: We zingen lied 968 vers 1,2,5.

DIACONIE

Aan de avondmaalcollecte gehouden op Witte Donderdag 18 april bestemd voor Kerk in Actie "Help de slachtoffers van de cycloon Idai" is € 327,61 gegeven.

De extra collecte van de Diaconie van 1e paasdag is bestemd voor: 'Een inkomen voor boeren in Pakistan' heeft € 214,75 opgebracht.

REEDS helpt om de inkomsten van boeren te vergroten. Meer dan de helft van de Pakistaanse bevolking werkt in de landbouw. Helaas bezitten gezinnen slechts kleine stukken grond, waardoor de opbrengst onvoldoende is om in het levensonderhoud te voorzien. Bij tegenvallende oogsten zijn deze gezinnen extra kwetsbaar, omdat zij geen andere bronnen van inkomsten hebben.

Aan de bloemengroet is in de maand maart € 102,70 gegeven.

Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

EMMAÜSWANDEING 21 MEI

Dinsdagmiddag 21 mei is er weer een Emmaüswandeling. Deze keer is het in Minnertsga. We beginnen met een kort bezinningsmoment in de Sint Meinardstsjerke, dat begint om 13.15 uur. Daarna gaan we wandelen (30-45 minuten): het eerste deel in stilte, daarna krijgen we een vraag of een gedachte mee en het laatste deel mogen we in tweetallen in gesprek gaan, net als de Emmaüsgangers, bij wie Jezus zich voegde. In het gesprek hopen we op een ontmoeting met elkaar en met God/Jezus.

Allen van harte welkom!
ds. Jelte Lindeboom.

BERICHT VAN HET AVONDGEBED

Op 1 mei willen we weer ons avondgebed houden in de Twaskar om kwart over 7.

We willen danken voor de mooie diensten in de stille week, en de voorbereidingen daarvoor.

En we willen bidden voor vervolgende christenen in Pakistan en de aanslag in Sri Lanka.

En voor onze jongeren in onze gemeente maar ook alle andere jongeren.

Wilt u thuis ook op dit tijdstip met ons mee bidden, zodat God ons sterkt en kracht geeft door het gebed.

Vriendelijke groet,

Wietske, Petra, Wietske en Froukje

KERKRENTMEESTERS

Organist

Vrijdag 19 april 2019 was het 60 jaar geleden dat Ant Wijnja-Lont voor het eerst het orgel bespeelde tijdens een kerkdienst.

Een jubileum van 60 jaar is iets om bij stil te staan en aandacht aan te schenken omdat het wel gaat over een groot aantal jaren waarbij zij verbonden was aan onze kerk. Ieder jaar komt zij nog viermaal naar Minnertsga om een kerkdienst te begeleiden en gedurende de andere weken begeleid zij op andere plaatsen diverse diensten.

Omdat Ant het graag in kleine kring wilde vieren zijn Sierk M en Piet Haagsma vrijdag 19 april bij haar geweest en heeft Piet haar de versierselen horende bij een dusdanig jubileum opgespeld en heeft zij naast die hierbij horende oorkonde ook een wandbord met daarop het orgel en bloemen gekregen.

ZENDINGSCOMMISSIE

Fryslân foar Rwanda - Rwanda

Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor christenen in Rwanda. Het is één van de kleinste Afrikaanse landen, slechts acht keer groter is dan Friesland en bovendien even groen. Maar waar Friesland bekend is om de Friese meren, is Rwanda het land van duizend bergen. Tot 2022 gaan veel Friese kerken aan de slag voor Rwanda: Fryslân foar Rwanda!

Jonge christelijke bevolking

De meeste Rwandezen zijn christen (56% katholiek, 26% protestant, 11% Zevende Dags Adventist) en 4,6% is moslim. Rwanda heeft een zeer jonge bevolking: meer dan 60 procent is geboren na de genocide in 1994. Toen werd een tiende van de bevolking uitgemoord. Het aantal 55+ers is maar 6,6%.

Hiv/aids

Dit kleine vruchtbare dichtbevolkte land heeft 12 miljoen inwoners. Bijna 2% daarvan zijn besmet met het hiv-virus, waaronder 11.000 kinderen jonger dan 15 jaar. Bovendien zijn er 69.000 weeskinderen die hun ouders door aids verloren.

Leren van elkaar

Protestantse kerken in Rwanda zijn de laatste jaren druk bezig om jongeren meer stem te geven in hun kerken. Ook binnen Friese kerken speelt dit thema. Een mooi aanknopingspunt om van elkaar te leren.

Meer informatie vindt u op:

<https://www.kerkinactie.nl/projecten/friesland-voor-rwanda>

Sjaak W

Het mag wel eens gezegd worden:

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de mooie dingen die in onze gemeente zijn gebeurd.

Allereerst de bus geregeld naar Nederland Zingt, de voorbereidingen op de preken in de 40 dagen tijd, de liturgieën gemaakt en gedrukt, de bloemschikkingen.

De bloemengroet, de contactdames, de orgelspelers, de kerkenraad, de jongeren, de kinderkerk, de clubs.

De mensen die de kerk schoonmaken, de kosters, de mensen die op de achtergrond van alles doen, koffiedrinken in de kerk.

Wat een mensen die het werk van God steunen en versterken.

Hartelijk dank daarvoor.

Dankbare gemeenteleden.

ALPHA CURSUS IN MINNERTSGA

De eerste Alpha cursus in Minnertsga is gevolgd met veel succes en bestond uit 9 deelnemers.

Graag wil de leiding de volgende groep deelnemers verwelkomen na de zomervakantie (september)

Je hebt vast weleens gehoord van de Alpha-cursus. Dit is niet zo verwonderlijk omdat wereldwijd al ruim 24 miljoen mensen een Alpha-cursus hebben gevolgd. Ook in Friesland worden er al geruime tijd Alpha Cursussen gegeven.

Wat is er zo interessant aan de Alpha-cursus?

De Alpha-cursus is meer dan een vrijblijvende kennismaking of hernieuwde kennismaking met het christelijk geloof. Je ontdekt niet alleen heel veel meer over het christelijk geloof, maar het

gaat ook over de ontmoeting met anderen, verbinding zoeken en het ontwikkelen van hechte relaties.

Deelnemers zitten vaak met vragen, hebben soms heel eigen ideeën of hebben zelfs twijfels over het geloof. De Alpha-cursus probeert mensen daarom mee te nemen in datgene wat de Bijbel ons over geloof te zeggen heeft.

Bij de Alpha-cursus komen de deelnemers gedurende 12 weken iedere week samen in een ontspannen huiselijke gezellige sfeer. Iedere week wordt één van de in totaal 12 onderwerpen van de Alpha-cursus besproken. Tijdens de cursusavond is er tijd voor koffie of thee en wordt een korte aansprekende lezing gegeven over het onderwerp. Aansluitend is er gelegenheid daarover verder te praten onder leiding van een gespreksleider. Alle deelnemers krijgen een werkboek, waarmee je voorafgaand aan de cursusavond alvast iets over het onderwerp kunt lezen en waarin je tijdens de cursus ook aantekening kunt maken.

Voor meer informatie zie ook de website: www.alpha-cursus.nl

De cursus is bedoeld voor iedereen vanaf 16 jaar.

De cursus wordt wekelijks gehouden.

De cursus zal worden gegeven op zondagavond, maandagavond of donderdagavond.

De leiding is handen van Meindert & Ankie Keizer uit Menaldum.

Deelnemers kunnen zich opgeven bij Wally Joostema

NEDERLAND ZINGT

Zaterdag 6 april was de Nederland Zingt Dag in de Jaarbeurs te Utrecht.

Ruim 11.000 mensen waren aanwezig en wij hadden het voorrecht om ook daar te mogen zijn.

De PKN-Gemeente van Minnertsga liet een bus rijden en er waren nog enkele plaatsjes vrij.

Het was om 6.45 u. verzamelen bij het sportcentrum, waar een uitstekende bus van Reisvervoer Veenstra voor ons gereed stond.

Wietse Vlietstra bracht zijn vrouw Theodora, schoonmoeder, Brant Teertstra en ondergetekende er naar toe.

Het dag thema was 'Hij laat nooit los'.

De presentatie was in handen van Mirjan Bouwman en EO-direkteur Arjan Lock.

In de uitverkochte zaal klonk door alle onderdelen heen de hoopvolle boodschap van Gods aanwezigheid in het leven van alledag. In welke omstandigheden je ook zit. Zanger Kees Kraayenoord en de band Sela verleenden hun medewerking aan het EO-evenement. Met het bekende lied Amazing Grace werd de muzikale dag geopend.

Dominee Arie van der Veer vertelde voor de pauze, met een steen in de hand, over de droom van Jacob.

Tussen de liederen door kwam het EO Metterdaad-project aan de orde.

In Oekraïne is het heel gewoon dat hele dorpen alcoholverslaafd zijn.

Kinderen zijn hier altijd de dupe van. Zij worden vaak verwaarloosd en geslagen. Miranda Sloots raakte betrokken bij zo'n dorp en ontmoette het jongetje Dima. En dit liet haar nooit meer los.

In het dorpje Olesk wil zij in samenwerking met Worldpartens het kerkje verbouwen tot een multifunctioneel centrum.

Zowel voor de kinderen als opvang na schooltijd en er is ruimte voor een Zondagsschool.

Zij kwam zelf op het podium om het verhaal te vertellen.

Daarna kwam de collecte en hopelijk is de benodigde ca.70.000 euro opgehaald.

Het eerste gedeelte werd om 12.30 u. afgesloten.

Tijdens de pauze tot 14.00 u. waren er talrijke activiteiten.

In het 2de gedeelte kwam dominee Jurjen ten Brinke uit Amsterdam aan het woord. Hij sprak over lopen op het water en omgaan met 'tegenwind'. Het bekende Bijbelverhaal van Petrus.

Lopen op het water en dan de angst zien van de weersomstandigheden.

Maar Jezus pakt beet en laat nooit los.

Robert van Twillert uit Bunschoten getuigde hoe hij de stormen van zijn leven aan den lijve heeft ondervonden. Hij werd heel ernstig ziek en moest binnen 24 uur afscheid nemen van zijn familie. Wekenlang lag hij in coma. Wonder boven wonder herstelde hij. Na een lange revalidatie periode stond hij nu op het podium naast Kees Kraayenoord. Hij sprak de voor hem zo waardevolle woorden 'Houd vol'. Hij laat nooit los en gaf die mee aan ons allen.

Na het vele meezingen werd de prachtige dag afgesloten met het hand in hand gesproken 'Onze Vader'.

Wat was deze dag vol van warmte en liefde.

Tenslotte heel veel dank aan onze zuster gemeente en de mannen die de organisatie op zich namen. Wij zijn jullie heel erg dankbaar.

De busreis was ook zeer aangenaam.

Ik heb enkele dagen van alle emoties moeten bekomen.

Diep buigend voor de Almachtige.

Pieter K. Goodijk.

UIT DE REGIO

UITNODIGING 4ing gezamenlijke dorpen

Op 26 mei om 16.00 uur organiseren wij een viering in de loods van de Familie Joostema, Moaije Peal te Minnertsga.

Het thema waar we voor gekozen hebben is:

“Samen staan we sterk”.

Aan de viering wordt medewerking verleend door United uit Stiens en de commissieleden.

Tijdens de dienst houden we 2 collectes, 1 voor Maher India en 1 voor de onkosten.

Na afloop bieden wij jullie een hapje en een drankje aan.

We hopen jullie te mogen verwelkomen op 26 mei.

Met vriendelijke groeten, 4 dorpendienstcommissie:

Adeline, Fokke, Anneke, Corrie, Lenie, Aafke, Anne en Olga.

Innen abonnementsgeld Tsjerkenijs 2018-2019.

Van degenen die een machtiging hebben afgegeven zal het abonnementsgeld voor Tsjerkenijs omstreeks 27 mei 2019 worden afgeschreven.

De abonnees die zelf de overschrijving verzorgen kunnen dit blijven doen zoals ze gewend zijn.

De nieuwe abonnementen 2018-2019 die ons gemachtigd hebben, worden op bovenstaande datum afgeschreven, en degenen die per kwitantie betalen zullen in mei/juni worden bezocht.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de redactieleden. (zie colofon Tsjerkenijs)

De redactie van Tsjerkenijs.

