

# Tsjerkenijs



*Kerkblad Protestantse Gemeente Minnertsga  
Jaargang 21 nummer 11 November 2019*

## **NIETS TE DANKEN!**

Ach, het is wel goed! Niets te danken! Dit zeggen we als reactie op een bedankje van de ander. Je geeft dit aan om te zeggen dat de ander niks verschuldigd is. Eén van de eerste dingen die we onze kinderen en die we waarschijnlijk ook zelf hebben geleerd is: Dankjewel zeggen.

Op 6 november vieren we Dankdag voor Gewas en Arbeid.

Maar hoe zit het eigenlijk met onze dankbaarheid? In een samenleving waarin we steeds meer van onszelf, de ander en de wereld eisen. Kunnen we nog dankbaar zijn? Dankbaar zijn is een keuze en heeft te maken met een gevoel over een belevenis. Het is iets anders dan blij zijn, want soms voelen we ons niet altijd fijn. We maken dingen mee zoals ziekte, verdriet en teleurstellingen. Dit sluit niet uit dat we niet dankbaar kunnen zijn.

Toch is het voor ons als mensen behoorlijk lastig om dankbaar te zijn.

De eerste gedachte die ik, net als veel andere mensen, 's ochtends heb is: ik heb niet genoeg tijd. Of dat nu waar is of niet, de gedachte 'niet genoeg' komt automatisch bij ons op, en we denken er vaak niet eens aan om daar vraagtekens bij te plaatsen. Het grootste deel van de dag en van ons leven zijn we bezig met luisteren naar, of vertellen, klagen of piekeren over waar we niet genoeg van hebben. We hebben niet genoeg tijd om te sporten. We hebben niet genoeg werk. We hebben niet genoeg macht. We hebben niet genoeg natuur. We hebben niet genoeg aan ons weekend. We hebben natuurlijk niet genoeg geld. We zijn niet slank genoeg, we zijn niet slim genoeg, we zijn niet knap genoeg, fit genoeg of succesvol genoeg, of rijk genoeg. Al voordat we overeind zitten in bed, voordat onze voeten de vloer raken, schieten we tekort, lopen we achter, zijn we aan de verliezende hand. We moeten niet streven naar meer, maar tevreden zijn met genoeg. Pas dan kunnen we vanuit dankbaarheid leven. Mijn genade is u genoeg zegt God tegen Paulus (2 Kor.12:9). Gods genade is een bevrijding voor ons. Gods genade verandert ons moeten, in een mogen. Als we iedere dag mogen leven en mogen doen wat we

kunnen geeft dit een hele andere houding. We mogen oefenen, want we mogen ook fouten maken. Deze oefening probeer ik met vallen en opstaan, maar wel in alle dankbaarheid. Dankbaar dat God ons iets heeft gegeven wat hij ons niet verschuldigd was. Een gebaar, waarbij je zou kunnen zeggen niets te danken, het is wel goed, maar waarbij het toch onmogelijk is om God daarvoor niet alle lof en dank te geven.

Tsjikke Bloem.

## **KERKDIENTEN IN DE MAAND NOVEMBER**

### **Zondag 3 november**

**9.15 uur**

Collecten:

Extra collecte

Zingen voor de dienst

Geen Kinderkerk

*Kinderdienst/themadienst*

Jeugddienstcommissie

Kerk en Pastoraal Werk

Jeugdwerk

Lied 997

### **Woensdag 6 november**

**19.30 uur**

Collecten:

Extra collecte

Zingen voor de dienst

*Dankstond*

Ds. J. Lindeboom

Diaconie en Pastoraal Werk

Dankstondcollecte

Lied 997

### **Zondag 10 november**

**10.45 uur**

Collecten:

Zingen voor de dienst

De paaskaars wordt aangestoken door

Kinderkerk

Ds. J. Lindeboom

Kerk en Pastoraal Werk

Lied 997

Iza-May

Gerda en Mirjam

### **Zondag 17 november**

**10.45 uur**

Collecten:

Extra collecte

Zingen voor de dienst

De paaskaars wordt aangestoken door

Kinderkerk

*Heilig Avondmaal*

Ds. J. Lindeboom

Diaconie en Pastoraal Werk

Avondmaalscollecte

Lied 997

Hilde

Marieke en Anne Bente

## **Zondag 24 november**

**9.15 uur**

### **Gezamenlijk koffiedrinken na de dienst**

Collecten:

Zingen voor de dienst

De paaskaars wordt aangestoken door  
Kinderkerk

*Eeuwigheidszondag*

Kerkelijk werker T. Bloem

Kerk en Pastoraal Werk

Lied 997

Nynke

Elizabeth en Nynke

## **AGENDA**

- 2 nov. Herdenkingsmoment om 19.30 uur Meinardskerk
- 5 nov. Avondgebed om 19.15 uur in de Twaskar
- 6 nov. Gemeenteavond in de Twaskar, na de dankstonddienst
- 13 nov. Ouderlingenberaad aanvang 20.00 uur
- 24 nov. Zangdienst, aanvang 19.30 uur Meinardskerk; m.m.v. 6 man van het Noord Nederlands Trombone Ensemble
- 27 nov. Moderamen aanvang 20.00 uur
- 4 dec. Avondgebed om 19.15 uur in de Twaskar
- 11 dec. Kerkenraad om 20.00 uur in de Twaskar
- 18 dec. Kerstviering van de Diaconie en Chr. Plattelandsvrouwen in de Twaskar (zie verdere mededelingen in de Adventskrant)
- 19 dec. Schoolkerstfeest van CBS "De Wizebeam" in de Meinardskerk. Aanvang 18.30 uur
- 22 dec. Zangdienst, aanvang 19.30 uur Meinardskerk
- 23 dec. Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur.
- 31 dec. Uitleiding Brouwersfonds vanaf 16.00 uur in de Twaskar

## **FANÚT DE FLINTER**

Wat een bijzondere ervaring was dat in het weekend van 19 en 20 oktober, dat een aantal mensen Minnertsga aandede. Ze waren in de zomer begonnen aan de perlgrimsrouten 'it Jabikspaad' vanaf Hasselt in het teken van het weekend op Terschelling met het thema 'bedevaren'. Toen zijn ze tot Franeker gelopen en afgeslagen naar Harlingen om de boot te nemen. Het laatste stukje miste nog en is dit weekend gelopen van Franeker naar Minnertsga op zaterdag en zondag naar Sint Jabik om door te lopen naar Zwarte Haan - Finisterre (einde van de wereld) aan het Wad.

Zoals pelgrims vaak doen, hebben zij ook in onze kerk geslapen en een dienst gehouden op zaterdagavond en op zondag ook deelgenomen aan de zendingsdienst met de stichting van Boukje Fokkema. Pelgrims zijn onderweg, zoals alle volgelingen van Jezus onderweg zijn, zoekend, soms vindend, zeker of met twijfel, niet wetend wat of wie je onderweg tegenkomt, maar wel gaand, zoals ook Abram ging! Deze dienst zijn we begonnen met de prachtige pelgrimspsalmen 122!

Goede en gezegende diensten!

Ds. Jelte Lindeboom.

## **HERDENKINGSMOMENT MET REQUIEM**

Op zaterdagavond 2 november vanaf 19.30 uur is er een opvoering van een Requiem in de Meinardstsjerke. Een requiem is een liturgisch stuk, dat gezongen wordt tijdens een dienst in de rooms katholieke kerk. Het Requiem dat gezongen zal worden is in het Latijn en voor een deel op Gregoriaanse wijze. Iedereen in het dorp en de omgeving wordt van harte uitgenodigd om te komen. Als je de naam van een overledene genoemd wilt hebben, kun je dit doorgeven aan mij. Dit kan iemand zijn, die korter of langer geleden overleden is.

Daarnaast zullen wij als gemeente op 24 november de mensen die onze gemeente ontvallen zijn herinneren in een kerkdienst op zondagmorgen.  
Ds. Jelte Lindeboom.

## **UIT DE KERKENRAAD**

### **Gemeenteavond**

Aansluitend aan de dankstonddienst op woensdag 6 november 2019 zal de gebruikelijke gemeenteavond worden gehouden in de Twaskar.

Op het programma staan ondermeer de begrotingen 2020 van de diaconie en de kerkrentmeesters, de samenwerking met de oud-Barradielgemeenten en een rondvraag.

Wij rekenen op uw komst naar deze gemeenteavond.

### **Eeuwigheidszondag**

Op 24 november 2019 is het Eeuwigheidszondag. Tijdens deze dienst willen wij de gemeenteleden gedenken die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. In deze dienst die begint om 9.15 uur zal onze kerkelijk werker Tsjikke Bloem voorgaan. Na afloop van de dienst is er tijdens gezamenlijk koffiedrinken gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en contact met de familieleden.

### **Activiteiten**

Aan de hand van de ingeleverde opgavebriefjes zullen binnenkort de activiteiten, zoals het groothuisbezoek, de bijbelkring en de ontmoetingsgroepen, weer van start gaan.

### **Vooruitblik**

In december hopen wij weer Advent en Kerst te vieren.

De 1e Adventszondag is op 1 december 2019. Ook dit jaar zal weer een Adventskrant verschijnen.

Wij wensen u allen alvast een goede en gezegende tijd toe.

P. Haagsma, voorzitter.

## **DIACONIE**

In de maand september hebben de 2 diaconale collecten € 271,45 opgebracht.

De avondmaalscollecte op 1 september voor de bloemengroet heeft € 480,00 opgebracht.

De extra collecte voor het werelddiaconaat op zondag 13 oktober bestemd voor “Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia” heeft € 290,40 opgebracht. Via de deeldoosjes en giften op de bankrekening is € 788,60 binnengekomen. Wat een totale opbrengst is van € 1.079,00 voor het project in Colombia.

Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

## **Aanmelding en/of vragen?**

Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan dat via de volgende manieren:

**Betty: 0518-471624**

**Trienke: 0518-471407**

**blommengroet@gmail.com**

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!

## **Dorcas-actie**

Dit jaar doen we als diaconie weer mee aan de Dorcas Voedselactie. Deze wordt gehouden op vrijdag 8 november a.s. In de dagwinkel staan vanaf 's morgens 9.00 uur de vrijwilligers weer klaar om de artikelen in ontvangst te nemen. Van deze producten worden voedselpakketten gemaakt om er voor te zorgen dat het leven voor de allerarmsten in Oost-Europa deze winter draaglijker wordt.

In Oost-Europa zijn veel mensen arm. In de winter is dat extra moeilijk. Sneeuw zorgt ervoor dat ze opgesloten zitten in hun eigen huis. Soms zien ze wekenlang helemaal niemand. Een blik bruine bonen of een pak rijst zijn dan meer dan welkom. In november zamelen we de producten in en sorteren ze. In de maanden daarna nemen de allerarmsten de pakketten in ontvangst. Daar zijn ze erg blij mee. Het **geeft ze hoop** te weten dat er mensen om hen geven. De voedselpakketten worden verspreid in de volgende landen: Albanië, Roemenië, Moldavië en Oekraïne.

## **Avondmaal**

Zondag 17 november vieren wij weer het avondmaal. Deze wordt gehouden in de banken.

De collecte is dan bestemd voor actie Minima. Deze actie is bedoeld voor mensen die wonen in de voormalige gemeente Het Bildt en rond moeten komen van een minimum inkomen. Wij willen hen graag iets extra's geven tijdens de dure decembermaand. Zie bijgaande aanmelding. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

## **Kerst 2019**

Het kerstfeest van de diaconie en plattelandsvrouwen wordt gehouden op woensdag 18 december. Vanaf 16.30 uur bent u welkom in de Twaskar. Zet deze datum alvast in de agenda.

### **Een kaart als teken van medeleven**

Voor de volgende gemeenteleden die verblijven in zieken- verpleeghuis of ander woonvorm. Tevens vermelden wij de personen die in een verzorgingstehuis wonen. Ook voor hen is het prettig om een kaart te ontvangen als blijk van medeleven.

## **Kerstactie voor de minima 2019**

Met ingang van 1 januari 2018 is de Gemeente “Het Bildt” samen met die van Menaldumadeel, Franekeradeel en (gedeeltelijk) Littenseradeel overgegaan in Gemeente Waadhoeke.

Als gezamenlijke kerken hebben we besloten de “kerstactie voor de minima” ook in 2019 te organiseren. Deze actie is echter alleen bestemd voor bewoners die binnen de gemeentegrenzen van onze voormalige gemeente “ Het Bildt” wonen (onafhankelijk van het feit of zij wel/niet lid zijn van een kerkelijke gemeente) en voor hen die lid zijn van een kerk binnen de voormalige gemeente “Het Bildt”.

Als u tot één van de volgende categorieën behoort en zelfstandig woont in de voormalige gemeente “Het Bildt” dan komt u voor een bijdrage in aanmerking als

1. u alleenstaand bent, zelfstandig woont en u 21 jaar of ouder bent en geen student.  
uw netto maandinkomen bedraagt € 1031,- of minder.
2. u een eenoudergezin bent met een netto maandinkomen van € 1031,- of minder.
3. u een echtpaar vormt of samenwonend bent (met of zonder kinderen) met een netto maandinkomen van € 1473,- of minder.
4. **u alleen** een AOW uitkering (zonder extra pensioen) geniet.

Tevens proberen we ook dit jaar weer een kerstmaaltijd te realiseren.



Als u een bijdrage wilt ontvangen en eventueel aan de maaltijd wilt deelnemen moet u dit **vóór 1 december a.s.** kenbaar maken door het antwoordstrookje in te vullen en op te sturen.

Als u valt onder bovenstaande categorieën en u aanmeld om een bijdrage te ontvangen dan gaat u tevens akkoord met het registreren van uw persoonlijke gegevens. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld en na gebruik vernietigd.

U kunt het ingevulde strookje opsturen naar:

**Diaconaal Team Protestantse Gemeente  
Van Harenstraat 67  
9076 BT St. Annaparochie**

Behoort u niet zelf tot één van bovenstaande categorieën, maar kent u misschien mensen die voor een bijdrage in aanmerking komen, geef hen dan een tip door ze bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie te geven.

Het doet ons ook goed om te ervaren dat zowel particulieren als bedrijven deze actie elk jaar een warm hart toedragen en geld geven waardoor dit initiatief mogelijk wordt gemaakt.

Daarom vragen wij opnieuw aan mensen die het qua inkomen wat beter hebben in onze samenleving om ons te helpen deze actie ook dit jaar weer tot een succes te maken. Nadrukkelijk worden ook bedrijven gevraagd een handje te helpen. Steun onze actie door uw bijdrage te storten op (IBAN) bankrekening: NL21RABO 0 1498.80.294 van de Diaconie Protestantse Gemeente te St. Annaparochie o.v.v. 'Kerstactie minima'. Met z'n allen kunnen we er voor iedereen een mooi Kerstfeest van maken.

**Antwoordstrook s.v.p. langs deze lijn afknippen en voor 1 december sturen naar bovenstaand adres**

---

Naam:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Ik val onder de categorie:    1       2       3       4

(graag omcirkelen)

Met hoeveel volwassenen moet u rondkomen van  
1 minimum inkomen ....  
Hoeveel minderjarige inwonende kinderen heeft u .....

JA Ik wil me aanmelden voor de maaltijd met ..... personen  
(aangeven aantal personen)

Telefoonnummer:  
(alleen bij deelname maaltijd vermelden)

## **KERKRENTMEESTERS**

### **Beheer Twaskar en Tsjerke**

Al eerder vermelden wij dat Aukje Joostema en Wally Joostema het beheer van de Twaskar zullen gaan doen, het beheer van de Tsjerke zal Oege v.d. Mossel gaan doen. (zie colofon) Na vele jaren heeft Wopke Klaver zijn functie als beheerder neergelegd en vanaf deze plaats willen wij hem bedanken voor alle werkzaamheden welke hij heeft verricht voor onze gemeente.

### **Opruimen kreake**

Binnenkort willen wij de kreake gaan opruimen en dan voornamelijk veel ruimte gaan maken achter de kleden. Wie spullen heeft opgeslagen op de kreake verzoeken wij zich te melden bij Oege v.d. Mossel wanneer hier anders geen ruimte voor is. Naast veel spullen voor de kerk zijn we veel spullen tegengekomen die wat ons betreft wel weg kunnen maar misschien heeft iemand het daar met een reden neergelegd. Meldt je dus bij Oege zodat wij niet teveel zullen weggooien.

## **BERICHT VAN HET AVONDGEBED**

Op dinsdag 6 november willen we weer ons avondgebed houden in de twaskar om kwart over 7.

We lezen dit keer uit: Johannes 9 vers 35 t/m 40.

We willen bidden voor de jongeren in onze gemeente die net met een nieuw schooljaar zijn begonnen.

En voor Tsjikke onze kerkelijk medewerkster voor haar nieuwe taak.

En op 4 december a.s. ook in de Twaskar om kwart over 7.

We lezen dan uit: Johannes 10 vers 1 t/m 20

We bidden deze keer voor de wereld, en al haar nood.

En voor mensen die ziek zijn, lichamelijk of geestelijk.

Wij hopen dat u thuis ook mee gaat lezen en bidden, zodat een stuk verbondenheid als gemeente en als kinderen van God er is en gevoeld mag worden. Dat zou erg fijn zijn.

Vriendelijke groet,

Wietske Lautenbach, Petra Abma,

Wietske Spoelstra en Froukje Kuiken.



# **Kinderdienst:**

# **Bouwstenen voor**

# **een goed leven**





**WC PAPIER ACTIE!!!**

**12 november 2019  
komen we bij u langs aan de deur!**



**Club Minnertsga**

**CLUBAVONDEN**

11 november groep 5/6 in de Twaskar om 19.15 uur

12 november groep 7/8 in de Twaskar om 19.15 uur

15 november hebben we 12+ in het Alibi om 19.30 uur

Wij als Club Minnertsga zijn aangesloten bij YMCA, dit is de oudste jongeren organisatie van Nederland. Deze organisatie organiseert verschillende dingen voor onze club zoals Clubstried. Dit doen we elk jaar meestal in februari/maart, we hebben geld ingezameld voor YMCA Belarus in Wit Rusland en de opbrengst was €1506,-.

In moeilijke tijden helpen YMCA's elkaar wereldwijd. Denk bijvoorbeeld aan (financiële) hulp bij natuurrampen en nationale gebeurtenissen. We zamelen dan geld in, creëren bewustwording en sturen vrijwilligers, studenten en experts voor hulp en kennisoverdracht.

## **MAAK KENNIS MET THEOLOGIE**

*Oriëntatie – cursus theologie voor belangstellenden*

### **Actueel:**

Theologie scherpt je kritische blik waardoor je ziet welke machten onze maatschappij van vandaag in hun greep houden.

### **Verrassend:**

De Bijbel is wereldliteratuur. Een bonte verzameling teksten die de eeuwen door mensen te denken hebben gegeven en een handvat geboden hebben hun leven vorm te geven. Datzelfde geldt voor de christelijke feesten, godsdienstige rituelen en gebruiken en het werk van belangrijke Christelijke denkers. Je zult verrassende inzichten tegenkomen die je helpen je eigen levenservaring te ordenen en positie te kiezen in de wereld van vandaag.

### **Open:**

Er is alle ruimte voor je eigen inbreng.

### **Vormend:**

Ontdek hoe vormend het is om je verdiepen in andere levenservaringen en andere levensperspectieven dan die van je zelf.

### **Docenten:**

Alle docenten zijn academisch geschoolde theologen die hun vak goed hebben bijgehouden. Ze zijn niet alleen goed thuis in de wereld van de bijbel en de christelijke traditie maar weten die ook te verbinden met de ervaringen en vragen van mensen van vandaag. De meesten van hen

werken als predikant in de Protestantse Kerk van Nederland. De docenten wereldgodsdiensten kennen de wereld van Jodendom, Islam, Boeddhisme en Hindoeïsme van binnen uit.

**Opzet:**

De cursus bestaat uit 6 blokken van elk zes avonden, verspreid over drie jaar. Per jaar bieden we twee blokken aan. Elke keer als een nieuw blok begint – dat is in oktober en januari – kun je instappen. Je kunt ook voor minder dan zes blokken meedoen.

**Start nieuw blok:**

Op 31 oktober gaat een nieuw blok van start. De volgende avonden zijn op 7, 14, 21 en 28 november en 12 december.

**Onderwerpen en docenten:** 31 oktober en 7 november: Oriëntatie

Oude Testament, docent: Hinke Post - Knol

14 en 21 november: Oriëntatie Nieuwe Testament, docent: Jan Finnema

28 november en 2 december: ‘Wat heet goed? – christelijke denkers van vroeger en nu over goed leven’, docent: Adri Terlouw.

**Tijd en plaats:**

Van 19.30 – 21.30 uur in één van de zalen bij de Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden.

**Kosten:**

Eén blok kost € 90,00 p.p.

**Aanmelden:** [theologischevorming2.0@gmail.com](mailto:theologischevorming2.0@gmail.com)

**Website:** [www.theologischevorming.eu](http://www.theologischevorming.eu)