

Tsjerkenijs



*Kerkblad Protestantse Gemeente Minnertsga
Jaargang 21 nummer 9 September 2019*

OVERDENKING

Knooppunten

Op de fiets door het mooie Friese landschap volgde ik de welbekende fietsknooppunten. Terwijl ik mijn weg van punt naar punt uitstippelde dwaalden mijn gedachten af naar de gebeurtenissen van afgelopen jaar en het jaar wat voor mij ligt.

In ons leven hebben we ook te maken met knooppunten. We stippelen een route uit op onze denkbeeldige levenskaart en worden keer op keer verrast door de werkelijke situatie in het leven. Soms aangenaam, soms onaangenaam. En steeds sta je als mens weer bij zo'n 'levensknooppunt'.

De zomer kan juist uitnodigen om even stil te staan bij de knooppunten die achter je liggen. Momenten die gevierd zijn zoals een jubilea, het slagen voor het eindexamen of een nieuwe baan. Er zullen misschien ook momenten van verdriet en pijn zijn door ziekte of een overlijden. Misschien zit u/jij op dit moment op een punt waarop je even niet meer weet welke kant je op moet gaan of neemt het leven je een kant op, waar je eigenlijk helemaal niet naar toe wilde gaan. Al die knooppunten bij elkaar vormen ons leven.

Alleen mogen wij weten en erop vertrouwen dat er Iemand met ons mee gaat. God wil ons leiden door alle situaties heen. Hij geeft ons de ruimte om te kiezen of we naar links of naar rechts gaan. Wij mogen kiezen hoe we met situaties om gaan. Maar hij stuurt ons niet met lege handen op pad. We zijn uitgerust met zijn Woord zodat we onderweg kunnen lezen welke richting we op mogen gaan. Zijn Zoon heeft zijn leven gegeven, zodat we uit genade kunnen leven en weer om mogen keren als we toch de verkeerde weg zijn ingeslagen. We hebben zijn Geest ontvangen, die ons blijft navigeren ook als we even stil staan. Natuurlijk hebben we elkaar gekregen om samen de wegen dragelijk en plezierig te maken, zodat we om de beurt de wind kunnen vangen als het even moeilijk is of samen mogen zingen als we wind mee hebben.

De zomer is ook een tijd om vooruit te kijken, wat staat er de aankomende tijd te wachten, wat zijn je dromen of wensen waar je mee aan de slag wil gaan?

Probeer de aankomende tijd in de handen van de Here God te leggen, want Hij zal voor u en voor jou zorgen en soms kom je dan op knooppunten waarvan je dacht dat je er nooit zou komen. Maar geloof mij, als je denkt dat je het zelf allemaal wel uit kan zoeken, dan is het mogelijk dat je opeens geen bordjes met nummers meer ziet, waardoor je een heel eind om moet fietsen om weer op de juiste route te komen.

Het was een mooie tocht die iets langer duurde dan gepland, misschien kwam het door mijn eigenwijsheid, misschien door mijn richtingsgevoel of heb ik simpelweg een bordje gemist. Toch mocht ik ervaren dat God mij vergezelde op de weg en geldt de belofte dat God al onze wegen kent. Zo mogen we samen vol vertrouwen het komende seizoen tegemoet gaan.

Tsjikke Bloem.

KERKDIENTEN IN DE MAAND SEPTEMBER

Zondag 1 september

10.45 uur

Er is géén koffiedrinken

Collecten

Extra collecte

Zingen voor de dienst

De paaskaars wordt aangestoken door Hilde

Kinderkerk

Viering Heilig Avondmaal

Ds. J. Lindeboom

Kerk en Pastoraal Werk

Diaconie

Lied 249

Krista en Maaike

Zondag 8 september

9.15 uur

Collecten

Extra collecte

Zingen voor de dienst

Geen Kinderkerk

Themadienst

Kerk en Pastoraal Werk

Jeugdwerk

Lied 249

Zondag 15 september

9.15 uur

Startzondag en Bevestiging

Ds. J. Lindeboom

Bevestiging ouderling-kerkelijk werker Tsjikke Martsje Bloem en herbevestiging Tineke en Ronald

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Collecten | Diaconie en Pastoraal Werk |
| Extra collecte | Kerk |
| Zingen voor de dienst | Lied 249 |
| De paaskaars wordt aangestoken door | Nynke |
| Kinderkerk | Lydia en Jikke |

Zondag 22 september

10.45 uur

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Collecten: | Dhr. L.T. Wijbenga |
| Zingen voor de dienst | Kerk en Pastoraal Werk |
| De paaskaars wordt aangestoken door | Lied 249 |
| Kinderkerk | Merith |
| | Gerda en Mirjam |

Zondag 29 september

10.45 uur

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Collecten: | Jubileum CMV 'Oranje' in tent |
| Zingen voor de dienst | Ds. J. Lindeboom |
| De paaskaars wordt aangestoken door | Diaconie en Pastoraal Werk |
| Kinderkerk | Lied 249 |
| | Henk |
| | Marieke en Anna |

AGENDA

| | |
|--------------|--|
| 4 september | Avondgebed in de Twaskar om 19.15 uur |
| 4 september | Moderamen |
| 11 september | Kerkenraad |
| 23 september | Redactievergadering om 20.00 uur bij Hilda |

FANÚT DE FLINTER

In deze laatste week voor de vakantie schrijf ik alvast een stukje voor in Tsjerkenijs. Een raar idee eigenlijk, omdat het pas over ruim een maand uitkomt. Op dat moment zijn wij nog met vakantie. En dan aan het einde van de hittegolf, waarin zeer veel mensen hebben gezwoegd met de warmte. Temperaturen zijn tot recordhoogte gestegen, boven de 40 graden elders in het land, maar ook hier was het warm genoeg. Iedereen heeft daarover een mening gehad. Want ja het was komkommertijd. Een tijd waarin alles tot rust komt, niet veel meer gedaan wordt, mensen op vakantie gaan en weer thuis komen. In het nieuws is dit een gebruikelijke term, maar ook in de kerk is het allemaal even wat rustiger. Dat wil niet zeggen, dat er geen voorbereidingen gedaan zijn. Juist in deze tijd wordt het winterwerk weer klaar gemaakt. Zijn er gesprekken met de nieuwe kerkelijk werker, Tsjikke Bloem, en gaat het gewone en met name het crisispastoraat gewoon door. Mensen blijven bezig voor het werk van de Heer, ook al lijkt het allemaal stil te liggen. En toch is het ook tijd om tot rust te komen: ergens in het land, thuis of in het buitenland even helemaal niks moet. Zo kun je weer energie opdoen voor een nieuw seizoen.

Goede en gezegende diensten!

Ds. Jelte Lindeboom.

UIT DE KERKENRAAD

Terugblik

De zomerperiode is bijna weer voorbij. We kunnen in dankbaarheid terugzien op de tijdens deze periode gehouden gezamenlijke diensten met onze zustergemeente Tzumarum/Firdgum. Het heeft zeker bijgedragen aan de onderlinge verbondenheid van beide gemeenten.

Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar in 2020.

In het komende seizoen zullen we ook bezien of de samenwerking tussen de beide gemeenten verder kan worden uitgebreid.

Startzondag

De startzondag voor het nieuwe seizoen zal plaatsvinden op 15 september 2019. De dienst begint om 9.15 uur. Voor het verdere programma voor de startzondag verwijzen wij u naar de informatie van

de jeugdouderlingen op pag. 14 in Tsjerkenijs. Als gemeente krijgen wij de kans om met vereende krachten weer een nieuwe start te maken. Laten we deze kans aangrijpen om als gemeente in geloof en vertrouwen verder te groeien en te bloeien voor Gods aangezicht.

(Her)bevestiging ambtsdragers

In combinatie met de startzondag zal op zondag 15 september eveneens de bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers plaatsvinden.

Herbevestigd zullen worden Tineke als diaken en Ronald als ouderling scriba.

Verder zal Tsjikke Martsje Bloem worden bevestigd als onze nieuwe ouderling-kerkelijk werker.

Als kerkenraad zijn wij bijzonder verheugd en dankbaar dat Tineke en Ronald bereid zijn gevonden om nog voor een nieuwe termijn te gaan.

Diezelfde vreugde en dankbaarheid geldt zeker ook voor Tsjikke als onze nieuwe kerkelijk werker. We heten haar nogmaals van harte welkom in ons midden. Wij hopen van harte dat jij met overgave en plezier werkzaam zult zijn in onze gemeente.

Overige diensten

Op zondag 1 september hopen wij weer het Heilig Avondmaal te vieren. In tegenstelling tot eerdere berichten is er tijdens deze dienst **géén gezamenlijk koffiedrinken.**

Zondag 8 september is een themadienst. Voor informatie over deze dienst, zie pag. 15 in Tsjerkenijs.

Op 22 september zal Lieuwe Wijbenga voorgaan in de dienst.

Op 29 september wordt een feestelijke dienst in de feesttent gehouden ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Chr. Muziekvereniging Oranje.

WEGWIJZER 2019-2020

Met Tsjerkenijs ontvangt u weer een exemplaar van de nieuwe Wegwijzer voor het komende seizoen. Deze staat weer vol met informatie over de kerkenraad, commissies, adresgegevens etc.

Wij raden u aan deze wegwijzer zorgvuldig te bewaren zodat u in de loop van het seizoen deze informatie, indien nodig, kunt raadplegen.

Piet Haagsma, voorzitter.

'Tsjikke, wil je weer terug naar Friesland?' Deze vraag is mij met regelmaat gesteld. En mijn antwoord volgde dan: 'Nee, nu niet!' 'Misschien later, maar nu wil ik zeker niet naar Friesland.'

Mijn naam is Tsjikke Bloem, ik ben 26 jaar oud en ik woon op dit moment in Hijum.

Zes jaar geleden voelde ik mij geroepen, nadat ik mijn studie als dierenartsassistente had afgerond, om Godsdienst Pastoraal Werk te gaan studeren op de Christelijke Hogeschool in Ede. Mijn keuze voor deze studie komt voort uit een roeping om mensen te begeleiden in hun geloofsleven. Al van jongs af



aan ben ik met het geloof opgevoed en ging ik samen met mijn ouders en mijn (meervoudig gehandicapte) zus naar de kerk in Hijum. Vaak telde ik alle ramen, lampen en mensen met een bril. Toch, merkte ik dat er een fijne en eerbiedige sfeer was en dat er iets werd verteld wat ertoe deed. Naarmate ik ouder werd, merkte ik dat het geloof mij vaak raakte en ik vragen ging stellen. Ik wilde graag een keuze maken voor God en deed op mijn achttiende belijdenis van mijn geloof. Twee jaar later begon ik met de studie GPW.

Vijf jaar lang werd ik ondergedompeld in de christelijke bubbel. Het was een tijd waarin ik mij verder mocht ontwikkelen, waar veel theologische vragen op mij af kwamen en ook weer van mij afgleden. Een tijd om nog meer te ontdekken over wie ik ben in de identiteit die God mij geeft.

Aan het einde van mijn studie merkte ik dat ik steeds vaker nadacht over de toekomst van de kerk en met name nadacht over de jonge generatie die vaak niet meer betrokken is bij de kerk. Als ik hier met mensen over sprak dan voelde ik mijn hart branden van verlangen om hierin weer wegen te zoeken hoe de jonge generatie weer aansluiting bij de kerk kan vinden en andersom.

Iets wat ik nooit had verwacht gebeurde, ik merkte dat ik er juist naar verlangde om in Friesland de kerken te ondersteunen en ik ervaar het als een verlangen wat God in mij heeft gelegd. In december kreeg ik de kans om als jeugdwerker aan de slag te gaan bij de protestantse gemeentes van Nijega, Opeinde en de Tike. Ik merk dat ik daar op mijn plaats ben en ik geniet ervan om iets voor de jeugd te kunnen betekenen. Maar ik merkte ook dat er een verlangen groeide om juist de gehele gemeente te mogen dienen, alle generaties. Ik wilde mijn talenten ook inzetten in het pastoraat. Toen diende de vacature in Minnertsga zich aan en mocht ik op gesprek komen. Een gesprek waarin ik mij warm voelde worden en enthousiast werd over wat de commissie vertelde over de gemeente. Ik ervaar het als een zegen dat ik tot eer van God en tot opbouw van de gemeente voor en met jullie aan het werk mag gaan in Zijn Koninkrijk.

Ik zie er naar uit om samen op te trekken en daadwerkelijk naast elkaar te staan. Zo kunnen we naar elkaar luisteren en van elkaar leren. Dit alles probeer ik met een integere, liefdevolle en geduldige houding te doen. Door mijn oog op God te richten kan ik mijn eigen leven eerst leiden, om vervolgens weer aan anderen uit te kunnen delen.

Er valt nog veel meer over mijzelf te vertellen, maar graag wil ik jullie persoonlijk ontmoeten of bij de activiteiten van de gemeente. Schroom niet om op mij af te stappen of om mij te benaderen.

Mijn e-mailadres is: tsjikkemartsjebloem@msn.com

Mijn telefoonnummer is: 0612571785.

Oant Sjen,
Tsjikke Bloem.

Verslag kerkenraadsvergadering 26 juni 2019 in de Twaskar.

Afwezig: Jan, Tineke, Sierk, Oege, Durk H.

De voorzitter opent de vergadering en leest Opwekking 70 een loflied.

Verslag sollicitatiecommissie:

Jitse licht een en ander toe. De commissie draagt een kandidaat voor.

Het moderamen en de commissie zijn tot een unaniem besluit gekomen en de kerkenraad stemt daar mee in. Tsjikke Bloem uit Hijum wordt onze nieuwe pastorale medewerkster.

Vaststelling verslag kerkenraadsvergaderingen van 27 februari en 25 april.

Onveranderd vastgesteld.

Mededelingen in ingekomen stukken.

Vergaderschema vergaderingen.

Diaconie:

Verslagen vergaderingen worden onveranderd vastgesteld.

Kerkrentmeesters:

Verslagen vergaderingen worden onveranderd vastgesteld.

Vraag aan de kerkrentmeesters om een stukje in Tsjerknijs te schrijven met uitleg waarom de kerkklok op sommige tijden lang luid.

Ontruiming: na de vakantie tijdens de kerkenraadsvergadering oefenen.

Weten we allemaal wat de bedoeling is in geval van nood.

Jeugdwerk:

Bezig met Tzummarum/Firdgum om waarschijnlijk in 2021 in de stille week de Passionloop te organiseren samen op weg naar de Goede vrijdagdienst.

Startzondag waarschijnlijk met ontbijt of lunch.

Idee voor een kerkdienst: theatershow van Kees Posthumus: in 1 uur dwars door de Bijbel.

Ouderlingenberaad:

Verslag onveranderd goedgekeurd.

Verslag afgevaardigden:

In commissie van de 4-dorpendienst wordt Afke vervangen door Tjerk. De dienst in 2020 is op 14 juni.

Jelte Lindeboom licht de info avond over eenzaamheid in de Waadhoeke toe. Volgende avond is op 9 september in Franeker. Dan komt er een werkplan.

Rondvraag:

Aafke bedankt iedereen voor het meeleven met haar werkzaamheden op Mercy Ships.

Cor vraagt of er tijdens de tentdienst op de beamer wordt geprojecteerd of hebben we een liturgie. Het wordt een liturgie.

Ytje en Klaas Evert bedanken iedereen voor de prettige samenwerking de afgelopen 4 jaar.

Sluiting door Klaas Evert Andringa.

DIACONIE

In de maand juni hebben de 3 diaconale collecten € 310,05 opgebracht. De avondmaalcollecte van 30 juni bestemd voor ‘Steun vluchtelingen in Nigeria’ een project van Kerk en Actie heeft € 384,40 opgebracht.

Aan de bloemengroet is in de maand mei € 1,95 en in de maanden juni en juli € 26,30 gegeven.

Er zijn in de maand juli geen diaconale collecten gehouden.

Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

Aanmelding en/of vragen?

Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan o.a. op de volgende manier:

blommengroet@gmail.com

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!

Heilig avondmaal:

Op zondag 1 september hopen wij weer Heilig Avondmaal te vieren aan tafels in het koor.

De bestemming voor de avondmaal collecte is voor **de bloemengroet**.

De Diaconie.

BERICHT VAN DE KERKRENTMEESTERS

Twaskar en Kerk

Na jarenlang het beheer over de Twaskar te hebben gevoerd en daarnaast als contactpersoon voor de huur van de kerk, heeft Wopke aangegeven dat hij wil stoppen met zijn werkzaamheden. Mede ook door de verhuizing naar St. Annaparochie. Wij willen hem van harte

dankzeggen voor de vele werkzaamheden welke hij voor onze gemeente heeft gedaan.

Aukje en Wally zijn bereid gevonden om het beheer van de Twaskar op zich te nemen.

Voor reserveringen e.d. van de Twaskar en de kerk kan men zich voortaan melden bij Oege.

BERICHT VAN HET AVONDGEBED

Na een periode van vakantie willen wij op **4 september a.s.** ons avondgebed weer hervatten, in de Twaskar om **19.15 uur**.

Hoop dat u allemaal een goede tijd hebt gehad, zowel thuis als er even op uit.

Wij willen dit keer gaan bidden voor de zieken in onze gemeente en daarbuiten.

Wij willen ook bidden voor de ouderen die de vakantie een moeilijke tijd vinden.

En voor de jongeren die weer naar school moeten, hier of een nieuwe school ergens anders.

Wilt u met ons meebidden thuis, zodat het gebed gaande kan blijven?

God wil gebeden en geprezen worden.

Met vriendelijke groeten,

Wietske, Petra,

Wietske, Froukje.



Beste Dorpsgenoten,

We starten weer met onze koffiedrinkmiddag.

Het zondagmiddag koffiedrinken is bedoeld voor alleenstaanden die de winterse zondagmiddagen lang en eenzaam ervaren.

Door samen te koffiedrinken onderbreek je de middag met een beetje gezelligheid.

Als u zegt: ja dat is wat voor mij, schroom niet en schuif aan voor een bakje.

Locatie : De Twaskar.
Meinardswei.

Wanneer: 20 oktober.

Tijd: 15.30 uur - 17.30 uur.



Groetnis fan Martha, Froukje en Hiske.

HOOP

ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019 /09:15

George Stavorinus neemt ons mee
door de bijbel, langs verhalen over hoop.

Waar haal jij je hoop vandaan?
Wat is voor jou hoop?

Gekker dan gek!
Blijer dan blij!

Durf jij een uitdaging aan?

Herinnert u zich de kerkdienst met de ladder nog?
Dat was ook George!

***15 september startzondag 9:15
met High Tea na de dienst***



***vanwege de inkoop graag
even opgeven***



*voor 8 september via
de mail:
marjandehaas@hotmail.com
of bel met Wally: 06-20683059 /
471806*